



DE STEM VAN DE LAATSTE BAZUIN

48° jaargang • nr. 90 • NAJAAR 2022



God heeft ons Zijn Woord gegeven
't Woord van God blijft eeuwig waar.
Wat zou ons dan ooit doen beven,
zelfs in 't allergrootst gevaar?
't Woord van God blijft eeuwig waar,
zelfs in 't allergrootst gevaar.
Wat zou ons dan ooit doen beven?
God heeft ons Zijn Woord gegeven!

Trotse bergen zullen wijken,
vaste rotsen eens vergaan,
Zijne trouw zal nooit bezwijken,
Zijn verbond blijft eeuwig staan!
Laat de wereld zelfs vergaan,
Zijne trouw blijft eeuwig staan.
Wat ooit wank'len moog' of wijken,
Zijn verbond zal nooit bezwijken.

Treurigen, het hoofd naar boven,
't hoofd naar boven, hoopt op God!
Wat Hij spreekt moet gij geloven,
zelfs in 't hach'lijkst levenslot.
Vest uw vaste hoop op God,
zelfs in 't hach'lijkst levenslot!
Heft blijmoedig 't hoofd naar boven,
wat God spreekt moet gij geloven!

GEZANG 185, DE VERZEN 1, 2 EN 3

Colofon

UITGEVERIJ 'DE KANDELAAR'

Wilhelminastraat 21
2011 VJ Haarlem
Telefoon: 023 - 528 5561
www.uitgeverijdekandelaar.nl

REDACTIE

Wilhelminastraat 21
2011 VJ Haarlem
jlmstraetemans@planet.nl
www.hazknederland.org

ABONNEMENTEN

worden gratis verstrekt
Opgave 023-5285561
of via e-mail:
info@uitgeverijdekandelaar.nl
Overname van artikelen alleen
met toestemming, ongewijzigd
en met bronvermelding.

REDACTIE

R.C. Boekhout

HOOFDREDACTIE

J.L.M. Straetemans

PRODUCTIE EN LAY-OUT

Vanderperk Groep
Groot-Ammers

ISSN 1568 - 3419

Waakt

J.L.M. Straetemans

Het woord antichrist heeft een tweevoudige betekenis: 1. wat tegen Christus is en 2. in de plaats van Christus; de tegenhanger van Christus. Dan komen vragen op als wat was of is de antichrist? Wat zal de antichrist zijn? Wat was of is de antichrist? De Bijbel leert ons het volgende: 'Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn' (1Jh.2:18-19). 'Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent. Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet; wie den Zoon belijdt, heeft ook den Vader' (1Jh.2:22-23). 'En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in

de wereld' (1Jh.4:3). 'Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist' (2Jh.1:7).

Zeker deze laatste tekst geeft ons veel duidelijkheid: de vele mensen die de Christus niet erkennen als God verschenen in het vlees, vormen de verleider en de antichrist. Tevens zien we in de vroege kerk de leer van de doceten. Volgens deze leer was het lichaam van Christus slechts schijn, niet werkelijk aanwezig. De doceten verwerpen het lijden en sterven van Christus aan het kruis. Zowel gnostici als doceten loochenen de Christus als Openbaring van God in het vlees. Als laatste voorbeeld zien we rond het jaar 300 Arius, die de Godheid van Christus loochende. Johannes beschrijft ons dus de antichrist zoals die zich in zijn tijd vertoonde (wat hij was) en zoals hij in zijn innerlijke wezen is (wat hij is). Volgens Johannes bestaat de antichrist dus 1. uit alle mensen die de ware Godheid van Christus loochenen en Hem slechts voor een natuurlijk mens verklaren en 2. uit allen die de ware gelovige en getrouwe



christenen vervolgen en de waarheid onderdrukken.

De zoon van het verderf

Wat zal de antichrist zijn? In de Bijbel lezen wij hoe de antichrist zich in deze laatste tijd zal vertonen:

‘En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze

toevergadering tot Hem, Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens

der zonde, de zoon des verderfs; die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is. Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijnsmonds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid’ (2Ts.2:1-12). Wanneer Paulus de antichrist de mens van de zonde noemt, mogen we dit als meervoud opvatten. Wij zien dit op meerdere plaatsen in de Bijbel, waar in enkelvoud wordt geschreven,

maar meervoud wordt bedoeld. Zo wordt het gehele volk van Israël en al de eerstgeborenen in Egypte ‘een zoon’ genoemd. ‘Dan zult gij tot Faraó zeggen: Alzo zegt de Heere: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël. En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn zoon trekken, dat hij Mij diene! maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken; zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden!’ (Ex.4:22-23). Het volk van de stam Efraïm wordt een eerstgeboren zoon genoemd: ‘want Ik ben Israël tot een Vader, en Efraïm is Mijn eerstgeborene’ (Jr.31:9b). De antichrist wordt in de Openbaring ‘het beest’ of de God vijandige wereldmacht genoemd. ‘Het beest’ bestaat niet uit één persoon. Wij hoeven dus geen persoonlijke antichrist te verwachten. In Openbaring 16 wordt in vers 10 over ‘de troon van het beest’ wordt gesproken en in vers 11 over de meervoudsvorm ‘zij’: ‘En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn; En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij bekeerden zich niet van hun werken’. Christus vormt als Hoofd met de gemeente één lichaam dat bestaat uit vele leden en geleid wordt door de Geest van God. Zo is ook de antichrist één lichaam, bestaande uit vele leden, allen verbonden en geleid door de antichristelijke geest van satan. Met de antichrist wordt het hele antichristelijke, ongelovige volk en zijn

persoonlijk hoofd aangeduid, die samen als beest één lichaam vormen. De zoon van het verderf zal volgens de tekst hierboven komen zodra de algemene afval gekomen is, en zal zich in zijn volle kracht openbaren wanneer de bruidsgemeente van de Heer bij Zijn toekomst is opgenomen in de lucht (2Ts.2:1,7,8,9). De aanwezige afval bestaat uit het loochenen van de Zoon van God; en eenieder die de Zoon loochent, is ook van God de Vader afgefallen (1Jh.2:22-23), want niemand kan tot de Vader komen, dan door de Zoon (Jh.14:6).

Het einde nadert

In o.a. 2 Thessalonicenzen 2:6-7 lezen wij dat de heilzame macht die nu nog de werking van de satan tempert het gedurig offer (Zie ook artikel 'Het gedurig offer' in jaargang 46, nr. 82, najaar 2020) is. Dit houdt in dat hetgeen geschreven staat in de verzen 8 – 12 in vervulling gaat na de opname van de bruid. Het beest komt op uit de zee: 'En ik stond op het zand der zee' (Opb.12:18), 'En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering' (Opb.13:1). Wij lezen hier van de opkomst van het beest uit de zee, het profetisch beeld van de antichristelijke staatsmacht, die zich vormt vanuit de volkeren zee. Dit beest, met zijn on-Bijbelse en onchristelijke godsdienstleer, is de antichrist of Christus hatende volksmacht.

Daarna wordt de opkomst gezien van het beest uit de aarde: 'En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams [hoornen] gelijk, en het sprak als de draak' (Opb.13:11). Het beest uit de aarde is de valse profeet. Het komt niet met geweld, maar dringt geleidelijk in de gedachten van mensen door. Geleidelijk krijgen deze antichristelijke ideeën ingang bij mensen en vormen deze leringen de geestelijke grondslagen voor het in wording zijnde maatschappelijke, religieuze en politieke bestel van het tijdperk van de antichrist. Ook geestelijke leidslieden worden hierdoor beïnvloed en worden werktuigen van de antichrist en zorgen ervoor dat deze ideeën door vele gelovigen worden aangenomen. De antichristelijke leer is in beginsel pantheïstisch. Het pantheïsme leert, dat God de wereld en de wereld God is. De wereldziel openbaart zich in de natuur en in het bijzonder in levende wezens, waarvan de mens de hoogste vorm is. Bij de dood vloeit de levenskracht weer terug in de wereldziel, om zich in andere vormen op een andere plaats te openbaren. Deze wereldziel maakt zichzelf bewust in de mens. Dan is de mens dus God. Godsverering wordt dan verering van de mens. Het pantheïsme is de leer, die de zelfverheffing van de mens moet rechtvaardigen en die tot werkelijkheid kan maken dat de mens God is. Er is dus geen sprake van een persoonlijk voortbestaan. God wordt evenmin persoonlijk gezien.

Dierlijke kenmerken

Dit antichristelijk beginsel wordt samengevat en komt als volgt tot uiting: 'En het beest dat ik zag, was een pardel (luipaard) gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht' (Opb.13:2). Hier wordt het beest beschreven als bestaande uit de meest eigenaardige lichaamsdelen van de dieren\beesten of rijken van Daniël (Dn.7). Dit betekent dat het beest de voornaamste eigenschappen of karakters van deze rijken in zich verenigt. Deze voornaamste eigenschappen zullen zichtbaar zijn, zich openbaren, in de antichristelijke rijken. We zullen het volgende zien: Het lichaam van het beest is 'als een luipaard'. Dit betekent dat het ongeloof, of de antichristelijke afval, zich in deze zevende tijd met verbazende snelheid over christelijk Europa zal verspreiden. Voor iedere gelovige die nagaat hoe in de laatste jaren de afval van Christus met verbazende snelheid is toegenomen, wordt duidelijk dat we leven te midden van de veroveringstocht van het beest op christelijk geestelijk gebied. Zijn voeten zijn als de voeten van een beer. De voeten van het antichristelijk beest zijn (in tegenstelling tot de voeten van Jezus) de verkondigers van de antichristelijke godsdienst die alle waarheid uit God vertrappen. Met de klauwen van goddeloze leer en humaniteit grijpt

men de arme, zwakke, zielen en sleept deze mee in het verderf (Éf.6:12). 'Als de voeten van een beer' wijst dus op de vertreding van Christus en de Goddelijke waarheid van het Evangelie door antichristelijke leraren, die de zielen van de mensen aangrijpen en meeslepen in hun antichristelijk verkondiging. Zijn mond 'als de mond van een leeuw'. Die mond bezat volgens Daniël (hst.7:19,23) tanden van ijzer waarmee het de hele aarde verbrijzelde. Dit duidt op wreedheid en bloeddorst. Deze mond is de verkondiging van de nieuwe antichristelijke leer, die hij door zijn leraars (mond) overal laat prediken. Tenslotte wordt ook de grimmige goddeloze vervolgingszucht tegen de gelovige christenen hierdoor aangeduid. De mond van een leeuw wijst op het optreden van de antichrist als het hoofd van een nieuwe staatsinrichting en godsdienstleer. Deze is niet uit God, maar uit de vader van de leugen. Met grote zekerheid en overtuiging wordt door zijn leraars verkondigd dat dit de eindelijk gevonden enige waarheid is. Satan zal alle gelegenheid krijgen de moderne mens te vergiftigen met zijn antichristelijke leer. Dat die leer niet uit God, maar uit de satan is, zal zich bewijzen door de vervolging tegen allen die de antichristelijke godsdienst niet willen aannemen.

Waakt en wees bereid

Mattheüs beschrijft in hoofdstuk 24 het onderwijs dat Christus

geeft over de tekenen van de tijd. De Heer roept ons op om altijd waakzaam en bereid te zijn. 'Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen' (Mt.24:42-44). In Lucas 12 (vs. 54-56) zijn de volgende woorden van Jezus opgetekend: 'Wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gijlieden: Er komt regen; en het geschiedt alzo. En wanneer gij den zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij: Er zal hitte zijn; en het geschiedt. Gij geveinsden, het aanschijn der

aarde en des hemels weet gij te beproeven; en hoe beproeft gij dezen tijd niet?'. Een ernstig, indringend verwijt, maar ook een onderwijzing, oproep en uitnodiging om te waken en bereid te zijn. Waken betekent: zorgvuldig aandacht aan schenken; opletten dat niet iemand een plotselinge ramp overkomt door nalatigheid of luiheid. Bereid zijn betekent: gereed maken; gereed zijn; zich voorbereiden; bereid zijn de noodzakelijke voorbereidingen te treffen; alles klaarmaken; reisvaardig zijn. Het zal ons toch niet gebeuren dat wij na het ontvangen van zoveel liefde, genade en troost, nu wij zó dicht bij ons einddoel, onze bestemming zijn, die toch nog zouden kunnen missen en we voor een gesloten deur komen te staan? Daarom: Waakt! •

Onverslaanbaar

J. van den Akker

'In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos; vervolgd, doch niet verlaten; ter aarde geworpen, doch niet verloren'. Dit zijn woorden geschreven door apostel Paulus (2Kor.4:8-9). In de tijd waarin

wij leven draait dat bijna in de maatschappij om prestatie. Men streeft in veel dingen naar het hoogst haalbare. De hoogste doelen wil men bijv. met een studie bereiken, zodat er voor degene die de studie met goed gevolg heeft afgerond een

goede toekomst in het vooruitzicht ligt (niet verkeerd). En als we ons richten op de sport, dan zijn er velen die zich van jongs af geheel geven en inzetten, om in hun tak van sport het hoogste te bereiken. Individueel, maar ook in teamverband. Er zijn topsporters die bijna niet te verslaan zijn. Maar om op zo'n niveau topsport te kunnen bedrijven, daar moet je heel veel voor doen; er alles voor over hebben. Zij gaan voor het kampioenschap en als zij dat hebben behaald, worden zij als helden geëerd en bejubeld. Dit in het natuurlijke, dagelijkse leven. Maar wist u dat er ook een volkje over deze aarde gaat dat niet te verslaan is? Het is een wonderlijk volk, want het is van hoge adel, maar toch nederig van gemoed. Het is zwak en toch machtig, het is arm en toch maakt het velen rijk. Zij hebben niets en toch bezitten zij alles. En al zijn ze op de wereld, ze zijn niet van de wereld. En daarom is het ook dat zij door de wereld gehaat en vaak ook vervolgd worden. Maar welke kwade machten of krachten ook trachten om dit volk van de aarde te doen verdwijnen, het zal niet lukken. Voorbeelden daarvan vinden we o.a. in het Oude Testament. Hoe werd Israël niet geplaagd en verdrukt in Egypte? En hoe meer dat gebeurde, hoe meer het juist groeide. Want uit iedere kuil van moeite en gevaar kwam het weer tevoorschijn. Al ondervond men nog zoveel moeite en strijd, van hen weken alleen de banden van wereldse lust en gezindheid waarmee zij

nog gebonden waren. Dat volk wandelt op de kolkende baren van de wereldzee als op een effen pad en springt over elke muur van tegenstand, hoe breed en hoe hoog ook voor hen opgetrokken. 'In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos; vervolgd, doch niet verlaten; ter aarde geworpen, doch niet verloren' (2Kor.4:8-9). Dat is de geschiedenis van de gemeente Gods, de kinderen van God op deze aarde, maar ook van elke gelovige oprecht van hart in het bijzonder.

Strijd

We weten uit Gods Woord dat er een verschrikkelijke, God vijandige macht in de schepping is doorgedrongen. Het is de satan die met zijn leger van boze geesten de lucht bewoont. Die gaat over de aarde om alles wat uit God is te belemmeren en om dat te vernietigen. Deze satan, de overste van deze wereld (Jh.12:31, Éf.2:2), vindt in de kinderen van deze wereld bereidwillige helpers. Hij vindt in onze verdorvenheid trouwe bondgenoten. Daarom het is geen wonder, dat de Here Jezus de Zijnen als zeker voorzeggen kon: 'In de wereld lijdt gij verdrukking' (Jh.16:33). Maar ook zien wij dat de aarde vanaf de Godvruchtige Abel, met het bloed en de tranen van Gods kinderen doorweekt is. En al is het tot op de dag van vandaag dat de tegenstand en tegenslagen van de rechtvaardigen vele zijn, niet minder waar en zeker is

hetgeen wat er geschreven staat in Psalm 34 'Uit die alle redt hen de Here' (vs.20). Al is het dan dat zij vaak moeten klagen, zoals staat in Psalm 66 (hetgeen wij ook wel zingen uit de Nederlands Hervormde bundel 1938): 'Een net belemmert onze schreden, een enge band houdt ons omkneld; Gij liet door heerszucht ons ver-treden; Gij geeft ons over aan 't geweld; hier schijnt ons 't water te overstromen, daar werden wij bedreigd door 't vuur'. Toch eindigt de klaagzang steeds in de juichtoon: 'Maar Gij deedt ons 't gevaar ontkomen, verkwik-kend ons ter goeder uur'. Want God is met hen, en heeft hen in Zijn handpalmen gegraveerd (Js.49:16). Als wij in Christus zijn hebben wij Hem tot onze Heiland, Die alle macht gegeven is, in hemel en op aarde; Die ook met Goddelijke zekerheid zeggen kon dat de poorten der hel Zijn ge-meente niet zouden overweldi-gen (Mt.16:18). Die ons Zijn Geest, de Heilige Geest heeft geschon-ken; Die Geest, Die ons leidt en bestuurt, Die ons tot Trooster en Waarheidsleraar gegeven is. Die Zijn engelenmacht uitzendt om de Zijnen te bewaren in alle ge-varen. Hebben wij meer nodig dan om zo onder de hoede van Zijn bewarende liefde, onze weg in dit leven vol goede moed te vervolgen? In de Bijbel worden vele geloofshelden genoemd, die vol goede moed hun moeilij-ke en zware weg door het leven zijn gegaan, maar vastberaden vasthielden in geloof en vertrou-wen op het einddoel, daarnaar

uitzagen (Hbr.11). Een goed voor-beeld van deze onoverwinbare kracht mogen wij zien in apostel Paulus. Heeft hij niet veel ver-drukking en vervolging onder-gaan als volgeling van Christus? Welke moeite, strijd en zorgen heeft hij niet moeten doorstaan? Welke gevaren hebben hem niet bedreigd? Wanneer hij, die zo-veel werk heeft mogen verzet-ten in de dienst van Zijn Zender Jezus Christus, eens roemen wil in de dingen van zijn zwakheid, dan heeft hij heel wat te vertel-len. Vele stokslagen ondergaan, in gevangnissen gezeten, in doodsgevaar geweest, ge-geseld, gestenigd, drie keer schipbreuk geleden, in gevaar van rivieren, van moordenaars, van Joden,

heidenen en valse broeders, in arbeid en moeite, in honger en dorst, in kou en in naaktheid (zie 2 Kor.11:23-30).

Liefdesband

Maar deze zelfde Paulus heft toch de blijde woorden van overwinning aan die wij elders lezen: 'Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus'. Hij noemt tegenover alle verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger en gevaar, tegenover dood of leven, engelen of overheden, of machten, hoog-te of diepte, of wat er in hemel of op aarde ook genoemd wordt, de overwinning door Hem, Die ons liefgehad heeft. En dat noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen



scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Here (zie Rm.8:31-39). Juist hij, die zoveel heeft moeten doorstaan, die zo verdrukt is geweest roept zijn medegelovigen op verschillende plaatsen toe 'Verblijdt u met mij, Verblijdt u ten alle tijd; Verblijdt u in de Here' (Flp.2:18; 3:1; 4:4; 1Th.5:16). Voor hem is het juist een bijzondere genade gave: niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor Hem te mogen lijden: 'Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden' (Flp.1:29). Hij, die had ervaren dat hij elk uur in gevaar was, waarschuwt ons allen (1Kor.15:58) om standvastig te zijn, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren. En na een leven van zoveel moeite en strijd, vol van ijver gewerkt te hebben in het werk van zijn Heer, zien wij Paulus in Rome. Hij is daar een gevangene. Want om bij zijn laatste reis naar Jeruzalem aan de handen van het volk te ontkomen, had hij zich beroepen op de keizer. En daarom werd hij met andere gevangenen naar Rome afgevoerd, in afwachting van zijn veroordeling. Maar ook nu is zijn hart niet benauwd of ontevreden, voelt hij zich niet verlaten. Al weet hij niet wat de uitkomst zijn zal, toch blijft hij vurig van geest. Want nauwelijks is hij in Rome aangekomen, of hij roept de Joden daar bij elkaar om uit de Wet en de Profeten te getuigen, dat Jezus de Christus is. Hij getuigde daar met grote vrijmoedigheid van zijn

Heer en Heiland, zijn Zender. Al voelde hij wel het verdriet dat hij verlaten was, want zijn broeders verlieten hem, schrijft hij aan Timoteüs. (2Tm.4:16). Echter, hij had geleerd aan Gods genade alleen genoeg te hebben. En die genade was met hem, want de hand des Heren bestuurde het zo, dat hij in een eigen gehuurde woning mocht verblijven. En vanuit deze plaats, wel bewaakt door soldaten, schreef hij zijn brieven aan de gemeenten. Hierin waarschuwt hij hen ernstig om trouw te blijven aan de zuivere leer van het Evangelie, al was deze getrouwheid de oorzaak van zijn gevangenschap. Ook nu, hoewel het hem in de boeien had gebracht, schaamde hij zich het Evangelie van het kruis niet, maar was het hem meer dan ooit een kracht Gods tot zaligheid. Al was hij een gevangene, hij verkondigde onvermoeibaar het Evangelie aan allen die in Rome tot hem kwamen. Dat is de hardnekkigheid en de kracht van het geloof, de onuitroeibaarheid van het leven in Christus. Het breekt door alle banden, het verheft zich als op adelaarsvleugels boven alle druk en moeilijkheden van dit leven, het roemt in verdrukkingen, omdat het weet dat het alles zal meewerken ten goede. Zilver, het wordt niet anders gelouterd, gezuiverd dan in een smetkroes. Melk, zij kan niet anders tot boter worden, dan door drukking. Druiven, zij zullen eerst moeten worden geperst willen zij wijn voortbrengen. En edelstenen, zij zijn toch het

mooist als ze zijn geslepen. Zo weten wij ook dat de verdrukkingen in dit leven, die zeer haast voorbij zullen gaan, in ons de heerlijkheid bewerkt. Daarom blijft het steeds de roem van het geloof: 'Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?' (Rm.8:31). Roem van het geloof: alleen het geloof kan zo spreken. Zonder dat geloof, zijn wij niet onverslaanbaar, maar zijn we reeds overwonnen. Zonder geloof voelen wij ons arm en verlaten. Maar naarmate ons geloof vast(er) is en wij innig verbonden zijn met onze Heer en Heiland door de Heilige Geest, Die ons leidt en bestuurt, ons leidt in alle waarheid, naar diezelfde mate zullen wij onoverwinbaar, onverslaanbaar zijn. Omdat Hij dan, onze Heer en Heiland, Zijn kracht in onze zwakheid zal openbaren en volbrengen en ons temidden van alle druk van buiten, ook het tegenstreven van binnen, in de hope zalig doet zijn.

Toename van geloof

O, dat dit geloof ook ons aller deel zal zijn. Dat ons verlangen elke dag ook vuriger zal zijn en zo mag worden beleefd. Dat wij het gebed tot de Heer steeds mogen opzenden: Heer, vermeerder toch mijn geloof, maar dan ook dat geloof dat U ons hebt nagelaten. Het geloof naar de Schriften, zoals de Bijbel ons dat leert, opdat wij in die waarheid staande zullen blijven, ondanks alles wat er nog om ons heen zal geschieden. Dat wij nog zullen getuigen: 'Er staat geschreven'. Zoals ook Paulus van die waarheid bleef

getuigen, in alle moeite en zorgen van dit leven. Zodat ook wij onoverwinbaar tot het einde onze loopbaan zullen lopen hiervan verzekerd: 'dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer' (Rm.8:38-39). Dan kunnen wij ook gevonden worden op de dag van Zijn belofte, als de plaatsen gereed zullen zijn. 'Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen, anders zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben' (Jh.14:1-3). Wat een heerlijk vooruitzicht is deze belofte, die zeker in vervulling zal gaan voor hen die getrouw blijven. Dan is de goede strijd gestreden en zal de overwinning hun deel zijn. 'Wie overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een Zoon zijn' (Opb.21:7) •

Aan dit artikel heeft een document uit 1867 van het christelijk volksblad De Zaaier ten grondslag gelegen dat is uitgegeven door uitgeverij De Hoog te Amsterdam.

Benjamin

De zustergemeentes in de Democratische Republiek Congo, de stam Benjamin, worden financieel ondersteund vanuit Juda. Hiertoe worden allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder de bekende rommelmarkt in Wageningen. Ook voor de lokale activiteiten zijn wij heel dankbaar. Door deze ondersteuning is het iets gemakkelijker medicijnen aan te schaffen, maar ook het onderwijs aan de jeugd kunnen wij hierdoor ondersteunen. De fotocollage op deze pagina geeft een indruk van hoe de scholen resp. klassen er aldaar uitzien. Meer dan 2000 kinderen krijgen onderwijs. Hierbij zijn ca. 80 docenten en onderwijskrachten betrokken die tegen een gering salaris (ca. € 30,- per maand) de werkzaamheden uitvoeren. •



Actie 'Red een kind'

Financieel overzicht over het jaar 2021



ONTVANGSTEN

Saldo per 01-01-2021	€ 668,64
Vaste maandelijkse giften in 2021	- 342,00
Individuele giften	- 195,00

	€ 1205,64

UITGAVEN

Red een Kind, Zwolle	€ 1040,00
SNS Bank, Utrecht bankkosten	- 84,62
Saldo per 31-12-2021	- 81,02

	€ 1205,64

Hierbij het laatste overzicht met betrekking tot de actie 'Red een Kind'. Het betreft het jaar 2021. Wij moeten u jammer genoeg mededelen dat deze actie m.i.v. 1 januari 2022 is gestopt. De lopende verplichtingen zijn uiteraard nagekomen, maar helaas zijn er te weinig sponsoren om nieuwe langlopende verplichtingen aan te gaan. Het saldo per 31 december 2021 van € 81,02 is overgemaakt naar de kas van de stam Benjamin. Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. •

A. Hobé

Behoudenis

G.D. van de Kraats

Wij bevinden ons, ziende op de zaken die in de wereld gaande zijn, in de eindtijd. Met hoop en verwachting zien wij uit naar de dag van Zijn heerlijkheid. In tegenstelling tot die naderende dag is het in de wereld nu nog duisternis. Daarom is het nu voor ons niet de tijd om te slapen, nee zeker niet, wij moeten waken – de zijn en met getrouwheid die dag tegemoet zien. Als wij zien dat de nacht vordert, dan is ook die grote dag dichtbij, voor de deur als het ware. Tegenover de duisternis in deze wereld, met al haar boze werken, hebben wij het licht mogen ontvangen. Zo laten wij in dat licht strijden voor de Heer. De wereld om ons heen is vol vijanden, daarom moeten we voortdurend op onze hoede zijn. Wij moeten herkenbaar zijn als degenen die de Here Jezus hebben aangenomen. Hij is de grote Overwinnaar, Die in ons zal moeten worden gezien, zodat wij kinderen van Hem bevonden zullen worden. Lettende op de tekenen in deze tijd, beseffen wij dan wel dat het uur reeds daar is om uit de slaap te ontwaken? Want de behoudenis (eeuwigdurende zaligheid) is dichterbij dan toen wij tot geloof kwamen (Rm.13:11). Het is in het wereld-

gebeuren een moeilijke tijd, en ook in het geestelijke wordt het steeds benauwder. De verdeeldheid onder de mensen, ook onder gelovigen, is groot. In plaats van licht is er veelal duisternis en liefdeloosheid in de wereld. De goddeloosheid neemt hand over hand toe, hiervoor worden wij al gewaarschuwd in de Bijbel. Laten wij waken voor een heilige levenswandel en onze Godsvrucht. Wij spoeden ons voort naar de komst van de dag des Heeren, want de wereld die wij kennen zal veranderd worden (2Pt.3:13). Diezelfde goddeloosheid komt ook naar voren in de brief van Judas waarbij gelovigen worden opgeroepen niet mee te gaan in leringen van valse leraars die over de wereld gaan. Judas zegt hierover: 'Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij sprak: Zie, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben' (vers 14 en 15). Ook in de wereld horen wij mensen

zeggen dat de duisternis overheerst op deze aarde; ook zij beseffen dat het nacht is. Maar er zijn velen die hier de ogen voor sluiten en het niet willen zien of horen. Maar velen bemerken dat de wereld vol ellende is. Onrecht en geweld in overvloed. Vele zorgen wat betreft het milieu, klimaatverandering, natuurverschijnselen en vooral de energieproblemen waar we mee te doen hebben.

Wachter...?

Zo laten wij ons richten op de naderende morgenstond. 'Wachter, wat is er van de nacht?' (Js.21:11). De morgenstond komt! Het licht schijnt in de toekomst, de Morgenster zal spoedig verschijnen. Laat dit ons bemoedigen tot een nachtere wandel. Met ijver en liefde tot anderen. Samen als kinderen van het licht spreken over de aanstaande heerlijkheid. God heeft ons geroepen met een doel: het verkrijgen van de behoudenis. Eenmaal komt die tijd dat wij die behoudenis zullen ontvangen en elke dag komt dit heerlijke doel een beetje dichterbij. De Morgenster gaat op in het hart, wanneer de Heilige Geest het hart verlicht. Wij worden daarom vermaand om acht te slaan op 'het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht, en de Morgenster

opga in uw harten' (2Pt.1:19). 'Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben' (Js.8:20). Daarom moeten wij onderwezen worden vanuit de Schrift. 'Want uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing...' (1Kor.1:30). In de Openbaring van Johannes noemt de Here Jezus Zichzelf de blinkende Morgenster (Opb.22:16-17) 'Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet'. Met de opmerking dat Hij haastig wederkomt, vertroost Hij Zijn gemeente. Het



licht van de Morgenster doet ons uitzien naar die nieuwe dag. Zijn Geest wil ook in de tijd die nog rest dat wij uit Hem, door Hem en tot Hem leven. In Gods Woord, de Bijbel, vinden wij meerdere teksten die over behoudenis spreken. 'Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden' (Hnd.16:31). 'Want ik schaam mij het Evangelie niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid voor een iegelijk die

gelooft' (Rm.1:16). Dat die zaligmakende genade zal aanmoedigen tot een nuchtere wandel en dat ijver en liefde tot onze naaste in ons gevonden zal worden. Dat wij als kinderen van het licht zullen spreken over de aanstaande dag van heerlijkheid die ons te wachten staat. Wat een heerlijkheid als wij na alle moeite, verdriet en strijd in het land van rust mogen aankomen, en wij alle vruchten van het werk van de Heer zullen

zien. Dan is er geen zonde of strijd meer. Dan staat niets ons meer in de weg in de aanbid-ding en in het overdenken van de dingen van de Heer. 'Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme' (Éf.2:8-9). Door Zijn genade zijn wij gered; door het geloof. Dat is geen eigen verdienste, maar het is een geschenk van God. Om

behouden te worden, moeten wij een levend contact met Jezus Christus hebben en in het hart geloven en met de mond belijden. 'Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Here Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid' (Rm.10:9-10). •

Judadag 2022

Dit jaar mochten wij opnieuw te gast zijn in Kerkelijk Centrum de Rank te Nieuwegein. Deze keer voor het vieren van de Judadag. Dit Kerkelijk Centrum is zeer fraai qua opzet waarbij wij ontvangen werden door uiterst vriendelijke vrijwilligers. In de uitnodiging kwam naar voren dat de Heer niet laat varen het werk Zijner handen. De dag zou in het teken staan van verootmoediging, dankbaarheid en bewustwording van de tijd waarin wij leven en om met brandende, verlangende harten door te gaan naar de hoopvolle toekomst. 'Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardigen, verheft den Heer!'. De bijeenkomst ving aan met het zingen van Psalm 33 (vs. 1 en 3), waarbij het zingen de gehele zaal vulde en duidelijk was dat de gemeente het bijeenkomen na lange tijd

inderdaad wilde beleven. Na de Schriftlezingen werden de aanwezigen uitgenodigd om deel te nemen aan één van de gespreksgroepen. Hierbij werd vooral over de beproevingen en toelatingen gesproken. Op een eerlijke en respectvolle wijze werd hierover van gedachten gewisseld. Opvallend was toch om te zien dat velen, uiteindelijk, gesterkt zijn geworden en dankbaar mochten getuigen dat de Heer hen behouden heeft tot op dit moment. Het is nu van belang ons oog gericht te houden en ons voor te bereiden op wederkomst van de Heer. Na de lunch werd gesproken over het bewust worden van de tijd waarin wij leven, dat wil zeggen niet ver verwijderd van de komst des Heeren. Hierbij werd gesproken over het (her)kennen van de tekenen der tijden voor

de gehele mensheid, de christenheid en de bruidsgemeente. Aan de orde kwam eveneens dat het getuigenis tot zegen dient te zijn voor degenen die ons omringen. Dat wij in liefde en eenheid mogen getuigen, samen bidden, het werk opdragen en reinheid en heiligheden dienen na te streven. Hierbij werd o.a. gelezen: 'Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel; Daarom dat er geschreven is: Weest heilig, want Ik ben heilig' (1Pt.1:14-16). Aansluitend werd een Eredienst opgedragen waarin wij verder versterkt en gezegend werden. Als afsluiting werd als laatste lied het betekenisvolle Bundel 14, vers 2 gezongen:

*Welk een vreugde zal het wezen
als mijn oog Hem schouwen mag
en mijn oor Zijn stem zal horen
op die grote, blijde dag!
Welk een uitzicht, bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom.
"Maranatha" blijf' ons wachtwoord.
Amen, ja Heer Jezus, kom!*

Met de bede in ons hart dat de Heilige Geest ons verder moge bouwen, verbinden en versterken werd de bijzondere dag afgesloten. •

R.C. Boekhout



In de vorige uitgave plaatsten we een foto van het middenschip van het kerkgebouw aan Gordon Square. Dit kerkgebouw heeft een beschermde status. Dit houdt in dat er niet zomaar bouwkundige aanpassingen aan de binnen- of buitenkant gedaan mogen worden. Hiervoor is toestemming nodig van de lokale autoriteiten. Zoals aangegeven wordt deze zeer grote kerk ook wel Central Church genoemd. We zoomen met deze foto in op de ruimte voor in de kerk. Dit was plaats voor de priesters en uiteraard is daar ook het altaar geplaatst met prachtige details aan de voorzijde. Dit altaar komt in de volgende uitgave naar voren.

Central church



Hersteld Apostolische Zendingkerk

Correspondentieadres:

J.L.M. Straetmans, Wilhelminastraat 21, 2011 VJ Haarlem