



DE STEM VAN DE LAATSTE BAZUIN

50^e jaargang • nr. 96 • VOORJAAR 2024



Is dat, is dat mijn Koning,
dat aller vaad'ren wens,
is dat, is dat Zijn kroning?
Zie, zie, aanschouw de Mens!
Moet Hij dat spotkleed dragen,
dat riet, die doornenkroon,
lijdt Hij dien smaad, die slagen,
Hij, God, Uw eigen Zoon?

Ja, ik kost Hem die slagen,
die smarten en dien hoon;
ik doe dat kleed Hem dragen,
dat riet, die doornenkroon;
ik sloeg Hem al die wonden,
voor mij moet Hij daar staan;
ik deed door mijne zonden,
Hem al die jamm'ren aan.

O Jezus, Man van smarten,
Gij aller vaad'ren wens,
herinner aller harten
't aandoenlijk: "Zie den Mens!"
Laat mij toch nooit vergeten
die kroon, dat kleed, dat riet!
Dit trooste mijn geweten:
't is al voor mij geschied!

GEZANG 43, VERZEN 1 T/M 3

Colofon

UITGEVERIJ 'DE KANDELAAR'
Wilhelminastraat 21
2011 VJ Haarlem
Telefoon: 023 - 528 5561
www.uitgeverijdekandelaar.nl

REDACTIE
Wilhelminastraat 21
2011 VJ Haarlem
jlmstraetemans@planet.nl
www.hazknederland.org

ABONNEMENTEN
worden gratis verstrekt
Opgave 023-5285561
of via e-mail:
info@uitgeverijdekandelaar.nl
Overname van artikelen alleen
met toestemming, ongewijzigd
en met bronvermelding.

REDACTIE
R.C. Boekhout

HOOFDREDACTIE
J.L.M. Straetemans

PRODUCTIE EN LAY-OUT
Leerdamdruk BV
Leerdam

ISSN 1568 - 3419

Jezus bidt voor ons; de Heilige Geest bidt voor ons

J.L.M. Straetemans

De lijdensweken zijn aangebro-
ken. Wij bidden, lezen de Bijbel
en overdenken de Goddelijke
liefde. In het bijzonder worden wij
bepaald bij de grondeloze diep-
te van het lijden en sterven van
Jezus Christus, het Lam van God,
voor de zonden der wereld, voor
levenden en ontslapenen, met als
doel dichterbij God komen, Zijn
schoonheid, dichterbij komen in
toewijding aan en navolging van
Jezus. In het leven van de kinde-
ren van God behoort het bidden
tot het meest intieme deel. Te
mogen en te kunnen bidden is
een voorrecht; het gebed is im-
mers een geschenk. Het brengt
ons in Zijn onmiddellijke nabijheid
en aanwezigheid. De Psalmen ge-
tuigen hiervan: 'Zou Hij, Die het oor
plant, niet horen? zou Hij, Die het
oog formeert, niet aanschouwen?'
(Ps.94:9) en 'De Heere is nabij al-
len, die Hem aanroepen, allen, die
Hem aanroepen in der waarheid'
(Ps.145:18). Bidden is een heilige
zaak. Laat ons daarom bewust en
doordrongen zijn met Wie wij van
doen hebben, tot Wie wij naderen.
Het is de Heer tot Wie genaderd
wordt; laat ons knielen, eerbiedig
toetreden met een heilige vre-
ze en ontzag voor Zijn majesteit.
Apostel Petrus schrijft hierover: 'En
indien gij tot een Vader aanroept
Dengene, Die zonder aanneming

des persoons oordeelt naar eens
iegeelijks werk, zo wandelt in vreze
den tijd uwer inwoning' (1Pt.1:17).
Let op de wijze waarop wij in ge-
bed gaan: 'Had ik naar ongerech-
tigheid met mijn hart gezien, de
Heere zou niet gehoord hebben'
(Ps.66:18) en 'Die zijn oor afwendt
van de wet te horen, diens gebed
zelfs zal een gruwel zijn' (Spr.28:9).
Bidt in eenvoud, geloof en vertrou-
wen met vrijmoedigheid tot uw
hemelse Vader. Want hoe zullen
wij staande kunnen blijven, hoe
zullen wij voort kunnen gaan als
wij niet danken, bidden en sme-
ken? Jezus leert ons toch: '...zonder
Mij kunt gij niets doen' (Jh.15:5).
In het gebed, de adem van het
geloof en de hartslag van ons ge-
loofsleven, ligt de kracht van het
leven met God. In het natuurlijke
kan men niet zonder adem leven,
als het hart stopt overlijdt men.
Waar geen gebed is zal het geloof
wegkwijnen, mogelijk afsterven.
Als man en vrouw niet meer, of
te weinig, met elkaar spreken
vervreemd men van elkaar; het-
zelfde kan gebeuren tussen de
mens en zijn God. Want in en door
het gebed komt een verbinding
tot stand, het gebed stijgt naar
boven, het erbarmen Gods daalt
neer. Bidden is geen kwestie van
kracht: het is een kwestie van
willen, ervoor kiezen, ernaar ver-



langen. Een innerlijke behoefte en verlangen om steeds weer tot Hem te kunnen/mogen gaan en in (het) gebed bij Hem te mogen zijn. Het gebed is toch Jezus toelaten tot/in ons hart zodat Jezus ons kan schenken wat wij nodig hebben en is noodzakelijk om de liefdesband met God te onderhouden en te verstevigen. Leven in het gebed. Want was het niet Daniël waarvan geschreven staat: '... en hij knielde drie tijden 's daags op zijn knieën, en hij bad, en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor dezen gedaan had' (Dn.6:11). Was het niet David waarvan wij lezen: 'Des avonds, en des morgens, en des middags zal ik klagen en getier maken; en Hij zal mijn stem horen' (Ps.55:18).

Jezus gaat ons voor

Het gebed, het volharden in het bidden en smeken is een bewijs van een levend geloof. Het is de Heer aangenaam/lieflijk en zowel de profeet Jéremia als Jezus verbindt er mooie beloftes aan: 'Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart' (Jr.29:12-13) en 'Bid

en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden' (Mt.7:7-8). Jezus bidt voor ons lezen we in de brief aan de Romeinen: 'Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt' (Rm.8:34), maar ook in de brief aan de Hebréeën: 'Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden' (Hbr.7:25). Als onze Hogepriester leeft Hij en bidt voor ons en offert de wierook van onze gebeden op het reukaltaar aan God de Vader (Hbr.4:14; Opb.5:8 en 8:3-4). Altaar (alta ara) betekent verheven plaats. In de tabernakel van Mozes ('de hut' volgens Luther) waren, evenals in de latere tempel van Salomo, twee altaren. Het eerste stond onder de blote hemel in de voorhof van de tabernakel voor het Heilige of tweede gedeelte van de tempel. Dit was het brandofferaltaar. In het daarachter liggende Heilige was een tweede altaar, het reukaltaar, tot aanbidding en verheerlijking van God. Het altaar is het zinnebeeld van de aanbidding en verheerlijking van God, door de nog levende en al ontslapen gelovigen. Het gouden altaar, in de Openbaring van Johannes (hst.8:3) beschreven, is het beeld van het hogepriesterlijk ambt van Jezus, waarin Hij de gebeden en lofzeggingen, zowel van de leven-

den als van de in het dodenrijk wachtende gelovigen, aan God de Vader opdraagt, en dus de hemelse verwezenlijking van wat afgebeeld werd door het rook- of reukaltaar uit het Heilige van de aardse tempel of tabernakel. Zo is ook het altaar van de christen en het kruis waarop hij geofferd en waaraan hij gedood wordt, van geestelijke aard (Lc.17:33). Dat altaar is het nieuwe verbond of Godsrijk. Dit nieuwe verbond eist van ons de opoffering en doding van de oude mens, anders bedreigt ons de eeuwige dood als zondaren; want vlees en bloed zullen het rijk van God niet beërvan. Op dit altaar moeten we ook ons leven offeren voor de naam van Christus indien Hij dit van ons eist. (bovenstaande is overgenomen uit Het Boek voor onze Tijd van apostel F.W. Schwartz).

Nog een korte tijd op aarde

De Heilige Geest bidt voor en met ons. Wij zijn nog op aarde en hoe vaak gebeurt het niet dat wij, vol van zorgen en moeite, niet altijd bidden zoals van ons gevraagd wordt? Dit omdat wij soms meer oog hebben voor de voordelen en/of natuurlijke zaken van dit leven. Maar net daarom, net dan, komt de Heilige Geest ons in onze zwakheden te hulp. 'En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God

voor de heiligen bidt' (Rm.8:26-27). De Geest bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen; d.w.z. met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn. God kent echter de beroerselen in ons hart en weet wat de Geest zeggen wil.

De binnenkamer

De geestelijke binnenkamers zijn de plaatsen van het gebed, daar hoort de schat van het gebed thuis. Dit wijst op de samenkomsten in de gemeente waar wij samen bidden, zingen en danken. Daar wordt van de uitnemende liefde verteld en wordt gezongen over Die schoonste Heer Jezus, onze Bruidegom van Wie geschreven staat: 'al wat aan Hem is, is gans begeerlijk' (Hl.5:16). De heilige Erediensten waar de meest waardevolle kostbare geestelijke zaken aanwezig zijn. In deze binnenkamer wordt toch de verborgen, innige liefdesgemeenschap gesmaakt. Deze wordt uitgedeeld en ontvangen in de sacramenten van Heilige Waterdoop, Heilig Avondmaal en Heilige Doop met vuur. Dit wijst ook op het gebed thuis. Jezus leert: 'Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten heb-



bende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Want uw Vader weet wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt' (Mt.6:6 en 8). Sluit uw deur spreekt Jezus. Dit drukt de grootste verborgenheid uit waarover wij ook lezen in Jesaja (hst. 26:20): 'Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga'. Nu al

vertoeven wij in Zijn binnenkamer, maar zeer spoedig zal Hij zal ons leiden in de schoonste binnenkamer, de derde hemel, om als bruid van de Bruidegom Jezus Christus aan de Vader te worden voorgesteld als de Sulammith, de volkomene, de gemeente zonder vlek of rimpel. Jezus bidt voor ons, de Heilige Geest bidt voor ons. Dat dit u moge troosten en helpen om volhardend en getrouw te blijven bidden en smeken totdat hij komt. Maran-atha. •



Goede Vrijdag

J. van den Akker

Met diepe verootmoediging, oprechte schuldbelijdenis en dankbare aanbidding zullen wij, als gelovige christenen, toch tot God de Heer naderen, om in eerbied en ontzag met elkaar te mogen denken aan dat grote, volmaakte Offer wat onze Here Jezus Christus voor onze zonden gebracht heeft aan het kruis van Golgotha. We

lezen in de geschiedenis van de kerk dat dit grote feit al heel vroeg in de kerk met stille ernst werd herdacht. Het was een boete- en gebedsdag die door vasten en smekingen werd gekenmerkt. En is er een dag in het jaar die ons oproept tot zelfinkeer, dan is het wel de dag op welke onze Here Jezus Christus Zijn bloed heeft

gestort aan het kruis en Zijn leven heeft gegeven voor onze zonden. Dit om voor ons een weg tot behoud te openen en ons te verlossen van de (eeuwige) dood. Maar diezelfde dag roept ons dan ook ernstiger dan welke andere dag om met Christus te sterven. 'Met Christus te sterven' is een uitdrukking die wij vaker lezen in de Bijbel. Apostel Paulus spreekt in Romeinen 6 van het 'één plant worden met Jezus in de gelijkmaking Zijns doods' en van 'het kruisigen van de oude mens met Hem' en van 'het gestorven zijn met Hem' (vs. 6-8). Ook zegt Paulus: 'Indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven' (2Tm.2:11). Christus is gestorven, rein en heilig, zondeloos voor onze zonde. Wij daarentegen zijn vol van zonden en schuld, vol van ongerechtigheid. Wij moeten bevrijd, gereinigd en verlost worden en daarin bestaat het sterven met Christus. Want onze oude mens, de mens der zonde, de mens zoals die van nature is, moet daartoe gekruisigd worden opdat de kracht van de zonde in ons verbroken wordt en wij niet langer ons leven en onze kracht daaraan zouden wijden. Maar zo, dat wij leren te leven naar het voorbeeld van Jezus, ter verheerlijking van Zijn Naam. In de brief aan de gemeente te Kolosse lezen we over de zonden die wij moeten afleggen: 'Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de

kinderen der ongehoorzaamheid; In welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij daarin leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkaar, omdat gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken' (Hst.3:5-9). Zij moeten bestreden en overwonnen worden. Wij moeten ons dan ook zeer bewust zijn van het feit, dat wij duur gekocht zijn. De apostel zegt over die situatie: 'Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn' (1Kor.6:20). Maar hoe kunnen wij ertoe komen om onszelf en de zonden in ons te overwinnen? Zouden wij dat in eigen kracht kunnen? De Here Jezus zegt (Jh.15:5): 'Zonder Mij kunt gij niets doen'. Zonder Hem is het dus onbegonnen werk. En de Heer heeft tot Paulus gezegd: 'Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht' (2Kor.12:9). Dat wij dus de zonde kunnen sterven en van haar macht en heerschappij verlost worden, dat hebben wij aan Hem te danken; Hij Die voor onze zonden is gestorven, maar ook is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking (Rm.4:25).

Hij heeft liefgehad tot in de dood
Paulus zegt: 'Door Hem is de wereld mij gekruisigd en ik der wereld' (Gl.6:14). Door het kruis van Christus is de wereld dood voor mij, heeft niets aantrekkelijks meer voor mij. Ja, Hij heeft mij liefgehad tot in de dood en dat heeft mijn hart verbrijzeld, veranderd, zodat



ik niets anders verlang dan voor Hem te leven. Dat ik verre zal zijn van alles waarmee ik Hem zou kunnen bedroeven. Zo moet het in ons zijn. Want dat is het wat ook alleen ware kracht, moed en volharding zal geven. Dan hebben wij geen angst meer, maar de liefde tot Jezus zal dan de drijfveer zijn om het kwade te laten en alleen het goede na te streven met geheel ons wezen, ons zijn. Zien we daar tegenover de macht van de wereld met haar geld en goederen, de zucht naar eer en aanzien, genot en vergankelijk vermaak, o dan zien we op naar het kruis van Golgotha en vragen wij onszelf dan niet af: Dat deed U Here Jezus voor mij, wat doe ik voor U? Als we de wereld willen navolgen en gehoor geven aan al die verleidelijke stemmen rondom ons heen dan is het Jezus Die ons door Zijn Geest als het ware toeroept: 'Wilt gijlieden ook niet weggaan?' (Jh.6:67). Maar dat dan ons antwoord mag zijn: 'Neen Heer ik wil van U niet scheiden, 'k blijf de Uw altijd, blijft Gij de mijn' (Gz.229 :3). Want Uw liefde is mij te groot, te machtig. U hebt de woorden van eeuwig leven. Ja, dat we toch zullen ja-

gen naar het doelwit, de prijs der roeping Gods zoals apostel Paulus ons dat leert (Flp.3:14). Want die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen [hartstochten] en begeerlijkheden (Gl.5:24). Dit is toch onze roeping, waaraan Goede Vrijdag, op welke eenmaal het hoogste goed, leven en onvergankelijkheid voor ons door de Here Jezus Christus is aangebracht, ons steeds met kracht doet herinneren? O, het is toch zo die strijd tegen het eigen ik, de strijd tegen de zonde en de wereld om ons heen. Het is een zware en levenslange strijd. Maar sterker en machtiger dan al deze vijanden is onze Heer en Koning. Onder Zijn kruisbanier zullen wij mogen strijden. Hebt toch goede moed, zo roept Hij ons telkens weer toe en weest niet bevreesd: 'Ik heb de wereld overwonnen' (Jh.16:33). Laten wij toch vasthouden aan Hem, de Overwinnaar der wereld. Hij zal ook ons, naar Zijn belofte, tot overwinnaars maken als we trouw blijven voortgaan en de goede strijd strijden en dicht bij Hem blijven. Dat Zijn Geest, de Heilige Geest, ons allen daartoe tot kracht en bijstand zal zijn. •

Pasen, feest van de opstanding

H. van Dusschoten

Pasen, de bron van onze blijdschap gedurende het hele jaar. Jezus leeft. Overal in de wereld vieren christenen het feest van Jezus' opstanding. Over de hele wereld mag het een dag van lofprijzing zijn, de Heer is waarlijk opgestaan (Lc.24:1-12). Wat een onuitsprekelijke vreugde ligt er voor ons, Hij gaat ons voor in de opstanding en het leven. Verheugt u, verheugt u gij Mijn volk en weest verblijd. 'Ik ben de Opstanding en het Leven en gij zult leven met Mij' (vrij naar Jh.11:25). Blijf dan bidden, blijf dan waken opdat gij de dageraad zult aanschouwen: Zijn komst en Zijn toekomst. Opstanding en leven, zoals in de lente heel de schepping en schepsel opbloeit. Jezus werkt in de vergeving van zonde en door het ambt der verzoening in het apostolisch getuigenis aan Zijn kerk geschonken. Jezus werkt door Zijn Woord de Bijbel en door de Heilige Geest en de gaven van de Geest. Jezus werkt door het Heilig Avondmaal en niet alleen voor de levende maar op deze dag ook in het Heilig Avondmaal voor de ontslapenen. Komt, eet en drink. Jezus leeft. Hij leidt ons en gaat ons voor als Herder van Zijn volk, op weg naar Gods be-

lofte en heerlijke toekomst. Jezus leeft, kus de Zoon (Ps.2). Hij komt, de Koning komt. Ja, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Jezus leeft. Door de kracht van de Heilige Geest wil Hij Zich een bruid verwerven. Verheugt u. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Aan een dode wereld wordt Christus de Levende verkondigt. Immers Gods Woord zegt het ons (Lc.24:5). Wat zoekt gij de Levende bij de doden. Ja, Pasen het feest van de opstanding waarbij de macht van de dood is weggenomen (Js.25:6-9 SV). Het vreugdefeest van het volk Sions. Hij zal op deze berg verslinden het omwindsel des aangezicht (de sluier der volken zonde en dood) waarmee alle volken omwonden zijn, het deksel waarmee alle natiën bedekt zijn. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning en de Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Hij zal de smaadheid van Zijn volk van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. Men zal te dien dage zeggen: Ziet Deze is onze God. Wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid. Is dat niet een heerlijke belofte voor Zijn volk, Zijn tempel, de

gemeente, Zijn kerk? Pasen. Jezus leeft, de dood is overwonnen! Pasen, nu wordt het Schriftwoord bewaarheid. "Jezus antwoordde en zeiden tot hen: Breekt deze tempel en in drie dagen zal Ik dezelve oprichten' (Jh.2:19). Gods tempel, Jezus opstanding door de kracht van de Heilige Geest herrezen; zo is het en zo zal het zijn!

Wat een boodschap

Een geweldige boodschap aan een stervende wereld en aan een slapende en stervende kerk. Koud noch heet. Zie de afbraak en de afval. De massa die roept: 'weg met alle godsdiensten, God is dood, stop met getuigen, stop met elke missionaire activiteit'. Maar o heerlijk Pasen. God is meer dan de dood. Hij laat niet varen het werk dat Zijn hand begon, Zijn belofte en Woord zijn ja en amen (Opb.4:1; 19:1). Er is een deur geopend tot in de hemel. Het graf is geopend, de steen is weggerold. Pasen: Jezus is Opgestaan. Wij kunnen het met ons verstand niet beredeneren. Geloof, ja geloof alleenlijk, het is de werkelijkheid. 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw' (Opb.21:5). Daar mogen we zeker van zijn. Geloof, geloof de God der Schriften. We mogen bidden om geloof, bidden om de gaven van de Heilige Geest. God wil ons dat geloof schenken. Voor wie gelooft komt er leven, eeuwig leven. Maar ieder in Zijn orde, Christus als eersteling en daarna die van Christus zijn bij Zijn komst (1Ts.4:13-18). Pasen, een boodschap van hoop (Rm.8:18-30). Zijn wij kinderen

Gods, dan zijn wij ook erfgenamen om te delen in Zijn heerlijkheid (Rm.8:17). Wat een hoop, wat een verwachting. Niet om ons heen kijken wat ons terneder drukt, maar kijk omhoog. Hij leeft en ook wij zullen leven. Door de kracht van de Heilige Geest. Van Pasen naar Pinksteren. Christus zal Zich een bruid bijeenbrengen door de Heilige Waterdoop en de Heilige Verzegeling des apostelschaps. Denk aan Jezus woorden: 'Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn' (Jh.17:24a). Laat deze hoop en liefde onze monden vaardig maken. Toe te leven naar de vervulling van deze woorden en deze woorden in het hart meedragen. Wat een boodschap aan een wereld en kerk die met angst en vreeze vervuld is. Jezus leeft en wij met Hem. Dood, waar is uw prikkel? (1Kor.15:55). Dit woord mogen we verkondigen vol van de Heilige Geest zonder angst of vrees aan een ieder die het horen wil. Hem volgend op de weg van het kruis naar de opstanding. Zijn wij bereid en toebereid voor Zijn komst? Dit nieuwe leven te ontvangen? Pasen, bevrijding door de opstanding. 'Hij is hier niet' (Lc.24:6), want Hij is opgestaan. Gedenk hoe Hij tot u gesproken heeft. Een veelzeggende boodschap van God: 'Hij is hier niet'. De dood, een plaats die wij aan zonde koppelen. 'Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld' (Jh.18:36). Hij is hier niet, ga op weg en zeg het voort. Hij gaat u voor. Die op weg gaat zal bevestigd worden en zullen Hem zien, de Op-

standing en het Leven. Blijf niet stilstaan bij de verschrikkingen van deze wereld, de onrust, het vergankelijke hier en nu. Wie de oude wereld wil vasthouden zal diep teleurgesteld worden vanwege de ontstellende gebeurtenissen.

Hij roept u toe

Maar ondanks dat vieren wij feest. Want de Heere der heerscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken en maaltijd van reine wijn, van vet vol mergs. Van wijnen die gezuiverd zijn. Wat een feest, vol van de vreugde van de Heilige Geest. Ziende op de verschijning van Christus in Zijn Heerlijkheid. De kerk gebouwd op het fundament van Christus opstanding. Het fundament van apostelen en profeten (Éf.2:20), terwijl Christus Zelf de uiterste Hoeksteen is. Indien Christus niet is opgestaan zegt Paulus dan zijn wij de ellendigste van alle mensen (1Kor.15:1-26). De engelen stellen de vraag: 'Wat zoekt gij de Levende bij de doden?' (Lc.24:5). Wat zoeken wij, waar zoeken wij? Er zijn vele mensen die de steden en landelijke manifestaties zoeken of bezoeken, winkels en activiteiten die miljoenen mensen trekken. Zullen wij het daar zoeken? Zullen wij Hem daar vinden? Temidden van het bereik van macht en zonde van de dood? Ken Hem, zoek Hem en gij zult vinden. De Levende, Die Zich krachtig openbaart tot levendmaking van die Hem vinden. Hij is hier niet, niet in deze wereld met onze eigen maatsta-



ven, normen en waarden die ons van God aftrekken. Wij mogen Hem vinden op dit Paasfeest in het Woord des Levens dat naar Hem wijst en ons wil bevestigen naar Zijn spreken. Gij zult Mij zien, Ik kom weder! Door de Heilige Geest roept Hij al Zijn kinderen toe om te komen tot Zijn heerlijkheid. 'Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt' (Jh.17:24). Opdat de glorie van Pasen in ons leven zichtbaar zal worden tot in eeuwigheid. Kom Heer Jezus! 'Ja, Ik kom haastelijk!' (Opb.22:20-21). De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Gezegend de Pasen, feest voor Gods kerk! •

En zij trokken verder

R.L. Scholtus en R.C. Boekhout

Zaterdag 2 december 2023 trok een deel van de stammen Juda en Issaschar op naar ons kerkgebouw te Wageningen om getuige te zijn van een Heilige Roepingsdienst. De Heer had aangekondigd dat Hij opnieuw een apostel wilde stellen voor de stam Issaschar. Als openingslied werd Psalm 65 (vs. 1 en 9) gezongen, aanvangend met 'De lofzang klimt uit Sions zalen'. Na het votum volgde Schriftlezingen uit Jesaja 8:1 tot en met hoofdstuk 9:1 en aansluitend Mattheüs 9 (vs. 27 -38). Ook al proberen wij het goede te doen, het kwade is nabij en wordt zelfs gedaan. Apostel Paulus getuigt hiervan in de brief aan de Romeinen. Zo benaderden wij dan ook het moment om de zonden te belijden. Na de vrijspraak werd Gezang 147 gezongen (de verzen 1 en 2) waarin voorkomt: 'Prijs Hem, Die in bange dagen onze vaad'ren uitkomst gaf! Prijs Hem, Die ook ons wil leiden....'. Dat was de opmaat naar de prediking met als thema: 'Zal een volk Zijn God niet vragen?'. Ook in tijden van grote dreiging, als de dagen kwaad zijn, als er grote moeilijkheden zijn mogen wij steun zoeken bij de Heer Die zal geven wat goed, nodig en nuttig is. In de Bijbel treffen we diverse voorbeelden aan van

mensen die eigen wegen bewandelden. Steeds moeten we vaststellen dat zaken toch anders gaan dan we hoopten of verwachten. Vraag het de Heer! Zijn heil, Zijn zegen reikt tot het einde der aarde. Alles zal door de Heer Jezus Christus in vervulling gaan. In de donkerste van de wereld is Hij het Licht door Wie het verlossingswerk is voor alle tijden, voor allen en wereldomvattend. Wij worden opgeroepen met ons gehele hart op Hem te steunen. Na het zingen van enkele liederen uit Bundel 36 werden de profeten afgezonderd. Door de apostel van Juda werd de Heer der kerk gevraagd wie Hij uitverkoren heeft om Hem in het ambt van apostel te dienen. Na de Heer voor de derde keer gebeden te hebben sprak de Heer, door de mond van profeet A. Hobé, dat hij herder A.R. Klessinger had verkozen om Hem te dienen in het ambt van apostel voor de stam Issaschar. De Heer bevestigde in het Woord dat wat Hij doet, Hij dat in Zijn wijsheid doet. De nieuw geroepen apostel werd aansluitend gevraagd zijn nieuwe plaats in de priesterkring in te nemen. Nadien werden nog gezongen Gezang 207 (de verzen 1-3) en als slotzang Gezang 151 (de verzen 1 en 3). Laten wij met vreugde ons hart trekken naar

Hem, onze Licht-, Liefd- en Levensbron! Gezegend mochten de kinderen uit Juda en Issaschar huiswaarts trekken en ons verheugen in Zijn grote daden.

Een geschenk, tot zegen gegeven

Iets meer dan twee maanden later mochten wij getuige zijn van de Heilige Wijdingsdienst van herder A.R. Klessinger tot apostel voor de stam Issaschar. Deze wijding vond eveneens plaats in de gemeente Wageningen op 10 februari 2024. Bijgewoond door broeders en zusters uit zowel Juda als Issaschar werd de wijdingsdienst deels in de Duitse en deels in de Nederlandse taal gehouden. Na het openingslied 'Mijn hart, o Hemelmajesteit' (Psalm 108 vs. 1 en 2) volgden de Schriftlezingen uit Ezechiël 9 (vs. 1-11) en Mattheüs 16 (vs.13-20). De preek van apostel J.L.M. Straetemans had betrekking op de opdracht van de man met de schrijversinktkoker, oftewel het apostelambt. Hier is de opdracht mensen te zoeken die zuchten over de gruwelen in de kerk (Ez.9:4). Het apostelambt is een geschenk, gegeven tot zegen en tot het aanbrengen van een teken tot behoud. Na de wijding en het in de Duitse taal toezingen van de zegenbede uit Bundel 23 (Des Herren Segen komme auf Dich), nam apostel Klessinger de dienst over. Zijn intredeprek had als thema: 'De trouwe wachter'. Behandeld werd een profetie over de opdracht die de dienstknechten hebben, met als ons Voorbeeld de goede



Herder. In 1 Samuel 17:37 lezen we dat David als herder op God vertrouwde en met Zijn hulp een schaap redde uit de klauwen van een leeuw en een beer en zo ook Goliath tegemoet wilde treden. David deed zijn plicht in de kracht van de Heer, zoals dienstknechten ook hun plicht moeten doen, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. Na de slotzang, die ook door de meeste aanwezigen in het Duits werd gezongen: 'Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen', (Dankt, dankt nu allen God met blijde feestgezangen, Gezang 135 de verzen 1 en 3) en de slotzegen, was er gelegenheid de apostel te feliciteren en hem Gods zegen toe te wensen bij deze verantwoordelijke taak. •

Nieuws van de uitgeverij

De redactie

Op 5 februari waren wij met Uitgeverij de Kandelaar aanwezig op de christelijke boekenbeurs te Veenendaal. Deze beurs wordt bezocht door vertegenwoordigers van christelijke boekwinkels, uitgeverijen en cadeauleveranciers. De foto toont de stand waarmede we met de bezoekers konden spreken over de boeken die wij uitgeven. Uitgeverij de Kandelaar is een jonge uitgever van Bijbelsverantwoorde, theologische lectuur. Het doel is deze boeken onder de aandacht te brengen van een breed christelijk publiek. De lezer kan door het lezen meer kennis van de Bijbel vergaren en daarmee het eigen geloof meer diepgang geven. Uitgeverij de Kandelaar wil met haar uitgaven ten dienste staan van alle christelijk gelovigen, gedoopt in Gods driemaal Heilige Naam. Ze onderschrijft de algemeen aanvaarde symbolen, zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis en die van Nicea en haar diensten moeten bijbelgetrouw, christocentrisch en niet sektarisch zijn.

Deze tijd is een geschikt moment om één van de boekjes van de uitgeverij onder de aandacht te brengen. Het boekwerk heeft de prikkelende titel 'De steen schreeuwt uit de muur' en gaat over de toestand zoals die in onze

(laatste) dagen zal zijn. Uit het Nieuwe Testament blijkt dat de periode direct voorafgaand aan de opname van de bruidsgemeente van Christus gekenmerkt zal worden door oorlogen, ziekten, aardbevingen etc. Ook komt er nog een enorme afval van het geloof, wetsverachting en het verdwijnen van onderlinge liefde. Over Hábakuk (deze leefde ca. 2700 jaar voor Christus) en de andere profeten zegt apostel Petrus dat de Geest van Christus in hen woonde (1Pt.1:10-12). Hen werd geopenbaard, vervolgt Petrus, dat zij ons dienden met hetgeen zij mochten spreken en schrijven.

Dat de boodschap van de profeet Hábakuk belangrijk is, blijkt uit het feit dat hij de opdracht kreeg om het gezicht op tafelen te schrijven, opdat men het in het voorbijlopen zou kunnen lezen. De reden hiervan volgt direct:



'Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet' (Hab.2:2-3). Dat is de tijd waarin wij leven. Hábakuk vraagt hoe lang hij nog geweld moet zien en ongerechtigheid (Hab.1:2). Dan volgt toch de vraag van heden: Here, kom weder, om Uw rijk te stichten van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Kom om de tranen van de ogen af te wassen, om een einde te maken aan alle leed en onderdrukking! 'De geest der profetie is het ge-

tuigenis van Jezus' (Opb.19:10): wat in de hemel der hemelen Zijn hart ontroert, deelt Hij mede aan degenen, die naar Zijn stem willen luisteren. Daar willen wij toch bij horen? Van harte bevelen wij dit boekwerk daarom aan. Het boekje kost € 12,35 en kunt u bestellen bij de christelijke boekwinkel (ISBN 9080725919) en via de website <https://uitgeverijde-kandelaar.nl/> Onderzoek de Schriften, want die zijn het die van Christus getuigen. •

MARAN-ATHA

Verleiding en misleiding: waakt!

R.C. Boekhout

Velen in de wereld geloven niet (meer) dat er een macht der duisternis, een overste der wereld bestaat. Zo noemt de Heer Jezus de satan in de Bijbel (Jh.14:30; 16:11). Het lastige is dat men zich hier dan ook niet meer tegen kan wapenen. Waarom zou je je wapenen tegen iets dat niet bestaat? In de Hebreeuwse taal staat het woord satan voor aanklager, iemand die tegen iemand anders opstaat, een tegenstander. Dat de vorst der wereld een zeer geduchte tegenstander is leert de Bijbel ons

alleen al door de verschillende namen die er gebruikt worden om de satan te beschrijven. Onder meer worden genoemd: de slang (Gn.3:1) met als toevoeging dat dit dier als het ligtigste van alle dieren in het veld wordt getypologiseerd. Listig is te omschrijven als bedrieglijk, doortrapt, slinks. Vanwege dit bijzondere kenmerk zijn wij gewaarschuwd om er écht rekening mee te houden. In Mattheüs 12:24 wordt hij beschreven als Beëlzebul: 'Maar de Farizeeën, dit gehoord hebbende, zeiden:

Deze werpt de duivelen niet uit, dan door Beëlzebul, de overste der duivelen'. De leider derhalve van de demonen. Zeer duidelijk zijn de waarschuwendende woorden van de Heer over deze vorst der duisternis: '... Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit wat hem eigen is; want hij is een leugenaar, en de vader der leugen' (Jh.8:44b). Het is van belang deze woorden goed op waarde te schatten. Dit heeft direct ook een betekenis voor ons dagelijkse leven. De vader der leugen is dus de bedenker hiervan, misschien wel de 'eigenaar'. Vaak wordt bijv. gesteld dat een leugentje voor bestwil wel zou moeten kunnen. Dat alleen al is een leugen. Een leugentje voor bestwil bestaat niet. In de brief aan de gemeente te Éfeze lezen we vervolgens: 'In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid' (Éf.2:2). In dezelfde brief lezen we in hoofdstuk 6 vers 12 de bevestiging van degene tegen wie we moeten strijden: 'Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht'. De vorst der duisternis die als een briesende (of brullende) leeuw zal rondgaan met als doel 'wie hij zou kunnen verslinden'. Dat is zijn doel: verslinden, doden, verleiden, vernietigen.

Zelfverheffing

In het boek Jesaja lezen we wat het feitelijke plan was van de satan. Omgezet staat er dat zijn plan was om op te stijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zijn troon te heffen, plaats te nemen in de zetel op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde, op te stijgen tot boven de wolkenhoogten en zich gelijk te stellen met de Allerhoogste (Js.14:13-14). Daarom staat er in vers 12 van hetzelfde hoofdstuk: 'Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon van de dageraad!'. Dat deze gevallen engel een zeer belangrijke plaats had gehad (maar kennelijk meer wilde) blijkt uit hetgeen geschreven staat in Ezechiël 28:13-15: 'Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostbaar gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardónixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk van uw trommelen en van uw pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heilige berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen, van de dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is'. De Heer Zelf leert de Zijnen dat de satan 'als een bliksem uit de hemel is gevallen' (Lc:10:18b). Met zijn volgers vormt de satan de groep die hierboven (Éf.6:12) de 'geestelijke booshe-

den in de lucht genoemd wordt'. Die volgers zijn, in dit geval, de eveneens gevallen engelen. Engelen die in de goede zin van het woord 'boden' waren. Door hun val zijn het boden van het kwaad geworden. In Matthéüs 25 staat hierover geschreven: 'Dan zal Hij zeggen ook tot hen, die ter linkerhand zijn; Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid is' (vs.41). Zie hierbij ook 2 Petrus 2:4 en vers 6 van het boek Judas. In Lucas 8 (vs.26-39) lezen we over de bezetene die door duivelen wordt bewoond. De Heer drijft de demon uit en dan lezen we over de demon: 'En hij, Jezus ziende, en zeer roepende, viel voor Hem neer, en zeide met een grote stem: Wat heb ik met U te doen, Jezus, Gij Zoon van God, de Allerhoogste, ik bid U, dat Gij mij niet pijnigt!' (Lc.8:28). Hierbij wordt de Heer hérkent en érkent. (NB: In vers 30 lezen we over 'een legioen geesten'. In de Romeinse tijd bestond een legioen uit ca. 3000 personen, excl. het ondersteunende personeel). Ook uit Matthéüs 8:29 mogen we leren dat de volgelingen van de macht der duisternis weten dat de strijd reeds verloren is en dat het oordeel zich begint af te tekenen: 'En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zoon van God! wat hebben wij met U te doen? Zijt Gij hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd?'. Dat de boze geesten, de gevallen engelen, weten dat hun einde nabij is leren we ook uit de brief van apostel Jacobus. Hierbij lezen we: 'Gij gelooft, dat

God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen' (Jc.2:19). Hier mogen wij dan hoop, moed en versterking uithalen. De strijd strijden die noodzakelijk is, maar geenszins de wederstrever onderschatten.



Werkwijze

Over de werkwijze van de satan worden enkele voorbeelden in de Bijbel gegeven. Volgens Genesis 3 (vs.4b-5) verleidt de satan de mens met de belofte dat men aan God gelijk zou worden. Refererend aan de hoogmoed die hij zelf ook in sterke mate had. Ook heeft de satan de brutaliteit om de Heer Jezus te verzoeken waarbij de satan echt wel weet wat er geschreven is: 'Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne van de tempel; En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn enge-

len aangaande U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot' (Mt.4:5-6). En dit vinden we inderdaad terug in de Psalmen: 'Want Hij zal Zijn engelen aangaande u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot' (Ps.91:11-12). Het antwoord van de Heer is zeer stellig en daar mogen we ons aan vasthouden: 'Jezus zeide tot hem: Er is ook geschreven: Gij zult de Heere, uw God, niet verzoeken' (zie Dt.6:16). In ons dagelijkse leven merken we dat er steeds kleine verleidingen en verlokkingen op ons pad komen. Steeds weer worden wij uitgenodigd de grenzen iets te verleggen. 'Het moet toch kunnen ...', 'probeer het eens...', 'dat hoort toch bij deze tijd...'. 'Een beetje water bij de wijn doen...'. Dit vertroebelt toch de zuivere smaak van de goede wijn? Het zijn bekende teksten. Als we echter de grenzen verleggen is ook de vervolgstap weer dichterbij. Een heel klein vuur kan een groot bos in brand zetten (Jk.3:5b). Jakobus geeft als waarschuwing mee: 'Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word door God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. Maar een ieder wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlost wordt' (Jk.1:13-14). Laten we dus ook waakzaam zijn voor de zaken die in ons eigen hart opkomen.

Strijd

De Bijbel leert ons dat de satan zich 'zal voordoen als een engel des lichts' (2Kor.11:14) of 'zichzelf verandert in een engel des lichts' (SV). Dit betekent dus dat het goed lijkt en moeilijk van echt te onderscheiden is. Het lijkt alsof het waar is. Een zeer serieuze waarschuwing. Juist in deze tijd waarin wij de Heer verwachten zal de strijd nog zwaar zijn. Maar er zijn ook middelen aangereikt om te strijden tegen de macht der duisternis met zijn verleidingen en verlokkingen. Laten we lezen en herlezen hetgeen geschreven is over de geestelijke wapenrusting (Éf.6:10-17), biddende het gebed dat de Heer ons geleerd heeft: het Onze Vader, waarin voorkomt 'verlos ons van de boze'. Steeds hetgeen plaatsheeft toetsen aan Zijn Woord. Onze voeten verankeren in het geloof dat wij ontvangen hebben en de strijd strijden die noodzakelijk is en de satan zal van ons vlieden (Jk.4:7). Dát is Zijn belofte. Zoals in het begin van dit artikel gesteld, is de satan degene die ons aanklaagt, maar Jezus Zelf is Degene Die voor ons pleit: 'En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige' (1Jh.2:1). Wij zijn niet gekocht met kostbare goederen van deze aarde zoals goud en zilver, maar met Zijn bloed. Hij heeft de strijd voor ons gestreden, waarvoor eeuwige lof en dank op zijn plaats is. •

Gemeentelijke gebeurtenissen in 2023

Gemeente Amersfoort

| | | |
|------------|---------------------|---|
| 12-02-2023 | Heilige Waterdoop | Jona Hendrik Buitink, zoon van br. H. Buitink en zr. N. Buitink - van Dusschoten |
| 19-02-2023 | Heilige Verzegeling | Jona Hendrik Buitink, zoon van br. H. Buitink en zr. N. Buitink - van Dusschoten |
| 19-02-2023 | Heilige Verzegeling | Zr. J.H. Buijtenhuis - van de Pol |
| 19-02-2023 | Heilige Verzegeling | Boaz, zoon van br. S. Buijtenhuis en zr. J.H. Buijtenhuis - van de Pol |
| 30-06-2023 | Overleden | Zr. S. Meijer (64 jaar) |
| 27-08-2023 | Heilige Waterdoop | Olivia Buijtenhuis, dochter van br. S. Buijtenhuis en zr. J.H. Buijtenhuis - van de Pol |
| 19-11-2023 | Heilige Waterdoop | Milou van Ruissen, dochter van hr. W. van Ruissen en zr. F. van Ruissen - van de Poll |

Gemeente Enkhuizen

| | | |
|------------|------------|------------------------------------|
| 07-01-2023 | Overleden | Zr. E.W. Bolte - Lubbers (89 jaar) |
| 23-12-2023 | Belijdenis | Br. D.W. Bakker |

Gemeente Groningen

| | | |
|------------|----------------|--|
| 02-05-2023 | Huwelijkszegen | Br. J. van den Akker en zr. A.H.G. van den Akker - Blumink (55 jaar) |
|------------|----------------|--|

Gemeente Haarlem

| | | |
|------------|----------------|---|
| 16-07-2023 | Huwelijkszegen | Br. M. Brust en zr. D. Brust - Blumink (25 jaar) |
| 17-09-2023 | Ambtsjubileum | Br. pr. F. Brust (40 jaar dienende in het profetenambt) |

Gemeente Utrecht

| | | |
|------------|----------------|---|
| 20-05-2023 | Ambtsjubileum | Br. pr. A. Hobé (50 jaar dienende in het evangelisten- en profetenambt) |
| 20-08-2023 | Huwelijkszegen | Br. G.H.M. Koot en zr. E. Koot - Pesch (50 jaar) |

Gemeente Wageningen

| | | |
|------------|-----------------|--|
| 29-05-2023 | Heilige Wijding | Br. R.L. Scholtus tot evangelist voor de gemeente Wageningen |
| 03-12-2023 | Huwelijkszegen | Br. G. Bahre en zr. C.G. Bahre - de Boer (55 jaar) |

Gemeente Zierikzee

| | | |
|------------|-----------|--|
| 14-06-2023 | Overleden | Zr. A.J. van Beveren - Capelle (96 jaar) |
|------------|-----------|--|

The old Saxon church



Op de achterzijde deze keer een foto van 'the old Saxon church', het oude kerkje Saksische stijl. Dit kerkje bevindt zich op het landgoed van Albury Park dat sinds 1819 in het bezit was van Sir Henry Drummond, die later door de Heilige Geest geroepen werd tot apostel voor Schotland en Zwitserland. Over het landgoed stroomde het riviertje de Tilling, tegenwoordig Tillingbourne genoemd. Het kerkje met als officiële naam 'The Saxon Old St Peter and St Paul's Church' dateert uit het jaar 1066. Het kerkje is diverse keren opnieuw ingericht en gerestyled. Één keer onder leiding van architect A.W. Pugin die ook verantwoordelijk was voor het interieur van het Westminster Palace. Dit is de zetel van het Britse parlement, dat bestaat uit het Lagerhuis en het Hogerhuis. Het kerkje was eerder in gebruik in het plaatsje Albury en is pas later aan het landgoed toegevoegd en gerestaureerd. Een nieuw kerkje is gebouwd in West Street in Albury op initiatief van de heer Drummond. Het kerkje op het landgoed met de naam Old Saxon Church is later gebruikt als mortuarium voor leden van de familie Drummond. Apostel Drummond overleed in 1860 waarna Albury Park, inclusief Old Saxon Church, werd overgedragen aan diens dochter Louisa.

Deze foto maakt deel uit van een reeks historische opnamen die vanaf het najaar 2019 in de 'Stem van de laatste Bazuin' geplaatst is. Het tijdvak dat aan de orde komt is ca. 1825 t/m 1850.

Hersteld Apostolische Zendingkerk

www.hazknederland.org

Correspondentieadres:

J.L.M. Straetemans, Wilhelminastraat 21, 2011 VJ Haarlem