

Jongeren bazuin

Lucas 12:7



Advent

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.....zo begint het eerste vers van gezang 7.

Terwijl ik dit schrijf, vraag ik mij af of wij allemaal hopende en verlangende zijn naar onze Heer en Heiland. Wij worden namelijk zo inbeslaggenomen door de wereldse zaken, de zogenaamde agendadruk, dat wij steeds minder tijd lijken te hebben voor die hoop en verwachting die toch in ons moet leven. Ook de jongeren onder ons hebben het hier vast moeilijk mee, om jezelf, al is het maar voor een moment, los te kunnen en te willen maken van de wereld, en stil te staan bij de hoop en verwachting op Hem. Ook is er dan vaak een vragen in ons hart: hoe moet ik dat dan allemaal doen..... school, stage, werken, vriend/vriendin, en dan ook nog geloven in deze tijd? Dan mogen wij tot Hem gaan in stil gebed, met de vraag 'Leer mij uw weg, o Heer, leer mij Uw weg.' Hij wil ons laten zien, door Zijn Heilige Geest, wat de weg ten Leven is. Maar

dan moeten wij er wel wat voor willen doen. Wij zullen allemaal moeten doen hetgeen staat in Maleáchi 3 vers 7: "keert weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren." Dat wij ons dan willen omdraaien en aan Hem, van ganser harte willen vragen: "Zie, heel mijn hart staat voor U open en wil, o Heer, Uw tempel zijn." Of je nu jong bent of oud, het is vaak moeilijk om te midden van het rumoer van deze wereld een moment van stilte te vinden om Hem te zoeken en te vragen. Maar als wij bij elkaar zullen staan, schouder aan schouder, als de gemeente van onze Here Jezus Christus, dan mogen wij met elkaar zingen: "Kom met Uw zachten glans doordringen, o Zon van Liefde, mijn gemoed". Hij is de Zon der Gerechtigheid, Hij wil ons bekleden met de klederen des heils. Hij heeft ons lief met een eeuwige Liefde en wil ons genadig zijn. Advent, 'het komt aan', kan ons zoveel leren. Wij mogen hopende en verlangende zijn naar Zijn komst, als *(Vervolg op blz 2, derde kolom)*

Inhoud van deze Jongerenbazuin

Advent	pag. 1
Vraag aan alle jongeren van Juda	pag. 2
Spreuken 15 vers 1	pag. 2
Het leven	pag. 3
Hoe zal ik U ontvangen	pag. 4
Advent (gedicht)	pag. 5
Verlangen	pag. 6
Advents zangdienst	pag. 7
Praten over je geloof	pag. 7
De Hemeltelefoon	pag. 8
Bezinning	pag. 8

Winternummer met nadruk op Advent!

2013

De Jongerenbazuin is een uitgave van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland: www.hazknederland.org
Dit blad komt 4 keer per jaar uit, in een oplage van 250 stuks, verspreid over de leden van de Hersteld Apostolische Zendingkerk en belangstellenden. Wilt u dit blad opgestuurd krijgen? Mail dan met redactie@jongerenbazuin.nl. Ga naar www.jongerenbazuin.nl om dit blad digitaal te bekijken.



Vraag aan alle jongeren van Juda

Als redactie van de Jongerenbazuin komen wij regelmatig bij elkaar om te proberen allerlei boeiende stukjes te verzamelen. Iedere keer hoopt de redactie er in te slagen om een Jongerenbazuin samen te stellen die onder gretige aftrek gelezen zal worden. Het is erg leuk om te vernemen dat niet alleen de jongeren het blad met plezier lezen, ook vanuit de ouderen krijgen we met enige regelmatig een compliment.

Naast de papieren versie plaatsen wij ook een digitale versie op de website www.jongerenbazuin.nl. Keer op keer verbazen we ons over de statistieken van aantallen bezoekers op de website. Dit sterkt ons in het maken van de Jongerenbazuin.

De gemiddelde leeftijd van de redactie valt niet direct onder de doelgroep jongeren en het is weleens moeilijk om artikelen te schrijven of te verzamelen waarmee de jongeren een raakvlak hebben. Hierbij dienen we uitdrukkelijk rekening te houden met onze apostolische geloofsprincipes.

De Jongerenbazuin zou dan ook een blad 'voor' en 'door' jongeren moeten zijn! Met dit artikel vragen we aan alle jongeren om ons te versterken bij dit werk. Heel graag hopen wij stukjes te mogen ontvangen die we kunnen plaatsen. Natuurlijk zijn stukjes van alle gemeenteleden hartelijk welkom. De redactie staat ook open voor verzoeken of suggesties. Niet iedereen is even goed in het schrijven van een stukje, terwijl je misschien wel een heel sterk onderwerp weet. Misschien hoop je al enige tijd dat er over een bepaald onderwerp geschreven zal worden? Misschien zijn er vragen waarop je antwoorden zoekt? Bij het aanleveren van een stukje of onderwerp lijkt het ons leuk om daarbij ook je naam te vermelden.

Voor vragen, aanleveren van kopij of anderzijds kun je een mail sturen aan redactie@jongerenbazuin.nl.

Jeroen van de Pavert
Redactie Jongerenbazuin.



het vleesgeworden Woord. Wij mogen weten dat, als wij aan Hem zullen vasthouden, wij samen in blijdschap des harten mogen gaan naar het feest der Lichten, het Kerstfeest. Dat wij alsook wakende en biddende zullen zijn in onze liederen, 'Houd mij in evenwicht, dat 'k voor Uw aanzicht, wandel in 't volle licht, leer mij Uw weg.' Dat Hij ons de rust en de blijdschap in ons hart mag schenken door Zijn Geest, den Heilige Geest, dan zal het ons aan niets ontbreken. Ik wens jullie allemaal een gezegende Adventstijd.

R. Blumink

Spreekwoorden 15 vers 1

Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.

Heb je wel eens meegemaakt dat je boze verwijten naar je hoofd hebt



gekregen? Of dat je door een woordenwisseling in een enorme ruzie terecht bent gekomen en misschien wel dagen boos bent gebleven? Deze spreuk zegt hoe wij moeten handelen op de momenten dat het uit de hand dreigt te lopen: door simpelweg rustig te blijven en rustig te antwoorden. Door zo te reageren, zal het niet uit de hand lopen. Om elke keer rustig te reageren, hebben wij ook zelfbeheersing nodig. Dit is een onderdeel van de vrucht van de Geest. Ruzie maken kunnen we allemaal, maar om altijd de goede vrede te bewaren: dat is zeker niet altijd eenvoudig. Laten wij proberen ons door de Geest te laten leiden en de vrucht van de Geest te tonen: Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5: 22). Als we dat toepassen in ons leven, dan zullen we de vrede bewaren bij alle mensen die op onze weg komen. Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen.

Emile Doppenberg



Het leven

Het leven is ons gegeven zoals wij dat kunnen lezen in Genesis 1 vers 20.

Op de vijfde dag schiep God een gewemel van levende zielen, en dat waren als eerste de zeedieren en het gevogelte. Op de zesde dag schiep God niet alleen het andere gedierte, maar ook de mens. Er staat in Genesis 1 vers 26a: "Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over alles wat er op aarde leeft." Onze Drie-enige God schiep man en vrouw en Hij zegende hen, Adam en Eva, en zei tegen hen dat zij vruchtbaar moesten zijn en zich moesten vermenvuldigen.

In Genesis 2 staat beschreven hoe de mens, Adam, prachtig werd gemaakt (geformeerd) en de levensadem werd hem door God ingeblazen en daarvoor werd de mens een levende ziel.



De vrouw is uit de rib van Adam gemaakt, omdat God hen wilde samenvoegen als man en vrouw, die één zijn. De mensen kregen één gebod (Genesis 2 vers 17): dat zij niet mochten eten van de boom der kennis des goeds en kwaads; want ten dage dat zij daarvan zouden eten, zouden zij de dood sterven. De duivel verleidde hen echter en sprak een leugen uit, dat een waarheid leek te hebben. De mens trapte erin om de duivel te geloven.

Onze Schepper is genadig en liefdevol over het mooiste wat Hij gemaakt heeft, de mensen. Hij strafte dan ook de slang (duivel), dat God vijandschap

tussen hem en de vrouw zou zetten en hun nageslacht zou zijn kop vermorzelen. Dit staat in Genesis 3 vers 15. Vanaf die tijd is de mens ook veroor-



deeld, en zou de vrouw kinderen baren met veel pijn. Ze was als hulp gesteld tegenover haar man, maar vanaf de zondeval voerde de man heerschappij over haar. De man moet hard werken om de aarde te bewerken om daarvan te kunnen leven. Ook is de dood een straf op het leven door de zonde die zij hadden begaan. Wij mogen het leven ontvangen maar, mooier nog dat God zijn Zoon gegeven heeft, Jezus Christus, onze Verlosser van de dood, de Messias, die de duivel heeft overwonnen. In Mattheus vind je een groot gedeelte van de Heere Jezus zijn geslachtsregister.

Ik wil nog even terugkomen op het leven dat de Heere God ons mensen geeft, namelijk door man en vrouw die gemeenschap met elkaar in liefde en trouw mogen hebben. Daardoor kan de vrouw bevrucht raken en een mensje ontvangen. Het proces vooraf is al heel bijzonder: hoe dat kleine mensje mag gaan groeien. De moeder voelt iets wonderlijks in haar buik bewegen. De eerste 3 a 4 maanden voel je het kindje niet maar daarna voel je leven, het trappelen van de armpjes en beentjes en af en toe een draaibeweging. Het is iets wonderlijks wat de moeder mag beleven en ook de vader voelt op haar buik een beweging gebeuren. Ze houden beiden al heel veel van dat ongeboren kindje, terwijl ze het nog niet

eens hebben gezien maar bidden en vertrouwen op de Heer dat Hij maar alles goed mag laten verlopen. Kun jij je voorstellen dat er al van je gehouden is voordat je er was?

Maria was de gezegende onder de vrouwen en ontving van God een zoon. Niet zomaar een zoon, maar een Menszoon door God de Heilige Geest gegeven. Jezus Christus, die ons allemaal vanaf het begin van de Schepping tot aan vandaag de dag en nog toekomstige dagen heeft gered van de dood. Zijn leven moest Hij daarvoor geven om ook de hel en haar machten te overwinnen, dus de dood en de duivel met zijn trawanten zijn overwonnen. Omdat God de Vader en Jezus de Zoon en de Heilige Geest zoveel van ons houdt en het werk moest



volbracht worden. Blij mogen wij allemaal zijn, elk mens groot, en klein, jong en oud. Dat wij de komende feestdagen dit ook zo mogen beleven en weten dat er een toekomst voor ons is weggelegd. Een eeuwig leven net als in het paradijs, ja, misschien nog mooier, waar vrede zal zijn, liefde zal heersen en wij met onze Vader en de Zoon en de Heilige Geest mogen blijven. Gezegende dagen,
Annabelle Doppenberg

Hoe zal ik U ontvangen

Zondag 24 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het nieuwe kerkelijk jaar staat voor de deur en als jullie deze overdenking lezen, dan is het al begonnen.

Het kerkelijk jaar begint niet zoals het begint van het wereldse nieuwe jaar



met veel lawaai, met de knallen van het vuurwerk, vuurpijlen en grote feesten. Het nieuwe kerkelijk jaar begint met de Advent, wat betekent: 'Het komt er aan!' We bereiden ons voor op de komst van de reeds lang voorspelde profetie van Jesaja 7 vers 14 (de profeet Jesaja trad op in de periode 750-700 v.Chr):

'Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.'

We vieren dan ook op de vier komende zondagen voor Kerst de adventszondagen, en in die tijd willen wij ons voor- en toebereiden op de komst van de geboorte van de Zoon Jezus Christus met kerst. Daaroverheen verwachten wij de komst van onze Heer Jezus Christus als onze Bruidgom.

We zingen met de adventszondagen in de eredienst de adventsliederen zoals ze staan in de gezangen 1 t/m 9. En het eerste lied begint dan ook met:

"Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet, O 's werelds hoogst verlangen, des stervelings zaligst goed? Dat ons Uw Geest verlichte! Houd zelf de fakkel bij, die, Heer, ons onderrichte, wat U behaaglijk zij!"

Maria en Jozef

De aanvang van dit lied is een aanwijzing hoe we de Here Jezus willen ontvangen. Het geeft aan dat hier over nagedacht moet worden, dat we er eens bij stil moeten staan. En hierin is het mooie voorbeeld van Maria, de aanstaande moeder van Jezus. We lezen in Lucas 1 vers 28 dat de engel

Gabriel in het huisje van Maria kwam. Een boodschapper des Heere God komt in een woning: dat is toch heel bijzonder! Dit geeft aan dat er rust en een geloof in het hart aanwezig is, hetgeen wat de profeet Jesaja ruim 700 jaar van te voren had geprofeteerd: dat IMMANUEL zal komen en zijn Naam betekent "God (is) met ons". En deze zal het volk redden van zonden zoals de engel tegen Jozef, de aanstaande man van Maria, verkondigde. We lezen dat Maria geheel niet angstig was bij het bezoek van de Engel Gabriel. Nee, ze was zelfs ontroerd bij de woorden die de engel tot haar sprak: "Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u." Wat moet dat toch heerlijkheid geweest zijn om de lang verwachte verlosser te mogen ontmoeten, ja, dat die zelfs uit de vrouw Maria geboren mag worden. En in haar lofzang lezen wij dan ook van



haar grote blijdschap wat staat in Lucas 1 vers 46 t/m 55. Maria begint: "Mijn ziel maakt groot de Here en, mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland." Uit deze tekst mogen we opmaken dat Maria verlangende was naar de reeds beloofde belofte. Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet?

De Herders

Ook bij de herders in de velden van Efrata kwam een engel des Heren en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: "Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David."

Ook deze herders verwachtten de Verlosser, hoewel ze door het volk geminacht werden. Maar God zag het ware hart aan van de herders en aan hen

werd de heilsbelofte als eersten bekend gemaakt. En ze waren ook de eersten die de Heiland hebben gezien en hun hart was er vol van. Ze waren dan ook de eerste die het verkondigde en een ieder die er van hoorde verbaasde zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd.

Hoe zal ik U ontvangen?

Ja, dat is de vraag die wij ons elke keer moeten stellen, "Hoe zal ik U ontvangen?" Want dat is toch ons groots verlangen, om de Heer te mogen ontvangen.

De voorbeelden zijn duidelijk vanuit de heilige Schrift. Er zal een rust in ons hart zijn, zoals in het huisje van Maria en Jozef en bij de herders die de wacht hielden. En die rust in ons hart kan alleen maar aanwezig zijn als wij onze geest niet door de wereldse dingen laten beïnvloeden. Als voorbeeld zijn het de huidige spelletjes op de computer en mobiele telefoons. De geest van vele jongeren, maar ook van ouderen, worden beïnvloed met een geest van onrust, geweld en verslaving die leidt tot leegte en geestelijke armoede. In het adventslied zingen we in het vijfde vers "Dat ons Uw Geest verlichte!" Ja, deze Geest is het die ons zal leiden naar de grote dag die aan ons is geopenbaard in de heilige Schrift. De Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort zegge: Kom (Openbaring 22 vers 17)!

Hoe zullen wij U ontvangen?

Maria is het beeld van de gemeente, zij verlangde naar de komst van Christus. Als Maria het beeld van de ge-



meente is, dan moet ook de gehele gemeente het verlangen hebben. Alle gemeentes maar ook alle stammen moe-



ten die verlangens hebben naar Zijn komst, want we worden toch als die ene bruid opgenomen tot onze hemelse Bruidegom Jezus Christus. Onze totale schoonheid van ambten, gaven, sacramenten en het verlangen moet aanwezig zijn. In psalm 45, het lied voor de bruiloft van de koning, staat in vers 11 en 12: "Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis (dit betekent ons los maken van de wereld). Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; dewijl Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neder." Ja de Here zal lust hebben aan de schoonheid die bij ons is als gehele bruidsgemeente. Hoe zal ik U ontvangen? Sta hier eens bij stil in deze tijd!
Het adventslied 1 vers 1.
Hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet, O, 's werlds hoogst verlangen, des stervelings zaligst goed? Dat ons Uw Geest verlichte! Houd zelf de fakkel bij, die, Heer, ons onderrichte, wat U behaaglijk zij!
F.A.J.M.Thesselaar

ADVENT

**HOE ZULLEN WIJ HEM ONTVANGEN,
GOD VRAAGT VAN ONS EEN GROOT VERLANGEN.**

**HIJ VERLANGT ZO NAAR EEN REINE BRUID,
WANT VOL VAN LIEFDE KIJKT HIJ NAAR ONS UIT.**

**HIJ SCHENKT ONS ZELFS MET VOLLE HANDEN,
EN VERWACHT DAT ONZE LAMPEN VURIG BRANDEN**

**DE GODSDEUR STAAT NU AL OP EEN KIER,
HIJ VRAAGT: SCHENK MIJ UW HART, JA, NU EN HIER.**

**DAN HAALT DE HEER ZIJN WELBEMINDEN,
OM ONS IN EEUWIGHEID AAN HEM TE BINDEN.**

**MET BIDDEND OPZIEËN EN VOL VAN GEEST,
OPGAAN NAAR DAT GROTE HEMELFEEST.**

E. M. THESSelaar-BUNÉ

Verlangen

Weten wij wel wat dat inhoudt? Is ons verlangen gericht op, het bezitten van aardse goederen?

Een goeie opleiding en daardoor de kans op een goed betaalde baan, of op het bezitten van een groot huis, of het hebben van veel geld? Of is er misschien toch nog iets belangrijkers, waar wij eigenlijk niet buiten kunnen? Volgens mij moeten wij verlangen naar drie zeer belangrijke dingen in ons leven, namelijk: het verlangen naar de wederkomst van de Heer der Kerk, het verlangen naar de ambten die de Heer aan Zijn Kerk heeft geschonken, en het verlangen naar de gaven, die de Heer aan Zijn Kerk heeft geschonken.



Is het dan misschien voldoende om 'alleen' maar naar de wederkomst te verlangen? Nee, wij zullen ook dat grote hartsverlangen moeten bezitten om over ambten en gaven in onze kerk te kunnen en te mogen beschikken. Zijn wij dan ook bereid, een ieder van ons persoonlijk, om een ambt of een gave te ontvangen? Zijn wij ook dienstbaar? Stellen wij ons beschikbaar voor het werk in Zijn wijngaard?

Dat zijn zeer lastige vragen denk ik, voor vele jongeren onder ons. Zij zijn allemaal zo druk bezig met het leven

van alledag: school, stage, vinden van een baan, verliefd/verloofd en het willen trouwen, dat het antwoord op deze vragen vaak in de verdrukking komt. Toch is het goed om hier met elkaar over te spreken.



De Heer wil uit Zijn Liefde en genade immers alles aan ons schenken, Hij staat klaar om uit te delen, maar willen wij het ook ontvangen? Is ons hart alleen op Hem gericht? Of proberen wij misschien van twee walletjes te eten? Een beetje verlangen naar 'het aardse' en een beetje verlangen 'naar Hem'? Wij zullen moeten kiezen, het liefst voor Hem natuurlijk, want Hij alleen is onze redding. Hij heeft ons liefgehad, al van voor de grondlegging der wereld.

Straks, met Kerst, komt Hij in nederigheid, als Kindeke klein in Bethlehems stal, voor ons mensenkinderen. Hij wil voor jou en voor mij de weg gaan, van de kribbe tot het kruis. Een weg die wij niet kunnen lopen, maar Hij zal de wil van Zijn Vader volbrengen, voor jullie en voor mij. Dat wij dan niet alleen maar ons oog gericht zullen houden op

de stal van Bethlehem, maar dat wij bovenal mogen opzien naar het kruis van Golgotha. Dat wij aan Hem zullen vragen om de talenten, die Hij in ons heeft gelegd, wil openbaren, zodat wij tot zegen kunnen en mogen zijn voor mensenkinderen. Dan mogen wij in onze gebeden ook aan Hem vragen om ambten te roepen tot Zijn dienst, en dat wij persoonlijk gaven zullen mogen ontvangen die tot Zijn eer en glorie strekken.

Het Kerstfeest is het feest der Lichten, dat Hij in ons hart wil schijnen als de Zonne der Gerechtigheid. Dat wij dan alzo in ootmoed en nederigheid willen knielen bij de kribbe, in Bethlehems



stal, om Hem te danken. Hij is het 'vleesgeworden Woord' en zal voor- en met ons strijden, de goede strijd des geloofs.

Dat wij dan ons beschikbaar- en dienstbaar willen stellen in Zijn koninkrijk om Zijn heerlijk werk te werken. Hij wil gediend zijn, alle dagen van ons leven. Laten wij in stilte, maar met elkaar, optrekken naar de stal van Bethlehem.....komt laat ons Hem aanbidden, dien Koning!!!

R. Blumink



ADVENTS- ZANGDIENST

Met koorzang

OOSTERKERK

Zomerkade 165 te Haarlem

D.V. dinsdag 17 december, aanvang 19.30 uur.



Na afloop wordt u een kopje koffie, thee of chocolademelk aangeboden

Hersteld Apostolische Zendingkerk in Haarlem

Praten over je geloof

"Ach, er zijn zoveel kerken. De een zegt dit en de ander dat maar ze zeggen allemaal dat zij de echte kerk zijn. In Nederland alleen al zijn er 600 kerken."

"Inderdaad, er zijn heel veel kerken. Gaat het om kerken of gaat het om God? Moet God Zich maar aanpassen aan iets wat één bepaalde kerk zegt of zouden alle kerken zich moeten aanpassen aan God? Jezus had toch dat al Zijn volgelingen één zouden zijn?"

Zodra we mensen aan het denken zetten kan er een gesprek ontstaan. In dit geval kan in een gesprek bijvoorbeeld het volgende ter sprake komen: Al die kerken zeggen dat ze het geloof in Jezus en Zijn Evangelie belijden. Hoe kan het dan dat er zo veel verschillende kerken zijn? Zouden ze zich misschien maar op een bepaald deel van het geloof concentreren? Begrijpen ze het geloof wel?

Zou er tussen al die kerken een kerk kunnen zijn zoals Jezus die verwacht? Zo ja, waaraan zou je die kerk herkennen?

Of iemand zegt: "Nou, het maakt niet uit. Als je gelooft in Jezus wordt je zalig, ben je voor eeuwig gered."

"Als je in Jezus gelooft, wat geloof je dan van Jezus? Een bepaald deel van wat Hij heeft gezegd of moet je alles geloven wat Hij heeft gezegd?"
"Alles, denk ik".

"Is dat dan wat Hij in de vier evangeliën heeft gezegd of is het het hele Nieuwe Testament of misschien de hele Bijbel?"

[Hij had Zijn volgelingen verteld van de aanstaande komst van de Trooster, Die hen alles zou leren en indachtig maken wat Hij hun gezegd had (Joh. 14:26). Ook zei Jezus dat Hij hen nog vele dingen te zeggen had, maar dat zij die nu nog niet konden dragen (Joh. 16:12).



We zien in de hele Bijbel dat de Heilige Geest niet alleen door ingevening zaken verduidelijkt en leert maar ook door profetenmond voorzegt, vermaant en leert.]

"Maakt het wat uit?"

"Nou, als we maar een deel geloven doen we dus ook maar een deel van wat Hij wil. Is het goed als we maar een deel doen van wat Hij wil of zou het Zijn bedoeling zijn dat we alles doen wat Hij aangeeft?"

Opdracht voor jezelf of in een groepje: Probeer vast te stellen waaraan je een kerk kunt herkennen zoals Jezus die verwacht.

Probeer vast te stellen welke andere antwoorden je zou kunnen geven op de vragen hierboven.

Bedenk een andere vraag die iemand zou kunnen stellen en zoek daar een antwoord bij.

Michèl Keijsper



Gedicht

De Hemeltelefoon



Ik weet niet of het jou bekend is
dat er een telefoon bestaat
die draadloos vanaf de aarde
rechtstreeks naar de hemel gaat.

Ga op de knieën
dan gaat er in de hemel een bel
en kun je rustig spreken
God hoort je stem wel.

De lijn is altijd vrij
verkeerd verbonden is er in het huis
van God niet bij

Misschien is er door niet te geloven
de verbinding stuk gegaan
en heb je de hemeltelefoon
verwaarloosd laten staan.

Je hart is het toestel
en je kan er elk moment van de
dag
gebruik van maken

Hij wil naar je luisteren
en zegt nooit "maak het kort"
Hij blijft wel aan de telefoon
totdat jij je hart hebt uitgestort.

Controleer maar eens je toestel
en maak het storingsvrij.....

Bezinning

Aan het einde van het jaar be-
denken veel mensen goede
voornemens voor het nieuwe
jaar.

Lijnen, meer geld verdienen, naar de
sportschool gaan, een nieuw huis
kopen, betere resultaten op school be-
halen... Christelijke mensen kunnen
hiernaast ook nog het voornemen heb-
ben om vaker de Bijbel te lezen of om
vaker tot God te bidden. Iedereen
heeft zo zijn of haar eigen voorne-
mens, met als doel om een beter leven
te leiden.

Het nieuwe jaar is een mooi begin om
te starten met een beter leven, maar
hoe houden we dit betere leven vol?
De eerste paar weken is het nog wel te
doen om je aan je dieet te houden.
Maar daarna? Hoeveel mensen beta-
len een jaarabonnement voor de
sportschool terwijl ze alleen de eerste
paar weken hiervan benutten? En wat
dacht je van vaker de Bijbel lezen? Na



een paar dagen kan je al zoiets heb-
ben van: nu maar even iets anders. En
na verloop van tijd is het vaker bidden
ook weer minder, vanwege tijdgebrek.

Gezang 187 vers 1

O Gij, die waarheid zijt, Gij doel van
gans mijn wezen,
verbind mijn hart aan U met banden
sterk en teer.

'k Ben moede van 't luist'ren en moede
van 't lezen:

Colofon

Redactie:

herder R. Blumink
Jeroen v.d. Pavert
Emile Doppenberg
Annabelle Doppenberg
Maurice Thesselaar

Contact:

www.jongerenbazuin.nl
redactie@jongerenbazuin.nl

Uitgever:

Editoo
www.editoo.nl

slechts wie mij kan genezen,
slechts U verlang ik, Heer!
Slechts wie mij kan genezen,
slechts U verlang ik, Heer!

Voornemens moeten een voortvloeisel
zijn uit een verlangen. Bijvoorbeeld
een diep verlangen om dicht bij Jezus
te zijn en om Zijn liefde te mogen er-
varen. Och, wat moet het fantastisch



zijn om in de nabijheid van de Heer te
leven. Om niet meer in deze koude
kille wereld te hoeven staan, vol van
haat en nijd. Je niet te hoeven bewij-
zen hoe goed je iets kan, hoe slim je
wel niet bent. Nee, gewoon een ander
leven, met Hem en mede broeders en
zusters. Gewoon simpel, geloven in
Hem. Mogen ervaren dat Jezus van je
houdt zoals je bent. Dat je steeds meer
van Hem te weten wilt komen en met
Hem wilt praten. Erachter komen dat,
als je Hem iets vraagt, je antwoord
terug krijgt. Of hetgeen je leest in de
Bijbel betrekking heeft op iets wat je
later meemaakt. Ja, gewoon dichtbij
Hem zijn.

Laten we ons in deze adventstijd rich-
ten op een leven lang dichtbij Jezus.
Maurice Thesselaar

Een volgende keer in de Jongerenbazuin:

-Hoe kijken ouderen en jongeren in
de kerk naar elkaar?

-God is een rots

-Een spreuk

-Een artikel van jou? Mail het ons
voor 31 maart 2014