



de STEM van de LAATSTE BAZUIN

38^e jaargang nr. 49, zomer 2012



*Driemaandelijke uitgave van de
Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland*

Van U

*Het is Uw licht
dat ons de woorden opent:
een tekst die niet vanzelf,
of zomaar sticht.*

*Het is Uw Woord
dat voordringt bij de harten
en daar een rustplaats zoekt.
De morgen gloort!*

*Het is Uw Geest
- de adem van het leven –
Die ook de toegang baant
richting een feest*

*van ongekende aard.
Voor al die stugge mensen
die huns ondanks Uw Woord
hebben bewaard.*

awb

Rectificatie

In het vorige nummer zijn bij het jaaroverzicht een paar zaken verkeerd gegaan.

De huwelijkszegen van het echtpaar Pesch-Spelhofen in Haarlem was op 14 oktober 2011.

Bij Utrecht was de correcte overlijdensdatum van zr. H.W. Spies 31-02-2011 en is Morris Benjamin, zoon van de fam. Jaspers Focks-van Berkel niet alleen verzegeld, maar ook gedoopt op de vermelde datum.

Daarnaast bleek dat het jaaroverzicht van 2011 lacunes vertoonde. In de gemeente Arnhem had Joëlle Soraya van de Pavert op 17 oktober 2010 belijdenis gedaan en was zr. M. Biemond op 24 december 2010 overleden (85 jr).

COLOFON

Uitgeverij 'De Kandelaar'
Herenweg 7 bis
3513 CA Utrecht
Telefoon en fax: 030 230 07 44
www.uitgeverijdekandelaar.nl

Redactie:

Hogerbeetsstraat 32
2242 TR Wassenaar
Telefoon 070-511 39 95
www.hazkneland.org
a.w.b@casema.nl

Abonnementen worden gratis verstrekt.

Opgave 023-5285561 of via e-mail:
info@uitgeverijdekandelaar.nl
Overname van artikelen alleen met toestemming, ongewijzigd en met bronvermelding.

Redactie:

A.W. Berkhof

Hoofdredactie: H.F. Rijnders

Productie en lay-out:

theologische uitgeverij
NARRATIO
Postbus 1006
4200 CA Gorinchem

ISSN: 1568 - 3419

Bij de voorplaat:
De apostel Petrus preekt op de Pinksterdag

Hemelvaart

Handelingen 1:10-11 (zie ook Mt.4:19, Jh.16:7)

'En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.'

Hemelvaartsdag, wat een wonderlijke ervaring voor de discipelen van Jezus, veertig dagen na Zijn opstanding uit de dood zien zij Jezus ten hemel varen. Jezus heeft tijdens die veertig dagen Zijn elf apostelen opgezocht en hun bevelen gegeven om te doen. Het was niet zo dat het verlossingswerk na Pasen stopte. Nee! Het zou juist gaan aanvangen voor de discipelen van Jezus. Jezus noemde hen Zijn apostelen wat betekent boodschappers. De apostelen van Jezus waren ooggetuigen geweest van de Werken en Woorden van Jezus en dat niet zonder reden. En had Jezus niet tot hen gesproken, bij de aanvang van Zijn prediking als Hij Zijn discipelen tot zich had geroepen? En Hij zeide tot hen: 'Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.' Nu kwam het er voor de apostelen op aan, om zich in geloof te geven, voor het grote Verlossingswerk van God. Jezus had Zijn werk gedaan, en Jezus sprak dat het hun tot nut zou zijn, als Hij zou wederkeren tot den Vader. 'Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.'

De apostelen zagen de hemelvaart

van hun Heer en Heiland. En zij hoorden de belofte, een verstrekkende belofte dat Jezus zal wederkomen. Wij verwachten nog steeds de wederkomst van Jezus, de tijd is nog niet vervuld. Maar dat de tijd kort is, dat moet ons duidelijk zijn. Wij kunnen het zien aan de tekenen van deze tijd. Jezus komt weder, het is Zijn Woord en Zijn Woord is Ja en Amen.

Hemelvaartsdag, een wonderlijke dag voor de apostelen van Jezus. Jezus' wederkomst zal net zo wonderlijk zijn, voor hen die de Here liefhebben, en voor hen die het nooit geloofd hebben. Want er staat geschreven: 'Ik heb gezworen bij Mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren: 'dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong [Mij] zal zweren' (Js.45:23).

M.S. Antonisse



Wat betekent Pinksteren?

Pinksteren is tegenwoordig in Nederland waarschijnlijk het minst bekend van de christelijke feest/hoogtijdagen. Veel mensen waarderen de extra vrije dag, maar de reden waarom men vrij is weten steeds minder mensen. Dat heeft er deels mee te maken dat veel christenen in Nederland nauwelijks stilstaan bij Pinksteren, en dat is ontzettend jammer. Want net als bij de andere christelijke feestdagen, gedenken we met Pinksteren dat God iets groots heeft gedaan.

Voor de Hemelvaart beloofde Jezus aan Zijn discipelen dat zij kracht van boven zouden ontvangen door de Heilige Geest. Het enige dat zij moesten doen, was erop te wachten in Jeruzalem. In Hd.2:1-4 lezen we: 'En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.' Wat een geweldige impact heeft de uitstorting van de Heilige Geest op de discipelen gehad. Dat waren

de mannen die enkele maanden daarvoor nog vluchtten toen Jezus werd gearresteerd en die zelfs loochenden dat ze Jezus kenden. Zij begonnen op de Pinksterdag in het openbaar te getuigen van Jezus. Van angst was geen sprake meer, ze hadden werkelijk de kracht ontvangen van de Heilige Geest waar Jezus over had gesproken.

Voorzegd

De profeet Joël had al gesproken over deze dag: Joël 2:28-32: Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden,



want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.'

Na het ontvangen van de Heilige Geest begonnen de discipelen overal het Evangelie te verspreiden. Ze begonnen de opdracht uit te voeren die Jezus hen had gegeven (Mt.28:19). Zonder de kracht van de Heilige Geest was dit echter niet mogelijk. De discipelen hadden keer op keer laten zien dat ze zelf te weinig kracht, geloof en moed hadden. Maar toen ze de Heilige Geest ontvangen hadden, werd alles anders.

De geboorte van de Kerk

Tijdens die Pinksterdag werd de kerk (het lichaam van Christus) als het ware geboren. Een kerk die bestaat uit onvolmaakte mensen met allerlei tekortkomingen, mensen uit allerlei denominaties, culturen en lagen van de maatschappij. Een kerk die helaas nog steeds ontzettend divers, maar door de Heilige Geest toch een eenheid is. Met Pinksteren gedenken christenen ook het ontstaan van de Kerk. God weet hoe moeilijk het kan zijn voor ons om te volharden in dit leven, daarom gaf Hij ons de Heilige Geest, die ook wel de Trooster wordt genoemd.

De Heilige Geest stort Gods liefde als het ware uit in ons hart (Rm.5:5), Hij zorgt voor vrede, rechtvaardigheid en blijdschap (Rm.14:17). De Heilige Geest is uniek voor het christendom. Het is een belofte die God heeft gegeven aan degenen die geloven in Jezus Christus. Een

belofte die is uitgekomen en die christenen helpt in het dienen van God en het vasthouden aan het geloof. De Heilige Geest zorgt er ook voor dat mensenlevens positief worden veranderd.

De Trooster

Wat heeft Jezus gezegd over de Heilige Geest? Jezus sprak meerdere keren over de Heilige Geest, Die Hij ook wel de Trooster noemde. Hij wist dat Zijn volgelingen de Heilige Geest nodig zouden hebben na Zijn Hemelvaart. Door Jezus' onderwijs hierover wisten de discipelen ook dat ze moesten wachten in Jeruzalem op deze kracht van boven.

Pinksteren betekent ook dat Jezus Levend water wil geven aan elk mens die dorst heeft- en in Hem gelooft. Pinksteren is daarom veel meer dan een christelijk feest, het is iets wat we vandaag nog kunnen en mogen ervaren, het is dus ook voor nu, voor u en voor mij. Met Pinksteren gaat er een rivier vanuit God stromen en wordt iedereen uitgenodigd om er van te drinken. Pas als wij in en door Zijn Geest drinken van Die rivier, worden we echt gelukkig en gaan we begrijpen wat Jezus bedoeld heeft met 'Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.' Het is heel eenvoudig, het betekent in gebed naar Jezus gaan en Hem vragen 'Heer vul ons hart met Uw overvloeiende leven. Hij zal zeker naar ons horen.'

R. Blumink

Zacht vloeiende wateren

(Jes.8:6)

Toen de Heer op deze aarde rondtrok en verkondigde, waren het vooral de theologen van Zijn tijd die zich tegen Hem en Zijn leer verzetten. Farizeeën, Sadduceeën en schriftgeleerden liepen te hoop tegen de 'timmermanszoon' uit Nazareth. Vooral omdat Hij, naar hun gedachten, hun positie en verworvenheden aanviel en omdat Hij niet paste in hun verwachtingen en hun eigen leringen. We lezen op vele plaatsen in de evangeliën hoe zij over de Heer dachten en hoe zij probeerden tegen Hem te redeneren of Hem in de val probeerden te laten lopen.

Straks

Dat de geschiedenis zich telkens herhaalt, is een waar gezegde. Als straks het getuigenis van apostelen en profeten nogmaals zal klinken (Op.11:3), zal deze profetering weersproken worden. Niet alleen door de wereldse mens, maar ook uit die zo verdeelde christenheid zullen stemmen komen die de uitspraken van de twee getuigen zullen loochenen. In het Boek voor onze Tijd van ap. Schwartz schrijft deze dat de reden dat het geslacht Dan niet tot de uitverkorenen behoort (Op.7:5-8) is 'omdat dit geslacht bestaat uit al de vromen en de verblinde farizeeën, die denken alleen het rijk van God te bezitten en die de verzegeling, dat werk van God in de laatste dagen, zullen versmaden, omdat ze in hun vroomheid

wanen die niet nodig te hebben, en die als rechters zullen veroordelen, omdat God de Heer niet hen als vrome, grote en geëerde mannen tot verzegelaars roept, maar zonder hun vroomheid, rechtzinnigheid en aanzien in de gemeente te achten, Zijn eigen Goddelijke weg volgt.' Ap. Schwartz verwijst naar de zegen van Jakob aan zijn zonen in Gn.49:17 als hij schrijft: 'Dan zullen niet de spotters en ongelovigen, maar juist de geachte vromen, de pilaren van de gemeente, de orthodoxe, kerkse gelovigen, de slangen aan de weg en het adderengebroad (Mt. 23:13,28,33,34) naast het pad zijn, om ook hier als het zaad van de slang het paard (de gemeente van de verzegelden) in de verzenen te bijten, opdat deze ruiter (de geestelijkheid of de verzegelaars) valt en zijn doel niet bereikt.'

Voorzegd

In het Oude Testament staat een gedeelte waarin profetisch voorzegd wordt dat Christus en de leer der apostelen (die toch Christus en Zijn genade tot belangrijkste onderwerp heeft) de beschreven tegenstand zullen ondervinden. We vinden dit in Js.8:5-10, waarvan we vers 6 en 7a citeren: 'Omdat dit volk de zacht vloeiende wateren van Siloach versmaadt en er vreugde is bij Resin en de zoon van Remaljahu, daarom, zie, de Here doet over hen opkomen de machtige en geweldige wateren van de Rivier, de koning

van Assur met al zijn heerlijkheid.' Het is de aankondiging van een oordeel over het volk van het koninkrijk Juda. Om de profetische betekenis van dit gedeelte uit Gods Woord te verstaan, moeten we onderzoeken wie en wat dit oordeel betreffen.

Siloach

De zacht vloeiende wateren van Siloach zijn ook bekend als het 'badwater van Siloam', waarin de blindgeborene van Jh.9 zich moest wassen om weer te kunnen zien. Oorspronkelijk was het ondergronds en één van Jeruzalems voornaamste reservoirs van water. Toen de Assyriërs dreigden de stad te omsingelen, besloot Hizkia dat de stad, wilde men overleven, in elk geval een eigen voorraad water moest bezitten en liet hij een tunnel graven. Het water kwam vanaf de bron Gihon, buiten Jeruzalem. Gihon betekent 'baan brekende stroom' en is het beeld van het profetenambt (Zie blz. 326 BvoT).

Siloam was het voorbeeld van levend water en daarmee van Jezus' verkondiging, Hij Die de Samaritaanse vrouw zei: 'Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven' (Jh.4:10). Het Joodse volk zou grotendeels Christus en Zijn aanbod verwerpen, waardoor het oordeel over hen kwam.

Volgens Jh.9:7 betekent de naam Siloam 'gezonden'. Daarmee is Siloam ook het beeld van apostelen, wier naam ook gezondene betekent. Vanuit Siloam liep een trap naar boven (Nh.3:15), naar de top

van de berg waarop Davids stad gebouwd was. Zij, die de door de Heer door het profetenambt geroepen (Gihon!) gezondenen volgen, komen uit in Sion, en zullen behoren tot de door de Heer uitverkorenen (Hbr.12:22; Op.14:1). Maar degenen die de leer der apostelen versmaden, zullen Gods oordeel moeten ondergaan.



De Koning van Assyrië

Resin en Pekach

Wie zijn nu Resin en de zoon van Remaljahu? Resin (zijn naam betekent 'hard') was de koning van Aram (Syrië). De zoon van Remaljahu ('door God beschermd') heette Pekach ('geopend'), de toenmalige koning van Israël die zoals we uit 2Kn.15:23 weten, eerst hoofdman was van koning Pekachja, maar deze met hulp van 50 Gileadieten vermoordde en koning werd in zijn plaats. Zij spanden samen tegen Achaz, de koning van Juda en hebben het belegerd maar konden nooit de overhand krijgen (2Kn.16:5). We zien hier een verbond van Israël met een heidense koning gericht

tegen de Godsstad. Ook dit zal in de tijd van het einde gebeuren. We lezen in Op. 11 dat als de verkondiging van de twee getuigen in de kiem gesmoord is 'zij, die op de aarde wonen, blijde en verheugd zijn over hen en (zij) zullen elkander geschenken zenden.' Degenen die op de aarde wonen en geen plaats hebben in de hemelse gewesten (Ef.2:6) zijn degenen die tegen dit getuigenis te hoop gelopen zijn. Dat zijn de heidenen die aan de macht zijn (en gepersonifieerd worden in de koning van Aram) die hard optreden tegen de twee getuigen, plus de machtigen in de kerk die te hoop lopen tegen de door de Heer geroepen apostelen met hun verkondiging. Zij worden gepersonifieerd in Pekach. Diens naam betekent 'geopend', zoals we boven hebben gezien. We moeten dan meteen denken aan de dove die moeilijk sprak uit Mr.7:32, waartegen de Heer sprak 'Effata', dat is wordt geopend, waarop hij genezen bleek: 'Zijn oren werden geopend en terstond werd de band zijner tong los en hij sprak goed.' Pekachs oren waren geopend en hij kon goed spreken. Maar de machtigen spreken als de dwaze maagden: 'Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek.' Men kwam olie tekort en men is doof voor de raad van de Heer: koop 'ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.' Ooit hadden zij Gods bescherming, maar zij zullen Gods oordelen moeten ondergaan omdat ze niet geluisterd hebben (zullen luisteren) en daarentegen tegen Gods boodschappers zijn opgetreden.

Aanstaande

'De Here doet over hen opkomen de machtige en geweldige wateren van de Rivier, de koning van Assur met al zijn heerlijkheid,' lazten we in Js.8:7. We lezen in het BvOT over rivieren o.a. 'Door rivieren of zoetwaterstromen wordt aangeduid hun uitwerking in de gemeente in de harten van de mensen, hoe zij de wateren des levens uit de hoofdstroom Christus op verschillende manieren uitstorten en verspreiden' (blz.327). In dit geval betreft het de leringen van heidense, antichristelijke aard: het ongeloof dat ervoor zorgdraagt dat de afval groot zal zijn: 'Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet' (2Ts.2:3,4a). Dit ongeloof zal zich rap verspreiden tot in Israël zelf, de gelovigen, die ooit geopend waren en toegeteld tot het volk Gods. We zien het rondom ons gebeuren. Er zijn zelfs vele stemmen in de kerk die het ongeloof promoten, tot vanaf de kansel! Het is de aangekondigde afval. Maar dit betekent ook dat de komst van de Heer dichtbij is en we onze ogen kunnen opheffen naar de bergen (van Jeruzalem): 'Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren' (Ps.121:2-4). Dat is de troost in de barre geloofstijden van tegenwoordig.

A.W. Berkhof

Een lopend vuurtje

Handelingen 4: 11-12 'Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt'

De hogepriesters hadden vernomen dat Petrus en Johannes, twee apostelen van Jezus, een genezing hadden verricht aan een kreupele. Deze genezing vond plaats bij de tempel, bij de Schone Poort. In de morgen werd de kreupele daar neergelegd om te bedelen. Als de apostelen Petrus en Johannes de Tempel binnen wilden gaan, vroeg die kreupele om een aalmoes. 'Kijk ons aan,' zeiden Petrus en Johannes tegen die kreupele, 'geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop.' En het wonder gebeurde, de kreupele kon lopen. De kreupele liet het ook weten door te dansen en God te loven.

Vermaand!

Als een lopend vuurtje werd het algemeen bekend wat er was gebeurd aan de Schone Poort. De apostelen moesten het verklaren aan de omstanders. Zij gaven getuigenis, niet van zichzelf maar van Jezus de Christus. Zij gaven getuigenis van de Gekruisigde, dat God Hem uit de dood had doen opstaan. Want het was na Pinksteren, na de uitstorting van de Heilige Geest. Israël meende dat alles weer bij het

oude was gekomen. Alsof Jezus nooit bestaan had in Israël. Jezus was dood en begraven als een misdadiger. De geestelijke leiders van Israël hebben dat zo gewild. En nu moesten zij horen dat in de Naam van Jezus de kreupele gezond was geworden. De apostelen werden gehoord en vermaand om beslist niet meer te spreken in de Naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes zeiden: 'Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf! We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.'

Verkondigen

Wij leven ook in een wereld, waar men eigenlijk de Naam van Jezus niet meer wil horen. Maar nog steeds, na ruim 2000 jaar, wordt het Evangelie, de blijde Boodschap van Jezus verkondigd en nog steeds gehoord, tot ergernis van de antichrist. Wij hebben altijd te spreken over de genade die er in Jezus Christus is en dat Hij zal komen want dat is Zijn belofte. Mogen wij geloven, dat het Woord van Jezus betrouwbaarder is, dan dat van mensen!

M.S. Antonisse



LOPEND VUURTJE

Het is al weer een fiks aantal maanden geleden dat we schreven over de gedachte die snel terrein won dat het menselijk brein al het handelen van een individu bepaalt. Wetenschappers beweerden op grond van hun onderzoeken dat niets wees op geest of ziel, maar dat al onze handelingen voortkwamen uit wat de hersenen produceerden. De menselijke wil werd niet gevonden. De boeken waarin deze theorieën werden beschreven (zoals 'Wij zijn ons brein') bleken

bestsellers en velen hebben de inhoud van deze werken verslonden. We hebben destijds al gewezen op het Bijbelse standpunt, dat de mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God, een drieduidig Wezen. Dat de mens dus bestaat uit lichaam, ziel en geest wil er bij zogenaamde wetenschappers niet in (zie 1Ts.5:23). Bijbelse inzichten worden hoe langer hoe meer verworpen in een wereld die weinig meer met God en gebod te maken wil hebben. De meeste



media besteden dan ook weinig aandacht aan gedachten ontleend aan Gods Woord. De mens van de 21^{ste} eeuw wil, vooral in Europa, zijn eigen god zijn. De leugen van satan in het paradijs vindt na al die eeuwen nog steeds gehoor.

Ziel in het bloed

Er is best een hoop af te dingen op wat men in wetenschapsland beweert. Dat gebeurt zelfs door niet-christelijke wetenschappers die hun pijlen op de theorie van o.a. D. Swaab afvuren. Toch kunnen ook christenen met Gods Woord bijdragen aan de discussie. 'De ziel van het vlees is in het bloed' leert Lv.17:11. Dat is de reden dat er bij de verzoening bloed wordt vergoten zoals we in het vervolg van het vers lezen: 'Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel.' Het is onder meer de reden dat we geen bloed(producten) nuttigen.

Welke wisselwerking er daarnaast in de hersenen ontstaat met het stromende bloed is niet onderzocht (als het al te onderzoeken is) en onderdeel van het mysterie wat nu precies een ziel of een geest is. Wat we weten, is dat we weinig weten. We gaan in ieder geval niet mee met de pretentie in een laboratorium het verschijnsel 'mens' op te kunnen lossen. Elke bewering waar God aan de kant geschoven is, moeten we verwerpen. Hij is immers Oorzaak van ons bestaan! 'Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks

van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben' (1Kor.13:12).

Plasma

Om nog even door te gaan over wetenschappelijke ontdekkingen, er was de laatste tijd weer veel te doen over de Big Bang-theorie. Die gaat ervan uit dat het heelal vanuit één punt ontstaan is. Als we Gods Woord lezen, kan de schepping niet zo gebeurd zijn. De Bijbel zegt verschillende malen dat God 'de hemel uitspant als een tentkleed' (Ps.104:2) / 'Hij breidt de hemel uit als een doek' (Js.40:22) / 'de hemel schiep en uitspande' (Js.42:5) / 'Ik... die de hemel heb uitgespannen' (Js.44:24) / 'mijn handen hebben de hemelen uitgespannen' (Js.45:12) / 'Mijn rechterhand heeft de hemelen uitgebreid' (Js.48:13) / '...de Here, uw Maker, die de hemel uitspande' (Js.51:13) / 'Ik, die de hemel uitspan' (Js.51:16) / 'Hij... breidt de hemel uit door zijn verstand' (Jr.10:12;51:15) / '... de Here, die de hemel uitspant' (Zch.12:1) / 'Hij spant geheel alleen de hemel uit' (Jb.9:8). In de meeste van deze teksten wordt hetzelfde Hebreeuwse woord (nata) gebruikt, wat betekent oprekken, uitbreiden, uitspreiden, vastzetten. Deze zinnen kunnen veel beter verklaard worden door de 'plasmatheorie' die al lang bestaat, maar vooral de laatste tijd weer opgeld doet. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in deze wetenschappelijke ontwikkelingen zij verwezen naar de website <http://kiel0.home.xs4all.nl/index.htm>.

1Ts.5:21

Bij al dit soort discussies gaat het erom Gods grootheid op het oog te hebben. De jeugd wordt vergiftigd met allerlei ten onrechte zo genoemde wetenschappelijke ontwikkelingen die ons weg pogen te voeren van Hem Die hemel en aarde gemaakt heeft. De satan heeft veel succes daarmee, want christenen die vasthouden aan de Bijbel worden weggezet als types waarmee je medelijden moet hebben omdat zij zich vastklampen aan verouderde ideeën en een gedateerd Boek. Het valt dan niet mee, om slechts het tweesnijdende zwaard te hanteren, zonder argumenten die de waarheid van Gods Woord bevestigen. Zeker voor jongeren! Dat de Bijbel niet gebroken kan worden, is een ondervinding die zij vaak nog niet hebben. We zullen hen moeten ondersteunen en hen wijzen op informatie die de resultaten van menselijke wetenschap op zijn minst kritisch bekijken. De Heer heeft ons verstand gegeven om alle dingen te onderzoeken en het goede te behouden!

Dat is iets dat we onze jongeren moeten voorhouden, die opgroeien te midden van een vaak Gode vijandige omgeving.

Goed nieuws

Dan nog een mooi bericht. Het Reformatorisch Dagblad berichtte in mei dat de Bijbel de afgelopen 50 jaar verreweg het best verkochte boek ter wereld was: 3,9 miljard exemplaren gingen over diverse toonbanken. *) Niemand is verplicht die Bijbel te lezen. Dat geldt niet voor nummer



twee. Hier vinden we een boekje met citaten van de vroegere Chinese leider Mao, die een persoonsverheerlijking op touw had gezet. Men moest in China dit werkje, ook het rode boekje genaamd, verplicht lezen. Nu, zoveel jaren later na verschijnen kom je het in China nog maar incidenteel tegen ondanks de 820 miljoen exemplaren die verkocht zijn. Het goede wordt door Gods zegen 'achtervolgd' en we mogen ook hierin een teken van de tijd zien. Immers: 'dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn' (Mt.24:14). Met zo'n bereik en het werk van al die Bijbelvertalers die nog steeds vertalingen produceren van talen die nog maar door weinig mensen gesproken worden in allerlei uithoeken van de aarde, kunnen we zeggen dat ook deze voorzegging van de Heer uitgekomen is en Zijn komst haastig naderbij komt. We zien ernaar uit! Here Jezus, kom!

redactie

*) Op nummer tien stond, met 27 miljoen verkochte exemplaren, het dagboek van Anne Frank!

Op reis - De tijd ijlt voorbij

Heeft u, met de vakantietijd voor de deur, de koffers al gepakt? Heeft u de nodige reisdocumenten al in huis en bent u gereed om op weg te gaan? Te gaan naar oorden waar het ongetwijfeld goed toeven is? Iedereen heeft zo zijn eigen wensen om de vakantietijd door te brengen.

De één wil naar een plek onder de zon, de ander wil interessante en bijzondere plaatsen bezoeken, terwijl een derde juist de rust opzoekt. Ongetwijfeld zijn er ook onder ons die juist de rust in eigen huis kunnen vinden en niet eens zo nodig weg hoeven te gaan. Ieder heeft zo zijn eigen invulling van de vakantietijd. Toch zullen velen zich op de één of andere manier moeten voorbereiden. En zullen de nodige lijstjes afgevinkt moeten worden wanneer men controleert of wel alles op orde is voor de geplande reis. Want voor u het weet is het al zover. De tijd vliegt voorbij. De dagen glijpen ons als het ware door de vingers, een gevoel dat we allemaal wel kennen. Vooral in deze laatste tijd waarin alles sneller gaat en sneller moet, lijkt het wel of de dagen korter gaan duren. Toch weten we allemaal, dat een minuut 60 seconden heeft en men zal moeten erkennen dat deze minuut 100 jaar geleden net zo lang duurde. Zo zijn ook een dag, een maand en een jaar even lang als een eeuw geleden. Maar toch biedt de hectische wereld ons nauwelijks nog gelegenheid tot rust. We hebben het zo druk dat we zelfs de tijd vergeten. En voor je het weet, komen

we weer te laat voor onze volgende afspraak of zijn we maar net op tijd voor het avondeten of breekt de vakantietijd al weer aan. Goede Vrijdag en Pasen zijn, voor ons gevoel, al lang achter de rug; en ook Hemelvaartsdag en Pinksteren liggen inmiddels achter ons. Ja zelfs de ontmoetingsdag welke we op 2 juni mochten houden, hebben we gehad. Een dag waarop we met medechristenen konden spreken over 'Het nieuwe Jeruzalem'. De herinneringen aan Pinksteren en de ontmoetingsdag in Utrecht liggen ons nog vers in het geheugen. We kunnen met z'n allen zeggen, dat zowel de gevierde feestdagen als de ontmoetingsdag in Utrecht gezegende dagen zijn geweest. Dagen waarop we toch ook wel konden ervaren dat God weer in ons midden was en Zijn zegeningen rijkelijk op ons heeft uitgestort.

Op vakantie

Nu komt de vakantietijd op ons af. Het zal gedurende deze weken merkbaar stiller zijn buiten op straat, omdat velen er voor hebben gekozen om de vakantie elders door te brengen. Daardoor vindt er ieder jaar weer een ware uittocht plaats wat dan ook weer met zich

meebrengt dat het om ons heen een stuk rustiger is. Vooral in de steden is dat merkbaar. De scholen zijn dicht maar ook veel bedrijven hebben hun deuren gesloten. Denkt u maar aan de bouwvak. Omdat er veel bedrijven stil liggen is het op de wegen ook een stuk rustiger. Minder verkeer en daarvoor ook minder files.

En zondags: dan is het al helemaal rustig op de wegen, tenminste wanneer je maar niet op de auto-wegen komt waar iedereen, zo lijkt het, zijn of haar weg probeert te vinden naar het buitenland of terug naar huis. Helaas kunnen we het niet ontkennen, dat het ook in Gods huis een stuk stiller is. We zien, dat de kerkbanken minder bezet zijn.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf ook op vakantie ga. Je hebt het ook nodig in deze hectische tijd. Er even op uit. Weer helemaal tot je zelf komen, zoals dat heet. Vroeger was dat anders. Had men ook wel vakantie maar ging men niet zo ver weg. Velen bleven gedurende de vakantie in Nederland of gingen al helemaal niet weg. Bij ons thuis gingen we vaak dagtochtjes maken. Eerst met de fiets, later met de trein. Maar 's avonds altijd weer thuis. Had als voordeel dat we 's zondags ook gewoon naar de kerk konden gaan. En in de periode dat we met de trein op reis gingen en een weekabonnement hadden, benutten mijn ouders dit, door met ons op zondag naar een andere gemeente te gaan om daar de kerk te bezoeken. Zondags gingen we naar Gods huis, vakantie of niet.

Waar is het trouwens beter toeven dan in het Vaderhuis?

Bijbel mee

Tegenwoordig gaat dat er dus heel anders aan toe. Bepakt en bezakt gaat men op weg naar verre of minder verre oorden. Auto's volgeladen, soms nog met een aanhanger er achter. Kleding, speelgoed, tijdschriften en boeken, alles gaat mee op reis om zich maar niet te hoeven te vervelen. Zelfs de draagbare computer wordt ingepakt, want ook op vakantie willen we bezig gehouden worden en sommigen willen zelfs gedurende de vakantie op de hoogte blijven van de voortgang op het werk.

We kunnen ons, wanneer we de koffers van de vakantiegangers gaan bekijken, afvragen in hoeveel gevallen we dan kunnen zien, dat men het Boek der boeken, de Bijbel, ook heeft meegenomen. We mogen aannemen, dat zij die zich christen noemen, dit heilige boek toch ook mee op reis zullen nemen. Want ook op reis dienen we tijd in te ruimen voor onze Schepper. Of hebben we ook vakantie op geestelijk gebied en nemen we afstand in onze relatie tot God? Nee toch zeker? Juist ook wanneer we op vakantie gaan en reizen maken hebben we onze Vader in de hemel nodig Die ons beschermt tegen de gevaren welke we op onze reis kunnen tegenkomen. Daarom is het ook raadzaam om, voor we een (verre) reis gaan maken, de Heer te vragen of Hij met ons wil gaan en ons wil behoeden en beschermen op de wegen die we gaan. Hij zal ons dan daadwerkelijk die



bescherming geven en ons uiteindelijk veilig thuis brengen. Zonder de Heer op reis gaan is zeer onverstandig en moeten we beslist niet doen. Hij geeft ons elke dag vele zegeningen. Laten wij Hem daarom op vakantie ook niet vergeten. Misschien is het zelfs mogelijk om in dat verre oord nog van Hem te getuigen. Laten ze ook daar in dat vreemde land maar weten dat we een levende God hebben Die nog steeds te midden van Zijn volk spreekt door de gave van de Heilige Geest. Dat er nog apostelen en profeten zijn op deze wereld. Dienaren Gods geroepen door de Heilige Geest. Wie weet wordt men nieuwsgierig en wil men meer weten van dat apostolisch en profetisch getuigenis. Gesprekken voeren met anderen over het geloof, over de dingen van Gods koninkrijk is sowieso fijn, ook op vakantie.

Geestelijke reis

Ook in geestelijke zin moeten we er rekening mee houden, dat we binnen niet al te lange tijd op reis kun-

nen gaan. Ook hiervoor dienen wij inmiddels alles gereed te hebben. Tenminste als we deze reis willen maken. Want uit de heilige Schrift kunnen wij opmaken, dat we in de tijd leven vlak voor het moment dat de Heer, de Bruidegom, Zijn bruid komt halen. De tekenen van deze tijd komen al aardig overeen met de tekenen van de laatste tijd zoals o.a. beschreven in Mt.24, Mc.13 en Lc.21. We leven in het zevende en laatste tijdvak van de kerk van Christus. Het tijdvak Laodicea, zoals beschreven in het boek van de Openbaringen. Natuurlijk weten wij niet wanneer dat moment van Zijn komst precies zal zijn, want dat weet slechts de Vader in de hemel (Mc.13:32), maar dat het moment aanstaande is, dat is zeker. Het intense verlangen zal bij ons aanwezig moeten zijn om bij die bruidsgemeente te horen, om ook opgenomen te worden naar die hemelse bruiloftszaal waar dat grote feest zal plaatsvinden. Willen we echter tot de bruidsgemeente behoren dan zullen we moeten

zorgen dat we bereid zijn om met Hem te gaan en dienen we alles op orde te brengen voor deze reis. De geestelijke bagage zal goed uitgerust moeten zijn. Daarnaast zullen we moeten waken en niet door de duisternis van deze wereld in slaap vallen. We zullen als de vijf wijze maagden (Mt.25) onze lampen brandende moeten houden, opdat we de komst van de bruidegom niet mislopen. Wanneer we dan opgenomen worden dan Hij zal ons veilig thuisbrengen. Waar we mogen staan voor Gods heilig aangezicht. Laten we ons juist voor deze hemelse reis gereed maken. Dat kan niet anders dan gedurende ons aardse bestaan een groot geloof te tonen en Gods instellingen en verordeningen na te volgen. Ons ook houden aan het grote gebod dat de Heer ons geeft, te weten: 'de Here,

uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf' (Lc.10:27).

Het is belangrijk dat we voor de komende vakantie alle op orde hebben gebracht, dat we goed voorbereid zijn voor de reis. En dat we die reis niet maken zonder de Heer aan onze zijde. Maar belangrijker wordt het om goed voorbereid te zijn op de reis die wij allemaal willen maken wanneer we tot de Bruid willen behoren. De reis met onze bruidegom Die ons leidt naar de hemelse bruiloftszaal.

Zijn de koffers al gepakt?
...Prettige vakantie!

A. Pesch



Kerkje in herenhuis bestaat 80 jaar

CENTRUM • Het herenhuis aan de Willemstraat 69 huisvest al 80 jaar een kerkje (inzet), waar mensen elke zondag en op alle christelijke feestdagen bij elkaar komen. Het gaat om de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland. De benedenverdieping werd in 1932 ingewijd als een eenvoudige kapel, waar sindsdien vele dopen, huwelijken en begrafenisdiensten hebben plaatsgevonden. In de kapel hangt boven het altaar de Maranatha-getuigenis: de kerkleden geloven dat de komst van Christus aanstaande is en zien hiernaar uit. Zij geloven dat de wereld niet vergaat, maar dat de wereld vernieuwd wordt bij de komst van Christus. www.hazknerland.org FOTO FRANK THESELAAR

Woord: zweven

Meteen in de tweede zin komen we in Genesis de Geest Gods tegen waarvan geschreven staat dat Hij ‘zweefde over de wateren’ van een woeste en ledige aarde. Het Hebreeuwse woord ‘rachaph’ dat gebruikt wordt, komt in het Oude Testament driemaal voor en elke keer kunnen we een link maken met het werk van de Heilige Geest. Laten we ze achtereenvolgens bekijken.

Genesis

Allereerst de tekst in Genesis. Hier is zweven niet iets passiefs. De vorm van het werkwoord wijst gewoonlijk een ‘intensieve’ of ‘opzettelijke’ actie uit.

Er zijn Bijbelvertalers die hier niet ‘zweven’ maar letterlijk vertalen met ‘broeden’. Je zou kunnen zeggen dat Gods Geest aan het plannen is, hoe die woeste en ledige aarde te maken tot een planeet die geschikt is voor menselijke bewoning. Ps.104:30 luidt: ‘Zendt Gij uw Geest uit (...) Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem’. Job 26:13 (SV) heeft ‘Door Zijn Geest heeft Hij de hemelen versierd.’ Ook in het Bijbelboek Spreuken lezen we over de schepping: ‘De HERE heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstand de hemelen vastgesteld, door zijn kennis zijn de waterdiepten gekliefd en druppelen de wolken dauw’ (Spr.3:19,20). We kunnen concluderen dat God de wereld met beleid heeft toebereid.

De bekende Abraham Kuijper heeft ooit van de schepping gezegd, dat God de Vader alles ter beschikking stelde, dat de eeuwige Zoon de architect werd en de Heilige Geest

de uitvoerder van die prachtige ‘hemel, zee en aard’.

Deuteronomium

Het volgende ‘zweven’ komen we tegen in Dt.32:10-12 waar over het volk Israël wordt gezegd: ‘Hij vond hem in een land van steppen, in een woest land van gehuil in de wildernis. Hij beschutte hem, lette op hem, bewaarde hem als zijn oogappel. Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken, zo heeft hem de HERE alleen geleid.’ We weten dat de arend het beeld is van het profetenambt en kunnen ook hier het werk van God de Heilige Geest herkennen. Want wat doet een arend met zijn jong? Zodra het tijd is om het warme vertrouwde nest te verlaten, wordt het jong uit het nest geworpen. Pas als de moederarend ziet, dat de kleine het niet redt, zweeft zij onder haar jong, spreidt haar grote vleugels uit en vangt het jong op haar rug op. Dan vliegt ze omhoog en laat de kleine opnieuw vallen. Dit doet ze net zo lang, totdat de jonge arend zelfstandig kan vliegen. De Heer wil dat Zijn kinderen zelfstandig

kunnen zijn en hun eigen keuzes maken; dat ze vrij zijn om voor Hem te kiezen. Maar als we vallen, vangt Hij ons op en beschermt ons voor de eeuwige dood. Hij weet dat we zondaren zijn en zwakke, nietige mensenkinderen, maar Hij wil dat we met Hem leven! God leidt en bestuurt Zijn kerk door Zijn Heilige Geest en ook de mens wordt door Hem geleid. Paulus schrijft aan Timotheüs: 'Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd' (2Tm.1:14). En het is de kracht van de Geest die de werken van het vlees doodt: 'Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven;

maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven' (Rm.8:13). In hetzelfde hoofdstuk (vs.23) kunnen we ook nog lezen: 'Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.'

Jeremia

De laatste keer dat we 'rachaph' aantreffen, is in het vers dat voorkomt in de beleringslessen als we het hebben over profetie en drijving: 'Aangaande de profeten. Mijn hart wordt in mijn binnenste



gebroken, al mijn beenderen bewegen zich; ik ben als een dronken man, en als een man, dien de wijn te boven gaat; vanwege den HEERE, en vanwege de woorden Zijner heiligheid' (Jr.23:9 SV). Hier is het woord vertaald door bewegen. In de vorm waarin het werkwoord in het Hebreeuws gebruikt wordt, kan men vertalen met 'zacht worden, ontspannen'. We weten dat wanneer een profetisch vat gebruikt wordt door de Heilige Geest, deze persoon beweegt en niet stil kan staan 'vanwege de woorden van Gods heiligheid'. Wijlen profeet H.M. van Bommel schreef hier ooit over: 'Wonderlijk is de drijving en wonderlijk is het ontvangen van God's gedachten. Hóe wonderlijk is toch immers de drijving? Wáár kwam hij vandaan? en wáár bemerkten wij haar het eerst? Dán is het een geweldige storm die ons overvalt; en de andere keer is het een zachte suizing die niet van ons wijkt en soms weer van tijd tot tijd komt 'aanwaaien' en even snel weer verdwijnt. Het is telkens anders, en, óók bij de éne mens verschillend van de ándere.' De profeet gebruikt hier het woord 'aanwaaien' en dat is niet zo slecht gekozen als we weten dat het woord voor 'Geest' ook vertaald kan worden als adem of wind. Elia wist dat de Heer gekomen was toen hij het 'suizen van een zachte stilte' waarnam (1Kn.19:12). Een andere plaats waar de Geest vergeleken wordt met wind is tijdens het gesprek dat de Heer had met Nicodemus, waar Hij hem leert: 'De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat;

zo is een ieder, die uit de Geest geboren is' (Jh.3:8). Even daarvoor had de Heer namelijk uitgelegd: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan' (vs.5). De Heilige Geest is de Adem van God, zoals Elihu zegt: 'De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen doet mij leven' (Job 33:4).

Ten slotte

Waarmee we terug zijn bij 'zweven'. Het is gebruikelijk te zweven op de wind, als een arend of andere vogel. Van de HERE wordt in Ps.18:10 ook gezegd: 'Hij reed op een cherub en vloog en zweefde op de vleugels van de wind.' We hebben hierboven gezien, dat het werk van Gods Geest zich op meerdere wijzen aandient, ook dus al in het Oude Testament waar de Drievuldigheid Gods grotendeels verborgen was voor de gelovigen. De Heer leert Zijn discipelen: 'De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven' (Jh.6:63). We horen ons in Zijn dienst te stellen, opdat Hij volop gebruik van ons kan maken. Dezelfde Elihu zegt: 'Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en de adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft' (Job 32:8). Laten wij ons verheffen van de dingen van deze aarde en ons laten gebruiken door Hem, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Niet zweverig, maar geleid door de Geest van God, Die leidt in alle waarheid!

A.W. Berkhof

Naar Assus

(Hd.20:13,14)

De avond tevoren had de apostel Eutychus mogen opwekken uit de dood toen die van de derde verdieping naar beneden was gevallen, door de slaap overmand. Eerst had hij gepreekt tot middernacht en na het voorval met de jongeling had hij nog tot de ochtendstond met de aanwezigen gesproken. Het was één van die doorwaakte nachten waarnaar Paulus verwijst in 2Kor.11:27. Met het licht vertrok hij, te voet van Troas naar Assus. Alleen, want zijn minstens zeven metgezellen gingen volgens zijn verordening aan boord van het schip, dat hem later zou oppikken. Zijn mantel had hij bij het gemeentelid Karpus laten liggen, net zoals zijn boeken en perkamenten (2Tm.4:13). Hij vertrok halsoverkop. Zouden wij anders hebben gehandeld?

Emoties

Paulus was een mens als wij zijn. Laten we ons eens voorstellen hoe wij ons gevoeld zouden hebben na die gebeurtenissen van de laatste

uren, zo vol met ongelooflijke zaken. De apostel had mogen prediken, dat is toch het evangelie van Christus verkondigen, zoals hij later schrijft aan de Korintiërs want er was hem 'een deur geopend' in Troas (2Kor.2:12). Vervolgens had hij de nieuwgevormde gemeente in de plaats waar hij zeven dagen had vertoefd, mogen bemoedigen door de opwekking van de jongeman. Zijn prediking was bevestigd met een wonder, met een teken! Daarna sprak hij nog enkele uren met die gemeenteleden in de stad. Dat zullen ongetwijfeld ook waar schuwingen en instructies geweest zijn. Hoeveel emoties moeten hem ten deel gevallen zijn?

Maar Paulus wist ook dat hijzelf een zondaar was. Als hij het goede deed, was het kwade nabij en dat kennis hoogmoedig maakte, had hij vast zelf ondervonden. Hij kon toch de gemeente te Korinthe schrijven dat 'de kennis opgeblazen maakt, maar de liefde sticht' (1Kor.8:1). We vinden het dan ook niet vreemd dat hij zijn hoofd blijkbaar leeg wilde maken en weer terugverlangde naar zijn beide voeten op de grond. Hij ging wandelen en wilde niet afgeleid worden door zijn metgezellen. Na al die prachtige momenten, moest hij tot zichzelf inkeren. Want het was niet niks, gebruikt te worden door de levende God om dat prachtige evangelie te verkondigen, ingeleid



te zijn in de geheimenissen Gods en als klap op de vuurpijl zo'n indrukwekkend teken te mogen doen in de kracht van de Heilige Geest. Hij moest zijn nietigheid weer ervaren, alleen in Gods mooie schepping, lopend te midden van de bomen en af en toe een glimp krijgend van de Egeïsche Zee. Alleen in een landschap, de voeten op de aarde en de hemel boven je, ben je toch iets eerder bepaald bij de Schepper dan met mensen om je heen die je voortdurend afleiden, of zelfs uit wel of niet terechte bewondering je aandacht zoeken. De ruim veertig kilometer te voet afleggen was een goede investering in zijn relatie met God.

Inhoud

Het is altijd goed je af te vragen waarom een bepaalde passage in de Bijbel terechtgekomen is. Het reisverslag van Lukas is niet alleen een simpele registratie van Paulus' tochten in de door Rome overheerste gebieden. We horen er ook iets van op te steken. De beginnende kerkgeschiedenis in de Handelingen der apostelen laat Gods hand zien die bestuurt en er zorg voor draagt dat het evangelie verkondigd wordt, opdat mensen zalig worden en het eeuwige leven verkrijgen. Niet alleen het Oude Testament is 'opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is' (1Kor.10:11). Ook de epistels zijn 'van God ingegeven' en kunnen een diepere zin inhouden voor ons die zo dicht leven bij het einde van deze bedeling. Zelfs zo'n simpele wandeling van de apostel Paulus



Assus tegenwoordig

naar een plaatsje dat verder nergens meer in Gods Woord voorkomt, heeft zijn eigen betekenis.

Toepassing

De apostel Paulus vertoont hier namelijk allerlei parallellen met de twee getuigen van de laatste dagen. De naam Assus heeft de betekenis 'nabij, naderend'. We moeten als Paulus verkondigen zonder ophouden, we horen niet te slapen want zoals Rm.13:11,12 het zegt: 'Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is vergevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!' Dat horen we te doen met beide benen op de grond: nuchter en waakzaam. We hoeven onszelf niet op de borst te kloppen

vanwege de kennis die we hebben, maar we horen die in dienst te stellen van onze medemens. De genade die God ons geeft, heeft niets te doen met enige verdienste(n) van onszelf. Het woord zegt het al: het is genade die ons ten deel is gevallen. Het zwakke heeft de Heer uitgekozen om het sterke te beschamen.

Dat bestaan is soms eenzaam. Zoals Paulus anderen met het schip liet gaan, liep hij de moeilijke, smalle weg. Hij liet zich niet op een makkelijke wijze vervoeren, maar ging een weg met God, met zijn Schepper. Dat is de Enige van Wie wij, net als de apostel, afhankelijk zijn.

Hij vertelt even later aan de oudsten van Efeze: 'Nu reis ik, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar overkomen zal, behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt, dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. (Hd.20:22,23). Ons geldt hetzelfde. We reizen naar het hemelse Jeruzalem, maar weten dat de tijd aanstaande is dat we ons getuigenis niet langer meer kunnen verkondigen; de twee getuigen zullen worden overwonnen worden door het beest (Op.11:7). Hoe dat zal zijn weten we niet, behalve dan dat die getuigen door iedereen zullen worden gehaat. Het wordt een zware tijd.



Bijbelstudie

Het was weer erg bemoedigend en verheugend om tijdens de jaarlijkse ontmoetingsdag vele christenen van andere kerkafdelingen te spreken. We mochten een onderlinge verbondenheid in Christus ervaren.

Mede naar aanleiding van deze dag en van de jaarlijkse lezing ('Zo zegt de Here HERE') is nu besloten om op diverse plaatsen in Nederland Bijbelstudiebijeenkomsten te organiseren ook als vervolg op deze samenkomsten. We kunnen ons dan samen verdiepen in wat Gods Woord ons allen te zeggen heeft. Het was een van de suggesties die kwam uit de evaluatie van genoemde dagen.

Ook de lezers van 'de Stem van de Laatste Bazuin' zullen hierover na de vakantie een brief ontvangen, waarin men vrijblijvend wordt uitgenodigd een van deze Bijbelstudies bij te wonen.

We hopen dat men in staat is hier positief op te reageren.

Maranatha

Toen Jezus eerst de twaalven en later de zeventig uitzond (Lc.9 en 10) 'om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen' zei Hij onder andere: 'Neemt niets mede voor onderweg, geen staf of reiszak, geen brood of zilvergeld, en hebt ook niet twee hemden bij u' (Lc.9:3). We moeten leren afhankelijk te zijn van de eeuwige God, Die niet zal laten varen het werk van Zijn handen. Paulus ging niet eerst zijn mantel halen, als bescherming tegen regen en storm of zijn andere bezittingen. Hij ging bij de ochtendstond meteen verder. Ook wij zijn gekomen tot de dageraad. Christus komt! Dat wij ons reppen om Hem beter te leren kennen, opdat wij naar Zijn beeld en gelijkenis gevormd worden en ware getuigen zijn. De profeet Hosea mocht profeteren: 'Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit' (Hos.6:3). Laten we dat doen in alle nederigheid, ook weer in navolging van onze Ontfermer Die sprak: 'Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen' (Mt.11:29). Als wij Hem willen kennen, zal Hij ons Zijn gaven geven, de late regen van de Heilige Geest. Wij krijgen ze van de Heer, niet om onszelf op de borst te kloppen, maar om ze te gebruiken in Zijn dienst, ten gunste van anderen. Dan kunnen we ook wijzen op de Gever! Kijk eens wat Christus Jezus gegeven heeft! Welk een geweldige Bruidgom!

Zo zeker als Eutychus was opgewekt uit de dood, is onze Heiland de levende Heer, de Opstanding en het Leven. Hem mogen we verkondigen. 'Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd' (1Pt.1:3-5).

A.W. Berkhof

OPENBARE LEZING

Titel: 'Zo zegt de Here HERE!'
het profetisch getuigenis in onze tijd

Een ieder wordt uitgenodigd voor deze opmerkelijke lezing, die inzicht geeft in Gods vermaningen voor ons volk.

We hopen velen van u te ontmoeten opdat ook uw mening zal worden gehoord.

Wanneer: 24 oktober 20.00 uur

Waar: Gasthuiskapel
Gasthuisstraat 34
5301 CC Zaltbommel

Alle info ook op: www.lezing.org
Vragen? telefoon 023 - 528 55 61;
e-mail: ijlmstraetemans@planet.nl

U BENT VAN HARTE WELKOM



de kapel van de gemeente Groningen

De erediensten worden op zondag gehouden te:

Amersfoort	Banckertstraat 3	10 en 17 uur
Amsterdam	Burg. Röellstraat 199	10:30 en 17 uur
Arnhem	Uitzichtkerk, Zaslaan 22	10 en 17 uur
Enkhuizen	Zuiderhavendijk 25	10:30 en 17 uur
's-Gravenhage	Willemstraat 69	10 uur
Groningen	Geulstraat 14	10 uur
Haarlem	Wilhelminastraat 21	10 en 17 uur
Utrecht	Herenweg 7	10 en 17 uur
Wageningen	Churchillweg 138, hoek Kolkakkerweg	10 en 16:30 uur
Zierikzee	Lutherse kerk Gat van West-Noord-Westen	10 uur tweemaal per maand

Hersteld Apostolische Zendingkerk

Correspondentieadres: H.F. Rijnders, Hogerbeetsstraat 32, 2242 TR Wassenaar