

Jongeren bazuin

Winter



Ware Liefde!

Hoe herken je ware liefde?

Om een goed antwoord te kunnen geven, moet je eigenlijk alles willen weten over die persoon. Vaak ben je er al een tijdje verliefd op, maar naarmate je elkaar beter leert kennen, wordt de liefde meer. Soms geef je meer liefde dan dat mensen je terug geven, dit is een vorm van liefde als je dat toelaat. Het komt op ware liefde aan, als je alles over hebt voor elkaar, als je die persoon ontzettend mist als hij/zij er niet is. Dit is een verlangen naar die persoon die dan ontstaat. Er is wel een verschil in liefde, bijvoorbeeld de liefde tot je partner waar je alles mee wilt delen, de liefde tussen jou en je vader en/of moeder waar je vaak alles aan kunt vertellen. Of een goede vriend of vriendin die soms hetzelfde meemaakt als jij. Hoe zit het met de liefde van ons naar God? Hij, die ons geschapen heeft en ons zo lief heeft dat hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft (Johannes 3:16). De Heer is op deze aarde gekomen om

aan de mens gelijk te zijn, maar, Hij was zonder zonde (Matthéüs 26: 59-60). Hij heeft Zijn leven gegeven om ons te vlossen van de zonden. God is Liefde (1 Johannes 4:8), ja, Hij heeft ons de eerste twee geboden nagelaten uit Zijn liefde. Jezus is Liefde, Hij heeft ons verlost van de dood door de doop. De Heilige Geest is gekomen en laat ons ware liefde voelen en zien en ervaren door de gaven die God jou en mij wil schenken. Om de liefde te ervaren in ons leven moeten wij dit wel laten zien in ons leven, door ons spreken en hoe wij werken, hoe wij elkaar helpen en er voor elkaar zijn! Christus deed dit ook. Toen Hij op aarde gekomen was, liet Hij de liefde merken door Zijn vriendelijkheid, geduldigheid, Hij was niet jaloers en ook niet egoïstisch, maar eerlijk en oprecht. Lees maar eens 1 Korintiërs 13:4-8. Hij is de weg en de waarheid en het leven (Johannes 14:6). Dus laten wij met alles wat wij doen het in oprechte ware liefde doen (1 Korin-

Inhoud van deze Jongerenbazuin

Ware Liefde!	pag. 1
Dit wil het Kerstkind voor je zijn	pag. 2
Een spreuk	pag. 2
Liefdesbrieven	pag. 3
Advent 2012	pag. 4
Licht in de wereld!	pag. 5
Jongeredag 25-11-2012	pag. 6
Mijn belijdenis	pag. 7
Rode draad	pag. 7
Op de radio...	pag. 8
Kerstwens	pag. 8

Winternummer met nadruk op kerst!

2012

De Jongerenbazuin is een uitgave van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland: www.hazkederland.org
Dit blad komt 4 keer per jaar uit, in een oplage van 250 stuks, verspreid over de leden van de Hersteld Apostolische Zendingkerk en belangstellenden. Wilt u dit blad opgestuurd krijgen? Mail dan met redactie@jongerenbazuin.nl. Ga naar www.jongerenbazuin.nl om dit blad digitaal te bekijken.

tiërs 16:14). God is Liefde; Het is een onvoorwaardelijke liefde. Zijn liefde verschilt sterk van onze menselijke liefde. De liefde van God is onvoorwaardelijk en niet gebaseerd op gevoelens of emoties. Hij houdt niet van ons omdat het zo makkelijk is om van ons te houden of omdat we Hem goed doen voelen; Hij houdt van ons omdat Hij liefde is.

Dit jaar zal er met kinderkerstfeest bij ons in de gemeente Amersfoort een toneelstuk gespeeld worden, met als titel 'Spoor van Licht'. Dan zullen de kinderen naspelen hoe de Here Jezus gekomen is. Zij volgen dan het spoor van licht dat hun zal brengen bij de Heer. Ook wij moeten dat spoor van

licht blijven volgen door steeds naar Zijn huis te gaan, door te lezen in Zijn heilig Woord, dat ons kracht geeft om ook als een licht in deze duisternis te zijn en door alle omstandigheden de liefde te blijven uitstralen. 1 Johannes 1:7: Indien wij in het Licht wandelen, gelijk Hij in het Licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.

Annabelle Doppenberg

Dit wil het Kerstkind voor je zijn

Jezus is geboren
Hij is onze hoop
vervulling van verlangen
Liefde, oneindig groot.

Een troost in bange dagen
twee armen om je heen
een schouder om te huilen
nooit meer eenzaam of alleen.

Een oor dat altijd luistert,
een Stem die zachtjes spreekt
Zijn leven dat Hij heeft gegeven
de dood die Hij overwonnen heeft.

Kracht om te kunnen strijden
een Hand naar je uitgestrekt
een voetspoor om in te lopen
een wegwijzer op je levensweg

Een Vriend om op te bouwen
een Schuilplaats en een Rots
een Mens zo heel gewoon
een Koningszoon

Onze Vader....God



Spreuken 4 vers 4

Hij nu leerde mij, en zeide tot mij: Uw hart houde mijn woorden vast, onderhoud mijn geboden, en leef.

Hier is een Vader aan het woord, die Zijn kinderen wil onderrichten in de traditie der wijsheid, en Hij geeft ons, jou en mij, hierbij ook een opdracht, als ware het een bevel voor ons. Als wij proberen te doen wat Hij van ons vraagt. Dan geeft Hij ook meteen een heerlijke belofte, alsof er in de tekst zou staan 'en gij zult leven'. Wij worden dus ieder persoonlijk aangesproken door de Heer dat wij Zijn Woord moeten vasthouden en daarin moeten volharden. Woorden van wijsheid en kennis moeten in ons hart bewaard worden. 'Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods' staat er immers ook in Rom. 10:17. Laten wij met ernst horen, maar bovenal echt luisteren naar Zijn Woord, en wandelen als kinderen des Lichts.

Ons hart is een bewaarplaats van dingen die wij horen, zien en leren (Luk. 2: 19 en 51). Ogen en oren zijn de voelsprietten die ons verbinden met de leefomgeving. Wat wij geheugen noemen is Bijbels ons geestelijke hart. De dingen die in ons hart zijn, bepalen wie wij zijn, bijvoorbeeld ons handelen en spreken. Ons hart schoonmaken kost echter veel tijd en de vraag aan jou en mij is dan ook.....hoe moeten wij dat doen?

Emile Doppenberg



Liefdesbrieven

Iemand stuurt mij echt ontelbare keren per jaar liefdesverklaringen. Ik word constant bestookt met brieven, mailtjes en cadeaus.

Het houdt niet op, ook al negeer ik



het. Ik krijg teksten als: Ik hou van je; Ik heb je lief; Ik heb mijn leven voor je over; Ik wil met je trouwen; Ik wil voor eeuwig met je zijn, enzovoort, enzovoort. O ja, de cadeaus zijn zeker niet de minste, maar soms heb ik niet eens door dat ik iets gekregen heb. Dan merk ik het pas dagen of weken later, of erger nog: soms moet ik er door iemand op gewezen worden dat ik een cadeau of bericht heb gekregen. Ik weet ondertussen wel van wie ik dit allemaal krijg en soms stuur ik dan ook een kort bedankje terug. Zo ben ik dan ook wel weer.

Maar toch wel apart: ik heb nooit echt super goed contact gehad. Ja, een beetje oppervlakkig naar mijn idee, af en toe een praatje. Maar dan toch al die liefdesverklaringen... Het zet me steeds meer aan het denken. Ik begin er zelfs al over te piekeren, ja, slapeloze nachten kan ik er van hebben. Iemand stuurt zoiets toch niet zomaar:

"Ik heb mijn leven voor je over" haha, een normaal mens zou dit toch nooit zeggen, laat staan doen. Of al die cadeaus dan, voor zo'n ondankbaar persoon als ik nota bene.

Maar wat zou er eigenlijk gebeuren als ik die liefde eens beantwoord door liefde terug te geven? Is dat gek? Misschien is het wel een beetje eng. Wat zullen andere mensen wel niet van me denken: "die gaat zomaar in zee met iemand die hij helemaal niet kent". Zit wel wat in, maar hoe kun je nou iemand leren kennen als je geen omgang met diegene hebt? Aan de andere kant: het leventje wat ik nu heb is wel prima, dus waarom zou ik.... Maar het kan altijd beter.... Nou ja, hier gaan dus mijn slapeloze nachten over: gedachten worden constant heen



en weer geslingerd.

Net kreeg ik het volgende berichtje:

"Telkens wanneer ik je naam noem, denk ik met tederheid aan je, met diepe ontroering en wil ik je helpen. Neem dat van Me aan." Zo, dat kwam best wel bij me binnen. Mijn naam wordt vaak genoemd, gezien het aantal liefdesverklaringen. Degene die mijn naam noemt, wil mij dan ook graag helpen, helpen uit liefde. En nee,

nu ga ik niet meer heel stoer zeggen: "het leventje wat ik nu heb is wel prima, dus hulp heb ik niet nodig". Langzamerhand komt het besef dat het leven wat ik lijd helemaal niet zo prima is. Ja, van de buitenkant lijkt het misschien ergens op. Maar eigenlijk brengt het me letterlijk tot de dood. Leven wil ik! En ja, daar heb ik hulp bij nodig. Hulp om me daadwerkelijk te



bekeren tot mijn Liefhebber. Hulp om dichtbij mijn Heer te komen. Hulp om in liefde met Hem en anderen te kunnen wandelen. Hulp om in vrede en vreugde en goedheid te kunnen leven. Hulp om geduldig en vriendelijk te zijn. Hulp om zachtmoedig te zijn en zelfbeheersing te hebben. Hulp om met een rein hart te leven. Hulp om het eeuwige leven te kunnen beërven. Hulp van Hem!

Ik kan nu toch niets anders meer doen dan tegen de Schrijver van al die ontelbare brieven en mailtjes roepen: bekeer mij, dan zal ik mij bekeren, want Gij, Here, zijt mijn God. Maurice Thesselaar

Ps. Mocht het je nog niet zijn opgevallen: jij wordt ook constant bestookt met persoonlijke liefdesbrieven, mailtjes en cadeaus van Hem.





Foto: Ermanno Conti

ADVENT 2012

Verwacht ik, verlang ik ernaar dat Jezus morgen komt om mij te halen?

Hoop en verlang ik ernaar dat ik in 2012 voor de laatste keer kerstfeest zal vieren op deze aarde?

Jongeren van Juda, als jullie deze jongerenbazuin lezen dan zijn jullie in de adventstijd. Het woord advent komt van de Latijnse woorden *adventus* en *advenire* en deze woorden betekenen: komst; er aan komen; naar toe komen; het komt aan; er komt iets op je af. Advent is dus een tijd van verwachten en voorbereiding op wat komt.

Advent is de tijd van de voorbereiding op de herdenking van de komst van Jezus Christus in nederigheid, in de kribbe; maar ook de tijd van de voorbereiding op de komst van Jezus Christus als Bruidegom en de tijd van het uitzien, het verwachten van het begin van het 1000-jarig vrederijk.



Met kerstfeest vieren wij de geboorte van Jezus. Maar wat betekent dit eigenlijk?

Een klein stukje van een oudere zuster uit Juda, die het antwoord op deze vraag tot de kern bracht.

Zij vertelde: toen ik een klein kind was, zat ik bij mijn moeder op schoot; mijn moeder las voor en vertelde uit de Bij-

bel het verhaal van Jezus als de goede Herder Die Zijn leven gaf voor Zijn schapen.

- als klein kind begreep ik toen dat Jezus iemand was waar je van kon houden.

- als klein kind begreep ik toen dat Jezus iemand was Die van jou houdt.

- de kern van het wezen van God en de hele Bijbel: Liefde, lief hebben en geliefd worden.



Met kerstfeest herdenken en vieren wij de geboorte van Jezus. Kerstfeest hoort/moet gevierd worden alsof je er zelf bij bent; alsof je het zelf beleeft. Kijk met je ogen, hoor met je oren, beleef met je hart alsof je er zelf bij bent. Vier het, alsof je zelf de engel ziet en uit zijn mond hoort:

Lukas 2: 10,11,12 Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe.

Vier het, alsof je zelf naar de hemel kijkt en ziet en hoort:

Lukas 2: 13,14 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemels heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

Vier het, alsof je er zelf bij bent; het Kind als het ware zelf in de kribbe ziet liggen:

Lukas 2: 16 zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kind liggende in de kribbe.

Vier kerstfeest met de intensiteit en beleving alsof het je eerste, enige en laatste kerstfeest is.

Zou het kerstfeest dat wij vieren op 25 december 2012 voor jou en voor ons de laatste keer zijn dat wij dit feest vieren op deze aarde? Zou het voor ons de laatste keer zijn dat wij het Heilig Avondmaal met levenden en ontslapenen vieren hier, op deze aarde? Hoe dichtbij is het ogenblik dat jij en wij samen met de ontslapenen met een verheerlijkt opstandinglichaam dit Heilig Avondmaal met Jezus nieuw zullen vieren? Hoe dichtbij is het ogenblik dat jij mag eten en drinken bij het grote Avondmaal van de bruiloft van het Lam om eeuwig met jouw Bruidegom Jezus Christus geestelijk verenigd te worden en te blijven?



Advent 2012 een tijd van verwachten en voorbereiding op wat komt. Jongeren van Juda leef in de verwachting en bereid je voor op de komst van Jezus als Bruidegom en wat een dag zal dat zijn, wat een feest zal dat zijn!

Hoop en verlang ik ernaar dat ik in 2012 voor de laatste keer kerstmis zal vieren op deze aarde?

Verwacht ik, verlang ik ernaar dat Jezus morgen komt om mij te halen?

J.L.M.Straetemans.

Licht in de wereld!

Met Kerst denken we eraan dat de Here Jezus Christus is gekomen.

In het Johannesevangelie wordt Hij ook wel genoemd: 'het Licht dat in de duisternis schijnt!' We willen hierbij duidelijk maken dat God Zijn Eigen Zoon stuurde naar deze wereld om de dood te overwinnen, waardoor wij weer in het Licht kunnen wandelen, door Zijn genade en met Hem. God stuurde met



Kerst Zijn Eigen Zoon naar deze wereld om een Licht en Verlossing te zijn voor ons allen, voor u, voor mij, onze buurman, kortom: iedereen! Maar ik vraag me af: willen wij dat Licht wel zien? Kan het Licht wel tot ons doordringen? Ik zelf geloof dat God heel

vaak tot ons door wil dringen, maar dat we vaak (on)bewust het Licht niet opmerken. Vooral zij die God (nog) niet persoonlijk kennen. Ik wil zeer zeker tegen hen zeggen: stel je open voor God, want Hij wil Zijn Licht in jou en zeker ook door jou laten schijnen. Laat het Licht schijnen in je leven, ook in de kamers die heel ver en goed gesloten zijn. God wil met Zijn Licht schijnen in alle hoeken van je leven, ook daar waar je denkt dat het beter is dat er geen licht komt. God wil samen met jou je leven opruimen, zodat Hij overal met Zijn Licht kan schijnen. Hij wil dan Zijn Licht in jou laten schijnen, waardoor je door Zijn genade Zijn Licht mag laten schijnen in deze duistere wereld. Vertel dan ook aan iedereen wat God heeft gedaan, door Zijn Zoon die geboren is met Kerst in een dierenstal. Mijn Verlosser, mijn Koning werd niet geboren in een paleis! Nee, in een stal! Jezus ging de nederige weg naar het kruis op Golgotha. Daar overwon Hij de dood, Hij overwon satan. Nu is de weg vrij naar God de Vader. Hij wil ons ontvangen in Zijn heerlijkheid en majesteit! Je weet misschien alles van de Bijbel, maar je ervaart Zijn verlossing (nog) niet! Belijd je zonde aan Hem, zodat Hij Zijn Licht kan laten schijnen in jou. Laat Zijn Licht schijnen

in heel je leven en ga aan de slag met



Zijn Woorden, nu dat nog kan. Hij sluit een keer de deur, en als je dan nog niet het Licht dat in deze duisternis schijnt hebt gezien, dan is het jammer, want de deur blijft dan gesloten. Dus zie het Licht van God door Zijn Zoon, de Here Jezus. Tot slot: zoals eens de wijzen op een simpel licht van één ster in de nacht afkwamen, zo wil ik tegen iedereen zeggen: volg het Licht van Hem (de Here Jezus) Die in je leven wil schijnen door Zijn genade, door Zijn overwinning op de dood. Als je er bent dan wil ik je zeggen: Kom laten we Hem aanbidden, onze Koning en onze Verlosser.

R. Blumink





Skyline van Enkhuizen

Jongeredag 25-11-2012

De jongeredag werd gehouden in de gemeente Enkhuizen, en het thema was 'de wederkomst van Christus'.

Veel jongeren waren er die dag: zo'n 25. De kerk zat dus zo goed als vol. Wat is het toch fijn om met elkaar de dag te beginnen voor onze Heer, met zoveel leuke, lieve jongeren. Na de morgendienst liepen we naar een gebouwtje waar we gingen lunchen en waar ook de discussies gehouden werden. We moesten door de stad heen lopen en wat ons direct opviel, was dat veel winkels open waren. Maar gelukkig liepen er weinig mensen om wat te kopen. Het was een vreemde gewaarwording dat het verschil op zo'n dag zo groot is: de één dient de Heer op deze dag en een ander handelt met de wereldse zaken. Dit kan ook absoluut niet samen.

Eénmaal in het gebouw, waar we ons



lekker opwarmden met warme chocolmelk en lekkere bolletjes kregen met een worstje, werden we ingedeeld in 3

groepen met de leeftijden door elkaar. Het thema was de wederkomst, en als wij hierover spraken kwam al gauw het woord verlangen naar boven. Wij spraken in een groepje over het verlangen naar je vriend(in) als je hem/haar al een poos niet hebt gezien, en hoe het gevoel dan is als je diegene weer ziet. Eén zei: je wordt vervuld met blijdschap en zelf word je actief om van alles te gaan doen. Een andere vraag op het blad ging over het verlangen van de eerste apostelen in de tijd dat zij Jezus moesten missen. Zij verlangden erg naar Zijn terugkomst, hoe kwam dat? Eén van ons zei; dit komt door de Heilige Geest die toentertijd sterk actief aanwezig was. Ook de liefde die zij voor de Heer hadden en de Heer overbracht aan hen maakt zo'n verlangen sterker. Doordat de Heilige Geest aanwezig was konden zij in Zijn kracht voortgaan, want ook toen moesten zij strijden tegen velerlei boze mensen die Christus niet wilden aan nemen. Hoe komt het dat het verlangen bij ons in deze tijd minder sterk aanwezig is? En hoe is het met de actieve aanwezigheid van de Heilige Geest? Wij zijn drukker geworden met alles wat er in deze wereld is: school, sport, werk, hobby's etc. "Dit doen wij zelf," zei iemand. Alles doen we om onszelf te vervullen met onze verlangens, om iets te bereiken of te hebben. Wij laten

ons niet meer leiden door Gods Geest. Hoe moet je dat dan doen? Door je dag te beginnen met gebed, door elke dag een stukje te lezen uit Zijn Woord en door te proberen om zoveel mogelijk in de kerk actief aanwezig te zijn, zodat de Heer ook jou kan vervullen



met Zijn Geest. Stel je voor: als je vriend(in) jou totaal geen aandacht zou geven, dan verbreek je al gauw je relatie. En de Heer dan?

Het was een mooie middag de tijd vloog om en we liepen ook weer dezelfde route naar de kerk. De middagdienst lazen wij uit Genesis 46. Dit ging over het verlangen van Jacob en zijn zonen die na een lange tijd hun zoon/broer Jozef weer zagen. De herder legde uit dat Jacob het beeld is van God onze Vader en Jozef het beeld is van Zijn zoon Jezus Christus. Wij moeten verlangen naar de wederkomst van Christus in heerlijkheid. Gezegende feestdagen. Annabelle Doppenberg



Mijn belijdenis

Zondag 21 oktober was ik jarig, toen werd ik 20 jaar. Ik wist dat ik op zondag jarig zou zijn en dat ik 20 zou worden. De keuze om op deze dag belijdenis te gaan doen was voor mij dan ook snel gemaakt. Voordat ik toestemming kreeg, gingen er wat gesprekken aan vooraf. Ik heb in totaal 8 jaar catechisatie gehad, en voor mij had het niet echt een meerwaarde. Ik was vooral mijn medecatechisanten aan het irriteren. Destijds boeide geloof mij ook helemaal niks. Ik ging naar de kerk omdat het moest van mijn ouders. Ik was 2 jaar geleden zo blij dat ik eindelijk van catechisatie af mocht!

Mijn beeld is van de kerk heel erg

**Belijdenis
doen?**

**Belijden is
doen!**

visje

veranderd, vooral ook vanwege bijzondere diensten zoals een doop en verzegeling. Ik moest eerst 40 vragen doornemen, waarna een gesprek volgde. In dat gesprek kwamen een aantal van deze vragen weer aan bod. Ook werd me gevraagd waarom ik eigenlijk belijdenis wilde doen. Ik heb uitgelegd dat mijn beeld van de kerk zo veranderd is en dat ik eigenlijk toch wel inzag dat ik na een moeilijk jaar de Heer toch wel nodig had. Zodoende had ik besloten om mijn belijdenis te doen. Toen het eindelijk zover was, was het een gewone ochtenddienst, maar 's avonds was het echt zover, ik was zo zenuwachtig! Eenmaal toen ik voor in de kerk stond, viel er een last van mijn schouders. Het was een hele mooie dienst. Echt een dag om nooit meer te vergeten.

Groetjes, Natasha de jong



De belofte van God

Rode draad

Heb je wel eens een wit kledingstuk gezien waar een rode draad doorheen gewoven was? Of, neem een wit laken en zet er een rode streep overheen met een viltstift. Wat steekt dat af. Wat zie je dat goed.

Daar moest ik aan denken toen ik nagedacht over Kerst. Kersfeest, de ge-



boorte van Christus. De Verlosser die al vanaf de zondeval aan de mens beloofd is. De rode draad door de hele Bijbel heen.

De rode draad begint bij de moederbelofte. Als de mens in zonde gevallen is keert God zich niet van hem af, maar belooft hem de Verlosser. Hij zal de kop van de slang (de duivel) vermorzelen. Steeds weer zien wij in de Bijbel het gevecht tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad.

Enkele plaatsen wil ik hier noemen. In de dagen van Noach had de mens God de rug toegekeerd. De mensen moesten niets van God hebben en waren als het ware hun eigen god. Hoewel God strafte met de zondvloed ging de mens toch door en liep steeds weer achter de duivel aan. God echter hield Zijn belofte. Toen de Here Abraham riep, een nakomeling van Sem, één van de zonen van Noach, werd de rode draad verder getrokken. In de tijd van Jacob en Ezaü zien wij weer dat de satan probeert Gods lijn te

doorbreken. Wij zien de draad naar Jozef gaan die, op een wonderbaarlijke manier, ertoe mocht bijdragen dat Gods volk bewaard bleef. De rode draad gaat door, via Mozes in Egypte naar Kanaän, via de profeten naar Bethlehem, waar uiteindelijk de beloofde Messias geboren wordt.

Tijdens het leven van Christus probeert hij (de satan) Hem te verleiden. Maar Christus zegt tegen hem: "Er staat geschreven, je zult alleen de Here, uw God aanbidden." Ook in onze tijd zien wij, als wij tenminste met geloofsoogen kijken, dat de strijd nog steeds gaande is. Hoewel de satan al het mogelijke inzet om Gods kinderen bij Hem vandaan te krijgen, door armoede of rijkdom, ziekte of wat dan ook, mogen wij weten dat voor hem (de satan) de strijd, een verloren strijd is. De beloofde Messias, de Eniggeboren Zoon van God, is de hele geschiedenis door een rode draad van verlossing geweest en mag ook voor ons, voor jou en voor mij, een rode draad zijn, een houvast voor ons leven, de draad die door niemand gebroken kan worden.



Een draad, die als het goed is, zichtbaar wordt in ons leven.

R. Blumink

Op de radio...

Op de radio klonk het lied van Ramses Shaffy: "zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder - niet zonder ons."



Bezig met de voorbereidingen voor Kerstmis begon de werkelijke betekenis hiervan door te dringen toen ik aan de kerststal dacht en aan de samenleving, waar het voor velen niet mee valt om zich staande te houden, sommigen onder ons slaan gezamenlijk de handen ineen, anderen doen heldhaftig een poging om het alleen te redden en dat aan de buitenwereld niet te laten zien

...

Het Kind in de kribbe, als we daar in stilte naar kijken en ons hart openstellen voor wat Hij ons zeggen wil, kunnen we horen dat ook in Zijn gedachten de tekst van dit lied een grote rol speelt, want is niet juist Hij degene, die deze woorden in onze wereld gebracht heeft, en Die ons er steeds van probeert te doordringen dat we niet zonder Hem hoeven te vechten, niet zonder Hem hoeven te lachen en te huilen . . .

Niet zonder ons, dat houdt ook in, dat we af en toe ook onze eigen (harts)deur moeten openmaken naar anderen toe, hun toegang moeten geven in onze beleavingswereld om te ontdekken dat er nog steeds mensen bestaan die met ons willen vechten en lachen en huilen . . . zodat ook anderen mogen ontdekken dat zij op onze steun kunnen rekenen. Als we de komende dagen naar het Kind in de kribbe kijken, dan hoop ik dat we in de stilte van de stal Zijn woorden kunnen verstaan.

herder R. Blumink

DE REDACTIE WENST IEDEREEN EEN GEZEGENDE KERST

B M R I E C D R O M M E E M M J
O S U T J I L E G N E H C H E A
L S T E R A Z A N A W S U Z E J
E P Q K I H R A I S I I H E W M
T K G R M E H E L T E B J D Q E
A V A O C R D T L N R D O Z X F
N M S B H O T R E M O D Z G E E
F P S S R D T O T N O S E C P N
E C R R I E I O S O K O F H Q D
C E E A S S D B K P E F H Z X A
B E D O T T N E L U C M R H E L
S M R S U E T G O I J E E T P H
A C E R S N H O V V Q E J F A A
R Y H D I E O U E Q H P G P J N
V B E M C M E D J R R O G P Q E
Y Q E E C O M S M R A I T A T S

Zoek de volgende woorden:

herders, Jezus, wijzen, Christus, jozef, maria, betlehem, herodes, ster, goud, wierook, mirre, nazaret, engel, volkstelling, voederbak, geboorte,

EN EEN VOORSPOEDIG 2013

Colofon

Redactie:

herder R. Blumink
Jeroen v.d. Pavert
Emile Doppenberg
Annabelle Doppenberg
Maurice Thesselaar

Contact:

www.jongerenbazuin.nl
redactie@jongerenbazuin.nl

Uitgever:

Editoo
www.editoo.nl

Een volgende keer in de Jongerenbazuin:

-De kerk, is het één van onze activiteiten in ons leven of is het ons leven?

-Elke zondag weer!

-Een spreuk

-Een artikel van jou? Mail het ons voor 4 maart 2013 !