

Jongeren bazuin



Christus is geboren!

Comfort zone

Niet al te lange tijd geleden hoorde ik in de kerk dat Christus vanuit de Hemel naar de aarde was gekomen.

Uiteraard wist ik dit wel, dit wordt immers elk jaar verteld. Maar dit jaar heb ik er meer over nagedacht. Hij was voor Zijn geboorte in de Hemel en had een plek naast Zijn Vader. "De Hemel moet een fantastische plek zijn" is natuurlijk een understatement. Niemand kan er iets over vertellen, want nog niemand van de mensen is er ooit geweest. Christus moet Zich op Zijn gemak hebben gevoeld om zo dicht bij Zijn Vader te zijn. Toch moest Hij daar weg. Hij had een taak te vervullen: ga naar de aarde en wees een redding voor de mensheid! Nu dan: Hij verliet de Hemel met al zijn heerlijkheid en ging naar de aarde met al zijn narijheid. En naar was het: hij moest nota bene vlak na Zijn geboorte al vluchten naar Egypte: Herodes wilde Hem vermoorden. De rest van Zijn jaren op aarde waren evenmin

makkelijk. Hij werd zelfs gekruisigd..... zodat wij gered zijn van de eeuwige dood. Wij leven niet in de heerlijkheid. Integendeel, als je om je heen kijkt, zie je veel narijheid. Misschien heb je zelf ook veel problemen. Kijk niet raar op dat wij, christenen, ook vervolgd gaan worden. We leven immers in de eindtijd. Maar laten we het leven van Christus navolgen, dan komen we vanzelf in de Heerlijkheid. Het leven van Christus navolgen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. We moeten ons proberen los te maken van deze wereld, onze comfort zone. Wij voelen ons hier thuis, maar toch vraagt Christus ons om ons meer te binden aan de eeuwige heerlijkheid, onze toekomst. Want die toekomst is ons voorspeld, Hij heeft het ons beloofd. Christus is niet voor niets uit de Hemel gekomen. Laten we samen nadenken hoe we ons kunnen losmaken van deze narijheid en ons kunnen verheugen op de heerlijkheid!

Maurice Thesselaar

Inhoud van deze Jongerenbazuin

Comfort zone	pag. 1
Lichtdrager!	pag. 2
Immanuel, God met ons!	pag. 2
Maran-atha dag	pag. 3
Kerstpuzzel	pag. 3
Welke schoenen, welke weg?	pag. 4
Tijd van verwachting	pag. 5
Wees gerust	pag. 5
Je lichaam is geen speelgoed!!!	pag. 6
Feestvreugde	pag. 7
Een spreuk	pag. 7
Jongerenzondag	pag. 8

Winternummer met nadruk op Kerst!

2011

De Jongerenbazuin is een uitgave van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland (stam Juda): www.hazknederland.org
Dit blad komt 4 keer per jaar uit, in een oplage van 250 stuks, verspreid over de leden van de Hersteld Apostolische Zendingkerk en belangstellenden. Wilt u dit blad opgestuurd krijgen? Mail dan met redactie@jongerenbazuin.nl.
Ga naar www.jongerenbazuin.nl om dit blad digitaal te bekijken.



Lichtdrager!

In deze donkere dagen voor Kerst zie je steeds meer lichtjes verschijnen. De behoefte aan Licht is groot, en zo lijkt het donker voor even te verdwijnen. Helaas is dat valse schijn! Het Licht wat we zoeken is niet tastbaar, maar zeer zeker wel aanwezig.

Een glimp van dat Licht zien we soms even in een zuiver kind of een eenvoudig mens. De wens om het Licht te ontmoeten, om nader tot God te komen, moet ons verlangen vervullen. Het kost moeite om oude gewoontes los te laten. Als ik ga op Zijn wegen en uitzie naar Zijn komst, dan voel ik mij lichter, als het ware op wolken gedragen. Ik vraag aan God om voor eeuwig in mij aanwezig te zijn. "Vrolijk Kerstfeest" klinkt er overal. Zoekend naar het kindje in de stal gaan wij haastig op weg naar.....???

Wat zoeken wij eigenlijk in deze dagen? Het welbehagen? Het gloria misschien? Zijn wij vervuld van verlangen om Jezus te ontmoeten? Hem te begroeten, en ook Hem in ons leven toe te laten? Ik zie mensen in de straten doelloos om zich heen kijken. Is er voor hen ook nog plaats in de herberg? Of zien wij het niet eens meer? We laten ons door uiterlijk vertoon misleiden, dat is belangrijk vinden wij. Dit is pure armoe, zo ga je immers

aan je kern voorbij. De zoektocht naar het Ware Licht begint in je hart, in de stilte van je huis. Niet op de hoeken van de straten. Jezus voelt zich bij jou thuis!!



Ga je het dit jaar anders doen? Eet je boerenkool met worst in plaats van kalkoen? Bel je iemand op die je lang niet hebt gezien? Nodig je hem uit om te eten? "Kom maar langs, er is wel plaats voor tien!!" Durf jij je leven anders in te richten, te doen wat je hart je ingeeft? Wees je bewust van de Goddelijke bron, zo krijg je al doende zicht op je oorsprong, je doel, je zin in het leven. Lichtdragers mogen wij zijn. God heeft je immers alles meegegeven.

R. Blumink

IMMANUËL - GOD MET ONS!

Luister, ik heb je wat te zeggen: o nee, het is geen nieuw verhaal, en ik gebruik heel simpele taal, er is niet veel aan uit te leggen.

't Is enkel dit: God weet dat mensen zo vreselijk eenzaam kunnen zijn, dat ze alleen hun angst en pijn verdragen moeten, tot de grenzen van kracht en moed zijn overschreden; zo tobben ze wanhopig voort, omdat geen mens hun noodkreet hoort, geen mens weet, wat er wordt geleden.

En omdat God niet kan verdragen dat zo Zijn wereld ondergaat, zond Hij Zijn Zoon, die metterdaad bij ons wou zijn. Hij hoort ons 'klagen'.

Kijk, daarom werd de Heer geboren
het kerstfeest zegt je:
Hij met mij en ik met Hem.
God is dichtbij,
je mag voor altijd bij Hem horen.

Nel Benschop Uit: Hemelhoog en
aarde diep

Maran-atha dag

Maran-atha, Jezus komt! 8 oktober 2011 was dit voor ons het onderwerp. Veel apostolischen waren aanwezig: 215 mensen hadden zich voor deze dag aangemeld.

Velen keken er naar uit om met elkaar die dag te delen, over het geloof te spreken en elkaar hierin te bemoedigen. Het werd een mooie dag.

's Ochtends konden wij ons lekker opwarmen met koffie en thee want het was al best koud en de zalen waren nog niet echt verwarmd. Het orgelspel begon en het koor volgde: een mooie inleiding om mee te beginnen.

Iedereen was gearriveerd en nam plaats in de grote zaal. Herder Misset deed het woord en vertelde ons wat precies de bedoeling van deze dag was.

Wij begonnen de dag met een gebed aan onze Heer en vroegen Hem om een zegen over deze dag.

Na het gebed deed onze apostel H.F. Rijnders het woord. We hadden allemaal een boekje gekregen. Hierin

stond onder andere in welke groep je verdeeld was om mee te discussiëren, welke liederen er gezongen zouden worden en de profetieën die de Heer ons gebracht heeft.



De dag bestond uit twee delen: 's ochtends een discussie en 's middags een discussie. Er was een jongerengroep en voor de zondagsschoolkinderen was er een leuke film. Er werden ook verhalen verteld met werkjes erbij.

Voor de discussiegroepen van de volwassenen was een vragenlijst opgesteld met vragen over hoe wij uitkeken naar deze dag en of wij ons hiervoor

hadden voorbereid. Het bleek dat wij een opdracht hebben het evangelie te verkondigen in deze wereld.

Dit kwam in vele groepen tot veel discussie, maar ook tot vragen over hoe wij moeten uitgaan naar de mensen. Het is erg belangrijk hoe je jezelf in de wereld laat zien: hoe kijken vrienden naar jou? Of je familieleden die niet gelovig zijn? Als je christen bent, behoort je je daar ook naar te gedragen. In de jongerengroep verliep het goed. Er werd veel gesproken over de komende gebeurtenissen die de Heer ons in Openbaringen vertelt. Ook de opdracht om het evangelie te verkondigen speelt bij de jongeren.

Het is belangrijk dat iedereen van de komst van de Heer afweet. Er zijn zelfs jongeren die mee gaan met evangeliseren. Er werd fijn gesproken met elkaar en de jongeren die aanwezig waren vonden het een geslaagde dag.

Annabelle Doppenberg

Kerstpuzzel



KERSTFEEST	JOZEF
AUGUSTUS	JEZUS
MENSEN	MIRRE
INSCHRIJVEN	JODEN
BETLEHEM	GOUD
IMMANUEL	STRO
ENGELEN	ERE
VREDE	KIND
LEIDSMAN	STAL
GEBOREN	HERODES
OOSTEN	HERDERS
STER	MAAGD
VELD	WIEROOK
KONING	DAVID
MARIA	KRIBBE
JUDEA	ZWANGER
KOOR	BAREN
ZOON	WIJZEN
EZEL	HERBERG

Welke schoenen, welke weg?

Veel schoenen!

In winkelcentra en winkelgebieden valt mij vaak op dat er ontzettend veel schoenenwinkels zijn, met allemaal verschillende schoenen. En dan denk je als man bij jezelf: "Waarom zijn er zoveel schoenenwinkels?" Nu heb ik twee dochters en als je in hun kasten kijkt, dan begrijp je waarom er zoveel schoenenwinkels zijn, want in die kasten zijn ontzettend veel paren schoenen. Elke dag wordt in de kast gekeken welke schoenen aan de voeten gedaan zullen worden. Wordt het een sportieve dag, dan doe je sportieve schoenen aan. Is het een andere gelegenheid dan doe je schoenen met hoge hakken aan of laarzen, of Uggs.



De keuze van de schoen is dus gekoppeld aan waar je naartoe gaat, welke wegen je voeten dienen te lopen, welke gelegenheid van toepassing is. Dus wij, zowel mannen als vrouwen, maken dagelijks de keuze van de schoenen voor de te lopen weg. Dit is een natuurlijke keuze.

Nu gaat het erom welke keuze wij zullen maken. Welke weg lopen wij en welke schoenen doen wij hierbij aan? Veranderen wij dagelijks van schoenen? Deze vragen gaan niet over een natuurlijke keuze voor ons natuurlijke leven. Nee, we spreken nu samen over de keuzes in het geloofsleven. Van julie, van mij, van ons allemaal.

De schoenen van de Israëlieten in de woestijn.

In de Bijbel lezen wij de geschiedenis van de tocht van de Israëlieten door de woestijn. Zij maakten op die weg door de woestijn vele malen de keuze. Loop ik de weg met de Heer, loop ik achter die wolkkolom aan, of loop ik mijn eigen weg. In hun geval was de andere keuze: Ga ik terug naar de vleespotten van Egypte? Daar wordt mee bedoeld:

het natuurlijke leven met al zijn aardse pracht. Maar ook een leven als slaaf.



Zij hadden het vaak heel moeilijk met hun keuze. Steeds weer stonden zij voor die keuze. De HEERE God en Zijn knechten Mozes en Aäron moesten alle zeilen bijzetten om het volk Israël in de woestijn de juiste keuze te laten maken. De juiste keuze was: Achter de wolkkolom aanlopen, achter de HEERE God aanlopen. Uiteindelijk blijkt dat zij de juiste keuze hebben gemaakt. Zij zijn achter de wolkkolom aangelopen en aan het einde van de lange reis mogen zij het beloofde land binnengaan. Zij hoeven niet meer in de verschrikkelijke woestijn rond te lopen, maar zij kregen allemaal een gedeelte van een paradijselijk land. Vlak voordat zij dat paradijselijke land, het beloofde land, binnengingen, kwam de HEERE God terug op de keuze van het volk Israël voor de HEERE God en liet hen zien dat zij de juiste keuze hadden gemaakt.

In Deuteronomium 29: 5 zegt de Heer: 'Veertig jaar liet Ik u door de woestijn trekken; de klederen die gij droegt, zijn niet versleten evenmin als de schoenen aan uw voeten.' Zij hebben de weg van de HEERE God gelopen en hun schoenen zijn al die tijd goed gebleven. De Heer heeft voor hen gezorgd.

Een keuze

Nu de vraag aan jullie en aan mij: Welke weg lopen we en welke schoenen doen wij hierbij aan? Veranderen wij dagelijks van schoenen? Hiermee bedoel ik: volgen wij de weg van het verlangen naar het materiële welzijn en genoeg en een sterk verlangen naar bezit en geld? Of volgen wij de weg van het geloof in de HEERE God? Of twijfelen wij misschien nog?

Wij mogen best materiële zaken bezit-

ten, maar dit moet niet ons hoogste verlangen zijn. Uit de geschiedenis van het volk Israël in de woestijn blijkt wel dat dit een hele moeilijke keuze voor ons is, want wij willen wel de goede dingen van de wereld proeven en meemaken. De keuze tussen de weg van de HEERE God en het aardse, het materialisme, is een dagelijkse keuze. Steeds weer zullen jullie, en ik ook, tegen deze keuze aanlopen. En steeds weer zullen wij de juiste keuze moeten maken.

Die constante keuze komt terug in de vraag welke schoenen we aan zullen doen bij het lopen van de weg van de Heer. Doe je de schoenen aan die niet verslijten, altijd goed blijven? Of wil je steeds maar weer van schoenen veranderen? Het laatste staat voor twijfel. Welke keuze zal ik maken? De schoenen die de Heer ons biedt zijn de schoenen die gekoppeld zijn aan het evangelie, dus aan de Here Jezus Christus. Zijn evangelie zal in eeuwigheid blijven bestaan. De schoenen die de wereld ons biedt staan voor het kortstondige van de wereld. Ze verslijten ofwel het aardse verslijt en zal op den duur niet meer gevonden worden.



De wereld biedt vele schoenen, of wel: de wereld biedt vele wegen. Materialisme is één van die vele wegen. Het zijn allemaal wegen die de weg van de Heer proberen onzichtbaar te maken. Maar de Heer geeft ons zicht op die ene weg en dat ene paar schoenen. De schoenen, die niet verslijten, en die ons leiden op de weg van het eeuwige leven. Het zijn de schoenen door de grote Schoenmaker, de Here Jezus. En ze zijn zo mooi versierd, dat alle andere schoenen in de etalage vervagen. Trek die schoenen aan en loop de weg van de Heer. Het zal je nooit spijten. Kom, laten wij op weg gaan naar het beloofde land. Amen.

J.R.Misset



Tijd van verwachting

In deze tijd van het jaar, zo levend naar het Kerstfeest toe, zijn we ons meer bewust van een gevoel van verwachting dat binnen in ons aanwezig is.

Zou het dan dit jaar eindelijk gaan gebeuren? Waar verlang je ten diepste naar in dit leven? Zit je echt te wachten op de komst van Jezus in je leven?



Ben je op zoek om Hem meer de ruimte te geven in je dagelijkse leven? Of ben je druk met het vergaren van allerlei dingen die je graag wilt hebben: een mooie broek of een mooi pak voor de feestdagen. Ben je eigenlijk, als je heel eerlijk bent, alleen maar bezig om die buitenkant te verfraaien? Op te leuken zou de jeugd zeggen.

Want uiterlijk vertoon: daar hechten we wel erg veel waarde aan. Doe ik zelf soms ook aan mee, laten we wel eerlijk zijn. Maar ondertussen heb ik geleerd dat je je zoveel rijker kunt voelen als je meer deelt met elkaar. Het gevoel om de Liefde van God te mogen ervaren in je leven is voor mij heel belangrijk. Het is meer en meer vertaald in 'het er zijn voor elkaar'. Mijn liefde, die God vertegenwoordigt, delen met zoveel meer mensen dan ik dat vroeger zou doen. Vanaf de dag dat ik heb gezegd 'ik wil meer liefde geven, maar ook ontvangen', is mijn leven echt veranderd. Dat is wat liefde doet met mensen, en dat is echt geweldig. Jezus heeft mij ingefluisterd dat ik het in mij zelf moet zoeken, mezelf meer moet gaan waarderen en daardoor ook anders met die ander om kan gaan. Liefdevoller, daar word je een beter mens van. Als we dat nu eens als verwachting kunnen uitspreken voor ons zelf: meer liefde mogen ontmoeten in elkaar. Meer elkaar accepteren, ook al zijn we nog zo verschillend. We zijn immers deel van elkaar. Dat is een mooie kerstgedachte. Laten we probe-

ren om onszelf meer open te stellen voor die ander. Dan kan Jezus ook beter bij ons binnenkomen en ontmoeten we Hem als het ware in ons hart. Vraag Hem maar om leiding in je leven, je hoeft daarvoor niet te wachten tot kerst.

R. Blumink

Wees gerust

*Wees gerust, wees gerust,
hemel en aarde zingt!
Deze nacht scheen Gods licht
liefdevol in het duister.
Halleluja, halleluja!*

*Wees gerust, wees gerust,
vrede op aarde komt!
Christus is als een kind
daar in die stal geboren.
Halleluja, halleluja!*

*Wees gerust, wees gerust,
zing en getuig van Hem!
Jezus leeft, Immanuel
als onze Heer en Redder.
Halleluja, halleluja!*

Opwekking 532



Je lichaam is geen speelgoed!!!

Verliefd? Verloofd? Gefeliciteerd!

Het valt niet mee om in de wereld van vandaag te leven en daarbij vrij te blijven van de invloed die ervan uitgaat. Heb je vandaag de krant of nieuwssite al gelezen? De schunnigste filmreclames komen op je af. Surf je weleens op internet? Voor je het weet kom je 'bloom' tegen. Kom je wel eens langs een tijdschriftenkiosk of een magazine-standaard in de supermarkt? Van alle kanten lachen de schaars geklede dames of heren je toe.

Daar sta je dan, als jonge christen, als iemand die weet dat hij/zij niet zelf de baas is, maar onder het gezag van zijn/haar Heer staat. Als iemand die Christus liefheeft, Christus de Zoon van God, van Wie de apostel Paulus zegt: "Die Mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij heeft overgegeven" (Galaten 2 vers 20). Daar sta je dan als iemand die trouw wil blijven aan de Here Jezus. En Hij heeft gezegd dat, als je Hem liefhebt, je Zijn geboden dient te bewaren. Laten wij elkaar nu niets wijs maken. Wij zijn allemaal van vlees en bloed en alle vuiligheid glijdt niet langs onze koude kleren af.



Punt één: wij hebben een lichaam als ieder ander, dat ook zijn seksuele aandrang kent. Dat laatste is niet meer dan normaal en op zichzelf ook geen zonde.

Punt twee: wij hebben van Adam een verdorven hart meegekregen – en dat is wel zondig. Dat oude, natuurlijke hart speelt ons ook als christen nog heel vaak parten.

Misschien ben je verliefd of verloofd. Als je deze stap met de Heer hebt gedaan: gefeliciteerd! Misschien ook nog niet. Ook dan is het goed over dit thema na te denken. De ontluikende



liefde tussen een jongeman en een jonge vrouw is een zeldzaam mooi cadeau, een geschenk van God. Nou echt niet om somber te zijn, maar er dreigen ook vele gevaren. In de wereld om je heen heerst de geest van: "Alles mag, als je maar van elkaar houdt". Wij weten echter wel beter, maar helaas sluit die mentaliteit van de wereld zo akelig precies aan bij onze eigen natuurlijke verlangens! Het is niet te ontkennen dat de verleidingen soms zo verschrikkelijk groot worden.

Liefde binnen het huwelijk, door God gegeven

Seks, een beladen woord. Is ze dan zondig, die seksuele begeerte? In geen geval. Als we seks maar niet gebruiken buiten het terrein dat God ervoor gegeven heeft, namelijk: het huwelijk. Het huwelijk tussen één man en één vrouw. "Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aanleven; en zij zullen tot een vlees zijn". (Genesis 2 vers 24 en Efeze 5 vers 31) Dat wil dus zeggen dat je volwassen moet zijn, want er wordt gesproken over "een man" en "zijn vrouw"; dat de man zijn ouderlijk huis verlaat, en een vrouw openlijk en blijvend tot zijn unieke vrouw maakt; dat dan, wanneer dus het huwelijk is gesloten, pas geldt dat die twee tot één vlees zullen zijn. Die twee, en niet elke willekeurige

twee. Alleen als we deze, door God in de schepping gelegde grenzen respecteren, zullen wij ook de vreugde genieten die Hij ons wil geven. Want dat wil Hij, ook in de liefdesverhouding tussen man en vrouw.

De Bijbel geeft ons een prachtige uiteenzetting van ingetogen en heilige huwelijksliefde. In het Hooglied vind je de geschiedenis van een bruidegom en een bruid. Het boek heeft beslist een diepere betekenis: we vinden er een beeld in van de liefde van Christus voor Zijn Gemeente en van de Gemeente voor Christus. Maar wij kunnen ook rustig letterlijk lezen: daar is de liefde, de uitbundige vreugde en het samen gelukkig zijn van een jong paar, van wie de liefde is uitgemond in een huwelijk.

Deze liefde is sterk als de dood. Deze liefde kan niet worden geblust door water of weggespoeld worden door rivieren. Deze liefde kun je niet kopen, tegen welke prijs dan ook. Dit is reine huwelijksliefde, waarbij ieder van de partners zich helemaal aan de ander geeft; een liefde die niet bevlekt mag zijn door de zonde; want de hartstocht (of de jaloezie) is onverbiddelijk en staat niet toe dat een derde persoon zich in die geweldige mooie relatie mengt.



Denken wij aan de hof van Eden. Adam en Eva waren rein en kenden de zonde niet. Wij lezen dat ze naakt waren en zich niet voor elkaar schaamden (Genesis 2 vers 25). Maar het is overduidelijk dat intieme liefko-

zingen en omhelzingen tot seksuele omgang leiden. Zo heeft God zulke intimiteiten ook bedoeld, maar wel alleen als een cadeau voor getrouwde mensen.

God wil dat jonge mensen ook tot een voorbeeld zijn. Jonge mensen moeten dus ook een voorbeeld zijn in reinheid. Wij hebben immers een verantwoordelijkheid voor alle mensen om ons heen. God wil dat wij elkander aanvuren tot goede werken.

Afgezien van de vragen die er misschien na het lezen van dit stukje bij je opkomen, moet je je afvragen: is mijn voorbeeld goed of verkeerd, als ik zon-

der oprechte bedoelingen (dat wil bijvoorbeeld zeggen: trouwen) contact met iemand van het andere geslacht zoek? Is mijn motivatie en mijn manier van doen rein, zuiver en heilig? Als je deze vraag voor jezelf oprecht en eerlijk beantwoordt, zul je jezelf en anderen misschien een hele hoop ellende besparen.

Er is niets verkeerd, geen bezoedeling, geen zonde in het liefdesleven van een man en een vrouw die in eerbied voor ogen houden dat ze aan elkaar en aan God toebehoren. Maar wat moet de Heilige Geest bedroefd zijn als Zijn tempel, ons lichaam, bezoedeld wordt door ongeremd lichamelijk contact met het andere geslacht! Een gelovige die

zo tegen God zondigt, kan geen goed geestelijk leven (meer) hebben. Zo moeten wij als (jong)gelovigen onszelf dus beheersen, ons lichaam onder controle houden, om de prijs te kunnen ontvangen die de Here Jezus ons in het vooruitzicht heeft gesteld: een onvergankelijke kroon. Dan zullen zij, die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, voor eeuwig glanzen als de sterren. (Daniël 12 vers 3)
AMEN

R. Blumink

Bron; Je lichaam is geen speelgoed van John Rice



Feestvreugde

We worden, zoals elk jaar, weer bedolven onder de aanbiedingen. De reclame biedt de mooiste cadeaus aan waaruit we kunnen kiezen.

De parfum ruik je als het ware vanaf je televisiescherm en de juwelen schitteren je tegemoet. Ook de supermarkten laten zich niet onbetuigd. Af en toe wordt er zelfs een kerstlied of kerstverhaal verkocht tot commercial.



Ik zie mensen slepen met kerstbomen en met dozen vol ballen en andere versiersels. De vensterbanken bij velen zijn omgebouwd tot ware winterdorpen en aan de gevel hangen verlichte rendieren en kerstmannen.

De menu's worden samengesteld: het liefst vijfgangen. Of er worden kerstdiners geboekt, waarvoor dan ook weer nieuwe en mooiere kleding dan voorgaande jaren wordt aangeschaft.

Ze zeggen: 'dat verhoogt de feestvreugde'. Ik vraag me dan af over welke feestvreugde hier wordt gesproken. Is Kerst grotendeels gedegradeerd tot een gezellig samenzijn? Een cadeau- en eeffestijn?

En als je daar dan het geld niet voor hebt, is het dan geen Kerst? Valt er dan niets te vieren? Of als je alleen bent, en er zijn echt heel veel mensen alleen,

heeft Kerst dan geen waarde?

Weet je, er is maar één Kerstcadeau dat echt is en dat is het cadeau dat wij allen kregen door de geboorte van onze Heiland, Christus Jezus. God gaf ons Zijn Zoon cadeau, omdat Hij ons liefhad en liefheeft.

Of je nu met velen bent of alleen, het maakt niet uit, dit geweldige cadeau is voor iedereen die het wil aannemen. Het ligt niet onder de kerstboom, het ligt niet in de winkel en het staat niet op tafel. Je kunt hem vinden in een kribbe, gewikkeld in doeken, dat kleine



kindeke dat onze grote Redder is. God heeft niets tegen een feestelijk gevoel met Kerst. Maar als het Kerstkind ontbreekt in je hart, dan kan je net zo goed niets vieren. Want Kerst dat alleen bestaat uit wereldse feesten, is geen Kerst. Dat is lege commercie en valse schijn.

Of je nu met velen bent of helemaal alleen, Kerst vier je in je hart. Kerst is de

blijde boodschap van verlossing die begon in Bethléhem. Voor iedereen, dus ook voor jou en mij. Misschien ben je verdrietig of mis je dierbaren. Toch mag in je hart liefde heersen omdat God je zo liefhad dat Hij voor ons Zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat wij nooit verloren zullen gaan.

Als je Jezus (nog) niet hebt aangomen als je Redder en Verlosser, doe het dan nu en je zult deze Kerst een waar Kerstfeest vieren!

Dat wens ik je van harte toe: een zalig, gezegend en innig Kerstfeest rondom Zijn Kribbe.

R. Blumink

Spreuken 3: 1-15

Waarde en loon der wijsheid!

De Heer wil vanuit Zijn Woord ons het beste meegeven. Wij moeten dan wel op Zijn Woord vertrouwen en ook echt keuzes gaan maken voor de Heer, zoals Hij het ons in dit stukje van Spreuken 3 leert. Ook wordt er in dit stukje van Spreuken ons iets moois beloofd: dat het ons goed zal gaan in ons leven.

Natuurlijk gebeuren er altijd vervelende dingen, maar als wij de onderrwijzingen van de Heer aanhouden, dan zal ons een hoop bespaard worden.

Emile Doppenberg.

Jongerenzondag 20-11-2011

In de gemeente Amersfoort werd dit keer de jongerenzondag gehouden.

We waren met zo'n 30 jongeren tussen de leeftijden 14 en 30 jaar. Er waren



zelfs jongeren die hun vriend of vriendin hadden meegenomen. Dit maakte het tot een extra gezellige groep. De ochtenddienst deed herder Bijster. De Schriftlezing was: Openbaringen 1:9-20. De Evangelielezing was: Johannes 15:7-17.

Johannes kreeg een opdracht van de Heer om op te schrijven hetgeen de Heer hem liet zien. Dit moest hij naar de zeven gemeentes toe zenden.

In Johannes staat geschreven dat wij Zijn geboden moeten onderhouden en in Hem moeten blijven, dus op de Heer moeten vertrouwen en Zijn woorden moeten bewaren.

Na de eredienst werden de broodjes en de heerlijke erwtensoep op tafel gezet. Dit gebeurde in een rap tempo. Na het eten liepen we voor op schema. Dat was niet zo erg want zo hadden

we meer tijd over om te discussiëren. De oudste groep kreeg een leuk plekje dat aan het kerkgebouw vast zat. "Het was er lekker knus" zeiden er een paar. De vragen: "Heb je het wel eens met je vrienden over de Heere Jezus?" Maar ook: "Kun je de Heilige Geest uitleggen? Wie is Hij?" Hier kwamen veel discussies uit voort.

De groepen tussen de leeftijden 14 t/m 20 kregen een opdracht om een folder te maken. Wat trekt jou om te lezen als je een folder ziet? Velen gaven als antwoord: "de plaatjes kijken". Maar ook korte en krachtige verhalen trekken. Ze hadden een vragenlijst gekregen met: "Wie is de Heere God? Wie is de Heere Jezus? Wie is de Heilige Geest?" Na de discussies en de opdrachten was er nog tijd om wat lekkers te eten en te drinken. En ja, de erwtensoep was nog niet op!



Om 17:00 uur begon de middagdienst. Deze werd door herder Misset gehouden. De Schriftlezing was: Lucas 8: 22-25.

In dit stukje wordt er verteld over de discipelen met de Heer op zee. Er komt een hevige storm en de discipelen wer-

den bang. Ze riepen naar de Heer om hulp. De Heer gebod de wind en de golven om stilte en het hield op. De herder vertelde over zijn zoon die op zijn vakantie ging surfen en dit nog nooit eerder had gedaan. Zijn zoon zei dat het hem wel ging lukken om te leren surfen, maar na de vakantie was het hem toch behoorlijk tegen gevallen.



Het was toch niet zo makkelijk om te leren.

Het brengt namelijk ook veel vertrouwen met zich mee: je moet je board en je lichaam goed in evenwicht houden, anders val je in het water.

De Heer vraagt ook om op Hem te vertrouwen. Als wij dat niet doen dan vallen wij ook overboord en dreigen wij te zinken. Maar de Heer redt ons keer op keer.

Ook bij de discipelen, toen de Heer in hun midden was, waren zij klein van geloof. Maar weet dat de Heer ook nu in ons midden is.

Vertrouw op Hem. 2 Timotheus 1: 12.

Annabelle Doppenberg

Wens



De redactie van de Jongerenbazuin wenst jullie gezegende Kerstdagen en een gelukkig 2012!

Colofon

Redactie:

herder R. Blumink
Jeroen v.d. Pavert
Emile Doppenberg
Annabelle Doppenberg
Maurice Thesselaar

Contact:

www.jongerenbazuin.nl
redactie@jongerenbazuin.nl

Uitgever:

Editoo
www.editoo.nl

Volgende keer in de Jongerenbazuin:

-Over geloven en genade

-Over het bidden – tijd om te bidden

-Wist je dat God met jouw leven een bijzondere bedoeling heeft?

-Een artikel van jou? Mail het ons voor 12 maart 2012!