

Jongeren bazuin



Uw wil geschiede

In het nieuws of via andere media vernemen we helaas regelmatig dat er weer ergens in de wereld een oorlog is uitgebroken. In veel gevallen strijden partijen over allerlei geloofsovertuigingen.

In een conflict staat iedere partij voor een eigen overtuiging waarbij de overtuiging van de ander niet kan worden gerespecteerd. Denk hierbij aan verschillende opvattingen over bepaalde Bijbelteksten. Soms ontstaan zelfs conflicten binnen geloofsgemeenschappen onderling.

Al met al zien we dat dergelijke strijd wordt gevoerd zonder dat er tot de Heer is gebeden met de vraag wat Zijn heilige wil is. Ook strijdt men over de betekenis van allerlei Bijbelteksten zonder dat de Bijbel er daadwerkelijk op nageslagen is.

Hoe kan het nou toch dat er zoveel conflicten of oorlogen zijn met betrekking tot het geloof? In de basis gelo-

ven de christenen toch allemaal in de Heer en lezen we uit dezelfde Bijbel? Dat klopt, maar helaas zien we maar al te vaak dat de Heer niet of nauwelijks een rol speelt voor veel mensen. De mensen willen liever hun eigen uitleg geven aan de weg waarop de Heer ons heeft gesteld. We constateren steeds vaker dat mensen het denken te kunnen stellen zonder de hulp van de Heer. De Here Jezus is niet meer het Middelpunt en de mensen staan voor hun eigen ideeën.

Om het één en ander meer duidelijk te maken kunnen we denken aan het volgende voorbeeld. Stel, er ontstaat tussen twee klasgenoten een meningsverschil. Als beiden klasgenoten zich blijven vasthouden aan ieders eigen mening, zonder toe te willen geven aan de ander, dan zal er soms een ruzie of zelfs een gevecht ontstaan. Beide klasgenoten kunnen zelf niet meer tot een oplossing komen. Uiteindelijk zal een leraar of een andere medewerker van school tussen beide moeten be-

Inhoud van deze Jongerenbazuin

Uw wil geschiede	pag. 1
Doen in Juda	pag. 2
Wat zal de wereld mooi zijn	pag. 2
Liefde	pag. 3
Spreuken 19: 11	pag. 3
Je laten leiden door de Heilige Geest	pag. 4
De verloren zoon	pag. 5
AHAVA 2	pag. 6
Jongerenweekend 2014	pag. 7
Bidden is de adem van het geloof	pag. 8
Samuel, een voorbeeld voor ons allen	pag. 8

Zomernummer met nadruk op bidden!

2014

De Jongerenbazuin is een uitgave van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland: www.hazkederland.org
Dit blad komt 4 keer per jaar uit, in een oplage van 250 stuks, verspreid over de leden van de Hersteld Apostolische Zendingkerk en belangstellenden. Wilt u dit blad opgestuurd krijgen? Mail dan met redactie@jongerenbazuin.nl. Ga naar www.jongerenbazuin.nl om dit blad digitaal te bekijken.

Doen in Juda

Hiernaast een geheugensteuntje: wat is er dit jaar te doen in de stam Juda?

september

13
Bazaar in Wageningen, ten behoeve van Congo

oktober

26
Jongeredag in de gemeente Utrecht

november

12
'Nederland' lezing in Putten

november

16
Oudere jongerendag in Amersfoort

middelen om de rust terug te laten keren en het juiste in te laten zien. Het zou veel mooier zijn geweest als beide klasgenoten het conflict hadden voorkomen door vooraf samen hun leraar om raad te vragen. Waarschijnlijk had de leraar dan het juiste inzicht kunnen geven waardoor een conflict voorkomen had kunnen worden. De Here Jezus, onze Leraar en Middelaar, bestuurt alles. Hij wil dat we Hem door middel van het gebed om



raad vragen. De Heer heeft ons de Bijbel, als Zijn onfeilbare woord, gegeven en daarnaast spreekt de Heer door het woord van Profetie om Zijn heilige wil te openbaren. Ondanks dit grote goed kunnen we toch nog te maken krijgen met meningsverschillen of zelfs conflicten. Besef goed dat er geen meningsverschillen of conflicten hoeven te ontstaan als we de Heer

vooraf vragen om uitkomst te bieden door het juiste in te laten zien. Door de Heer in het middelpunt van ons leven te plaatsen en te beseffen dat we het niet zonder Zijn hulp kunnen, zullen we voorkomen dat we vervallen in eigen meningen en ideeën. Aan het einde van dit artikel wil ik nog een voorbeeld geven van een eigen ervaring die ik heb meegeemaakt. Enige tijd geleden raakte ik met iemand in gesprek van een ander geloof. In hun gemeente waren grote problemen aan de hand waarvoor ze geen oplossing meer konden bedenken. Er waren zelfs diverse discussiegroepen georganiseerd om te zoeken naar een oplossing. In dit gesprek vroeg ik op enig moment of ze mogelijk de Heer hadden gevraagd om een oplossing te bieden? Hierbij vulde ik aan dat de gemeente immers onder leiding van de Heer staat. De persoon met wie ik in gesprek was keek me aan met een blik alsof ik een enorm domme vraag stelde en zei: "Nee hoor Jeroen, daar zijn wij totaal niet mee bezig". Mijn gedachte hierbij was dat deze gemeente heel veel zegeningen moest missen. Jeroen van de Pavert



WAT ZAL DE WERELD MOOI ZIJN



'Wat zal de wereld mooi zijn op die dag als Jezus weer zal komen op de wolken, als al wat leeft, de natiën, de volken zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen, als volken, niet gescheiden meer door grenzen, zich zullen scharen onder Christus' vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag als heel de schepping zal gezuiverd wezen, als d' aarde zal vernieuwd zijn en genezen van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag als God herstellen zal wat wij verknoeden, als rusten zullen al de zwaar vermoeiden, als tranen zijn verdreven door een lach.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen en in het nieuw Jeruzalem doen Wonen. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag!

LIEFDE

Het mooiste in het leven van ieder mens is om verliefd te worden op iemand. Vooral als je nog jong bent. Je eerste liefde vergeet je nooit meer als het goed is.

En als je dan verliefd bent, wil je ook het liefste bij je geliefde zijn. En je



hebt daar alles voor over. Er zijn geliefden, die zich alleen gelukkig voelen, wanneer zij bij elkaar zijn en elkaar kunnen knuffelen, omhelzen en kussen. Een zoen van je geliefde is dan meer waard dan al het andere in je leven. Het liefdesgevoel ondervindt je dan in je buik en hart. Er is geen ander in je leven.

Je hoopt zelfs met elkaar te mogen trouwen en een gezin te vormen. Het "verliefd-zijn" is dan "houden-van" geworden en je deelt alles met elkaar. De goede dingen, maar ook de verdrietige. Je ervaart, dat samen-zijn en samen-leven grote zegen zijn, die maakt dat je elkaar gelukkig kunt maken.

Dit alles kennen wij in ons natuurlijke leven. Helaas weten wij maar al te goed, dat er vaak een verandering komt in onze gevoelens voor elkaar en dat dit vaak ook leidt tot verwijdering en zelfs tot scheiding met alle verdriet van dien.

Goedmaken kan dan ook alleen wanneer die eerste liefde weer terug zou komen.

En dat het "houden-van" zo sterk is gebleven, dat niets je kan tegen hou-



den, ondanks alle problemen en zorgen, om toch elkaar lief te hebben, bij elkaar te blijven en lief en leed te

delen, zoals in het begin.

Dat is het natuurlijke leven.

Maar er is ook een geestelijk leven. Er is ook geestelijke liefde. En de Heilige Geest wil ons die liefde geven. Hij wil, dat wij ons hart aan de Heer Jezus Christus geven, de Zoon van God.

Maar ook de roep van de Heer Jezus is om ons hart aan Hem te geven en dat wij geen schatten zoeken op de aarde, maar onze schat in de hemel hebben. De Heer is de eeuwige liefde van God, de Vader, Die ons bekend maakt door de Heilige Geest met de zondaarsliefde van de Heer Jezus tot een ieder van ons. Hij wil met ons in gemeenschap treden en één met ons zijn. Daarvoor heeft Hij Zijn eigen leven gegeven. Om ons gelukkig te maken. Om ons te zaligen, heeft Hij het grootste offer gebracht. De allerdiepste vernedering, de vreselijkste smaad, de bitterste smart, het allervervloekste lijden, ja zelfs Zijn dierbaar leven heeft Hij voor onze zonden gegeven in de dood om ons te trekken tot Zijn liefdeshart. Hij wil niet alleen blijven, maar in liefde met ons verbon-



den zijn. Hij wil ons zelfs tot het heerlijkste toppunt van gelukzaligheid brengen, ja in de hemelse bruiloftszaal en met ons trouwen. Hij heeft ons gekocht met Zijn bloed en Hij bereidt de bruiloft voor ons, als Zijn bruid. Wees dan ook geestelijk verliefd en heb Hem lief, want pure liefde, zonder weerga, geeft Hij ons. Het is zelfs niet uit te drukken met onze natuurlijke liefde. Een liefde, die al rijker is, als de Heer in ons natuurlijk huwelijk is, als de Grote Liefde, de enige, echte, eerste Liefde!

Wie ontroert dit niet? Wiens hart kan deze liefde van de Heer Jezus niet beantwoorden met "ja" en "Heer Jezus ik heb u ook van harte lief". En ik wil bij u zijn en begeer Uw beeld gelijkvormig te worden. Kom Heer Jezus.

H.Kuipers

Spreekwoorden 19:11

Het verstand van een mens doet hem zijn toorn uitstellen, het is zijn sieraad aan een overtreding voorbij te gaan.

Heb je weleens een situatie meegeemaakt waarin je gekwetst werd en dat je dan even flink de waarheid vertelde tegen die persoon die je had gekwetst? Of juist precies het omgekeerde: dat je je had ingehouden en niet boos werd op die persoon die jou zo kwetste. Soms denken we na zo'n situatie: "had ik maar anders gereageerd." Maar wat is nou de beste reactie op zo'n moment? De spreuk van deze keer vertelt ons wat we het beste kunnen doen. In de spreuk van de vorige jongerenbazuin wordt verteld dat de toorn geen gerechtigheid voortbrengt voor God (toorn betekent: boosheid, grimmigheid, kwaadheid). Ook in Jakobus 1:19-20 (NBG) staat: "want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort". Dus kwaad worden brengt niets goed in Gods ogen. Het is dus verstandig om niet boos te worden, en rustig te blijven en om de vrucht van de Geest te laten zien. Dat is dus echte wijsheid. In Spreuken 3:13 staat "Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt; want wat zij opbrengt, is beter dan de opbrengst van zilver, wat zij doet gewinnen, is beter dan goud. Zij is kostbaarder dan korallen, al wat gij kunt begeren, kan haar niet evenaren. Lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer. Haar wegen zijn liefelijke wegen, al haar paden zijn vrede. Een boom des levens is zij voor wie haar aangrijpen, wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen; de HERE heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstand de hemelen vastgesteld, door Zijn kennis zijn de waterdiepten gekleefd en druppelen de wolken dauw. Mijn zoon, laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar overleg en bedachtzaamheid, dan zullen wij het leven voor uw ziel zijn, een sieraad voor uw hals." Dus als we aan een zonde of overtreding van iemand voorbij gaan en niet boos worden, dan is dat wijs en verstandig en een sieraad om je hals. Emile Doppenberg

Je laten leiden door de Heilige Geest

Sceptisch; wat betekent het precies?

Het betekent: twijfelend, niet alles meteen aannemen, het niet zeker weten. Twijfel is niet zo goed, als je ergens over twijfelt dan ben je er helemaal niet zo zeker van en gaat het vaak mis met de keuze die je moet maken. Het is



onzekerheid die je hebt bij bijvoorbeeld een examenvraag van een vak waar je al niet zo goed in bent. Je twijfelt over het goede antwoord.

Nu overkomt ons dat allemaal weleens en dat is ook niet erg. Wel moet je oppassen met bepaalde zaken. Twijfel is wat de satan in ons mensen wil planten. Vooral bij gelovigen die weinig weten van Gods Woord of weinig tijd daaraan besteden, of zij die zich gemakkelijk laten ompraten. Natuurlijk kan je wel zeker zijn dat God bestaat en dat de Bijbel het enige ware geloof is, maar is dat genoeg om sterk te staan in ons geloof?

De Bijbel bevat veel informatie die ons leven juist helpt. Daar bedoel ik mee dat de Heer wijsheid geeft om juist te handelen met je naasten, hoe je kinderen goed op te voeden of een relatie/huwelijk te onderhouden. Kortom: veel waar wij iets mee kunnen. En toch is het voor sommigen moeilijk om het te begrijpen.

Interpretatie (eigen uitleg) is dan ook vaak iets wat er mis gaat omdat iedereen een mening of een gevoel daar over heeft. Maar het hoeft niet moeilijk te zijn, door je te laten leiden door de Heilige Geest zul je inzicht en wijsheid van God ontvangen. Ook dat vinden we op vele plaatsen terug in ons leerboek de Bijbel. Een mooi voorbeeld hiervan is een stukje schrijven in de

jongerenbazuin. Dit is iets wat moeilijk lijkt. Je twijfelt of je dat wel kan en denkt: "zal ik geen commentaar krijgen, of anders..."

Wat is er nou mooier om elkaar juist te bemoedigen? Niet sceptisch zijn maar juist zeker zijn! In Hebreëen 11:1 staat "Geloof is de zekerheid der dingen." En Gods Geest inspireert je, als jij je maar laat leiden en erom bidt. Gelijkenissen die Jezus ons vertelt over het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon zijn drie bijzondere verhalen. Lees deze eerst voordat je dit stuk verder leest. Ze staan in Lucas 15: 1-32. Uit alledrie de gelijkenissen kan iedereen iets belangrijks halen.



Deze gelijkenissen staan alleen in het Lucasevangelie opgetekend. Bij de gelijkenis over de verloren zoon, vertelt onze Heer er iets meer over dan in de andere twee gelijkenissen, maar wel heeft het dezelfde strekking: dat je juist blij moet zijn als iemand leert van zijn fouten.

Even terug op het woord 'sceptisch' of 'tewel twijfel'. Zouden nu de herder uit de gelijkenis van het verloren schaap, de vrouw uit de gelijkenis van de verloren penning of de vader van de verloren zoon een moment getwijfeld hebben? Nee, dat denk ik niet want anders hadden zij wel anders gereageerd op dat moment. En de oudste zoon nu uit de gelijkenis van de verloren zoon, wat

denk je van hem! Ik denk dat hij juist wel sceptisch was, zowel over zijn vader als over zijn jongere broer. Hij ging niet direct naar zijn vader toe om te vragen wat eraan de hand was toen hij de muziek hoorde en gedans zag, hij riep een knecht! En inplaats van dat hij juist blij was dat zijn broertje tot inkeer was gekomen, beschuldigt hij hem en zijn vader van de misdaden en onrecht. Maar zelf is hij onrechtvaardig! De Vader eindigt in dit stuk zeer mooi en liefdevol. Ik citeer vers 31: Doch hij zeide tot hem (tot de oudste): Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Een rechtvaardige Vader dus! Probeer twijfel te voorkomen door te gaan onderzoeken of iets juist is en als je denkt dat je ergens over gaat twijfelen, vraag het dan na aan een verstandig persoon die je vertrouwt. Maar wat nog beter is: bid erom en Hij zal je antwoorden! Misschien niet direct en misschien ook niet tijdens jouw examen antwoord (daar moet je echt zelf goed voor leren), maar hij zal je wel bijstaan en je helpen om zeker te zijn. Bij de juiste keuzes maken in je leven en bij de moeilijke beslissingen die je soms zelf moet nemen geeft onze Heer jou en mij wel een oplossing. En zie je dat



dan niet meteen, dan zie je het altijd wel achter af, dat Hij jou heeft gedragen.

Annabelle Doppenberg



De verloren zoon

20 En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. 21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. 22 Maar de vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kled hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten.



"De terugkeer van de verloren zoon" door Rembrandt, circa 1662.



AHAVA 2 (Ik zal ons geven)

Vorige maal ging het over **Belangrijke Keuzes maken, beloningen, verbondenheid met mensen en de verbondenheid met God.**

We geven iets aan anderen waardoor we ook onszelf wat geven. Het verhaal eindigde met het ervaren van de liefde van God om die door te geven, en daardoor ook zelf weer in liefde tot Hem en tot elkaar te groeien.

Laten we proberen hier nog iets meer over te zeggen.

De mens werd geschapen door God "naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis". Ze 'leefden voor God', dat wil zeggen: hun bestaan was op Hem gericht. Zij deden wat Hem aangenaam was en ze vonden daar vreugde, plezier en welbehagen in. Ze waren Zijn kinderen.

Toen werden ze verleid om te denken



dat ze beter 'voor zichzelf konden gaan leven'. Ze zouden gelijk aan God worden, kennis van goed en kwaad krijgen. Dat laatste is gelukt, kijk maar om je heen in de wereld.

De keuze 'voor zichzelf' leidde tot een scheiding tussen God en de mens; door die breuk kwam de dood in de wereld, werden de mensen sterfelijk. Ze waren geen kind van God meer. De 'erfzonde' is dat je niet als kind van God geboren kunt worden; uit sterfelijke ouders kunnen geen onsterfelijke kinderen geboren worden. Je zult doodgaan in plaats van eeuwig te leven bij God, zoals Zijn bedoeling is, tenzij je een kind van God zou kunnen worden en

dan je leven daarop inricht.

Wat we zien in de wereld is dat men nog steeds 'voor zichzelf leeft'. De



scheiding van God, het gemis aan God, leidt tot een leegte in ieder mens en men is 'wanhopig' bezig die leegte te vullen, een zin in het leven te vinden. Ik vind mijn leven een succes als ik (vul maar in: wereldkampioen, musicalster, talkshowpresentator, popidool, steenrijk, ...) wordt, mijn kind een beroemde arts of violist wordt, mijn partner in de directie van zijn bedrijf komt, ik mooi en aantrekkelijk blijf enz. Als dat dan niet lukt, is het doel van je leven weg, is je leven een mislukking. Het is dan ook al gauw de schuld van anderen die je kwaliteiten niet willen zien, je onrecht hebben aangedaan enz..

En lukt het wel dan zal je merken dat het resultaat niet de bevrediging geeft die je ziel helemaal vult. Je blijft wat missen, maar wat? Uiteindelijk blijkt dat alles wat je 'voor jezelf' doet je leven niet tot een succes maakt. Zelfs 'goede werken doen' niet, als je die 'uit jezelf' doet.

Dat is de kern van zonde: 'iets in de plaats van God zetten'. Je diepste identiteit niet willen vinden in een relatie met God. Je kunt zeggen dat je hart zó groot is dat dat alleen door God helemaal gevuld kan worden. Er is geen leegte meer in je als God je hart heeft mogen vullen.

Als wij Laodicéa, lauw zijn, leven we

niet voor God maar voeren we een soort toneelstukje op. In de kerk een beetje meedoen, om geen paria te worden in de wereld daar ook meedoen. We eten van twee walletjes. Met Pasen vieren we de opstanding uit de dood van God de Zoon. De dood kon Hem niet vasthouden, Hij is zonder zonde. Hij gaf het sacrament van de Heilige Waterdoop: door die doop word je kind van God, word je wedergeboren. Dat is stap 1 op de weg. Als je dan iets in de plaats van God hebt gezet moet je Hem steeds eerlijk om vergeving vragen. Dat zal Hij geven omdat Jezus de prijs daarvoor heeft betaald; door Zijn bloed op het kruis te geven (bloed is de drager van het natuurlijke leven). Dat is een belangrijk onderdeel van 'leven voor Hem', het is stap 2 op de weg. Denk je eens in: je bent zó veel waard voor



Hem dat Hij voor jou wilde sterven! Je krijgt geen rode kaart, maar genade. Je blijft kind van God. Je mag dan het sacrament van het Heilig Avondmaal ontvangen. Hierdoor kan je voor eeuwig bij Hem leven. Dat is stap 3 op de weg. En door het sacrament van de Heilige Verzegeling heb je de Heilige Geest ontvangen. Hierdoor kan je tot Zijn bruid behoren. God de Zoon, Jezus Christus, is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot God de Vader dan door Hem. God is Liefde. AHAVA! O ja, nog even dit: Jezus komt! Zorg dat je er klaar voor bent.

Michèl Keijsper

Jongerenweekend 2014



Dit jaar was het jongerenweekend in Friesland in het plaatsje Eernevoude, een half uurtje rijden van de gemeente Groningen. Op vrijdagdag 20 juni in de avond kwamen de meeste jongeren al. Dit jaar zaten we in allerlei verschillende huisjes. Deze avond was vooral bedoeld om de spullen in de huisjes te leggen en hier en daar hield men gesprekken over het dagelijks leven of over Gods Woord. De volgende dag stonden de discussies op het programma en ook de laatste jongeren kwamen binnen. De jongeren waren in twee groepen verdeeld: een groep met wat jongere en een met wat oudere jeugd. Het gespreksonderwerp was 'de wapenrusting van God'. Na het middag-



eten gingen we de Friese spelen doen. Allereerst gingen we in 4 groepen vloten bouwen en daarna met het vlot het water op. Vervolgens gingen we zeilen hijsen. Daarna hebben we nog verschillende Friese activiteiten gedaan.

's Avonds gingen we gezellig met z'n allen barbecuen en hier en daar waren er nog gesprekken gevoerd. De volgende ochtend gingen we met z'n allen naar de kerk in Groningen. 's Middags hebben we een wandeling gemaakt door Groningen en daarna was het weer tijd om naar de kerk te gaan. Het onderwerp van de preek was 'de wapenrusting van God'. Daarna kon er nog een broodje worden gegeten en namen we afscheid van elkaar. We kunnen terugkijken naar een mooi en gezegend weekend door God.

Mohit de Jong

Bidden is de adem van het geloof

Filippenzen 1: 9, 10: "En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus."

In onze kerk wordt regelmatig gezegd: „bidden is de adem van je geloof“. Het geeft aan hoe belangrijk het is om te bidden. Zijn wij ons bewust dat dit zo belangrijk is? Hoe vaak bid



ij tot de Heer? En wat bid je dan? Paulus schrijft in Efeze 6:18 „En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.“ Doen we dit ook? Bid jij voor je broeders en zusters?

Jakobus schrijft in Jak. 1:6 en 7:

„Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens



moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen.“ Hoe groot is ons geloof in datgene wat wij bidden?

Johannes schrijft in 1 Joh. 5:14 en 15:

„En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons

verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.“ Dus datgene wat je bidt, als dat is naar Zijn wil, dan zal de Heer dit verhoren. Denk dus goed na wat je bidt, de Heer hoort je gebed.

In Romeinen 8 vers 26 en 27 zegt Paulus: „En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.“

Gods Geest komt ons te hulp want wij zijn onvolkomen in ons bidden, maar de Heer kent onze harten.

In Marcus 11: 24 staat: „Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.“ Is ons geloof zo groot dat je weet dat wat je vraagt zal gebeuren? In Joh. 17:20 en 21 bidt



onze Heer en Heiland in het Hogepriesterlijke gebed tot de Vader, dat wij één mogen zijn in Christus. Zijn wij één in de gebeden? Of zijn wij eilandjes?

In 1 Korinthe 13:13 getuigt Paulus van de liefde. Hebben wij de liefde van Christus in ons? En bidden wij vanuit eenheid en liefde? Daniël bad in Dan. 9 de verzen 3 en 21 voor het volk Israël wat in ballingschap was. Daniël bad in nederigheid en smekingen en was bij God zeer bemind. Gods Woord staat er vol mee dat Hij gebeden wil zijn. Laten wij dan in ootmoed en met een oprecht hart bidden voor eenheid en liefde in Christus, dat de Heer onze onvolkomen gebeden wil horen maar bovenal wil verhoren in de Naam van onze Heer en Heiland. Amen.

Eric Ausma

Samuël, een voorbeeld voor ons allen

Samuël, deze getrouwe man, die tientallen jaren als profeet en rechter had gediend, had het hele volk opgeroepen naar de stad Gilgal te komen 'om het koninkrijk aldaar te vernieuwen' (1 Samuël 11 vers 14).

Het was mei of juni volgens onze kalender; dus het droge jaargetijde was al begonnen. De akkers in het gebied kleurden goud van de tarwe die geoogst kon worden. De menigte viel stil....hoe zou Samuël hun hart kunnen bereiken?

Het volk besepte niet hoe ernstig de situatie was. Ze hadden erop gestaan



dat er voortaan een menselijke koning over hen zou regeren. Ze zagen niet in dat ze van een grof gebrek aan respect voor hun God en Zijn profeet blijk hadden gegeven.

Ze verwierpen in feite God als hun Koning! Hoe kon Samuël hen tot berouw bewegen?

Samuël nam het woord; "en ik ben oud en grijs geworden, en ziet, mijn zonen zijn bij ulieden;"; zei hij tegen de menigte. Zijn al wit wordende haar zette zijn woorden als het ware kracht bij. "en ik heb voor uw aangezichten gewandeld van mijn jeugd af tot dezen dag toe", vervolgde hij (1 Samuël 12 vers 2).

Hoewel Samuël oud was, was hij zijn jeugd niet vergeten. Hij had nog levendige herinneringen aan zijn jonge jaren. De beslissingen die hij destijds als opgroeiende knaap had genomen, hadden geleid tot een leven van geloof en toewijding aan zijn God.

Voortdurend had Samuël eraan moeten werken zijn geloof te behouden, want hij leefde te midden van mensen die geen geloof hadden en niet loyaal waren. In deze tijd is het volgens mij net zo moeilijk om geloof te ontwikkelen, want we leven in een ongelovige en verdorven wereld. Laten we eens kijken wat we kunnen leren van Samuëls voorbeeld.

Hij diende de Heer al als jongeling



Samuël had een ongewone jeugd. Kort nadat hij geen borstvoeding meer kreeg begon zijn leven van dienst in het huis des HEEREN te Silo, zijn ouderlijk huis stond in Rama. Zijn vader Elkana en zijn moeder Hanna, gaven hun zoon over aan de HEERE, al de dagen dat hij wezen zou. Samuël werd dus een nazireeër voor het leven. Wilde dit zeggen dat zijn ouders dan niet meer van hem hielden? Natuurlijk niet, ze wisten dat er in Silo goed voor hun zoon gezorgd zou worden. De hogepriester Eli zag daar ongetwijfeld op toe, want Samuël was dienende voor het aangezicht van de priester Eli (1 Samuël 2 vers 11). Bovendien zouden Elkana en Hanna hun eerste kind niet in de steek laten. Zijn geboorte was een verhoring van Hanna's gebed aan God om een zoon. Ze had toen beloofd de jongen aan Hem

op te dragen voor een leven van heilige dienst (1 Samuël 1 vers 11).

Elk jaar bracht Hanna, als ze Samuël bezocht, een kleine nieuwe zelfgemaakte lijfrok voor hem mee voor zijn dienst in de tabernakel.

Wat zal deze Samuël dan ook van de bezoeken van zijn moeder genoten hebben. De liefdevolle aanmoedigen, adviezen van zijn ouders, wanneer zij in Silo kwamen om het jaarlijkse offer te offeren, en die hem leerden wat een voorrecht het was God op die plaats te mogen dienen, deden hem goed.

Samuël diende zijn hemelse Vader dus elke dag. Laten wij, jullie en ik, proberen om hetzelfde te doen. Ook wij leven te midden van mensen die geen geloof hebben en niet loyaal zijn. Laten wij ons vertrouwen op Hem



stellen, de Allerhoogste en Hij zal ons leiden door Zijn Geest, de Heilige Geest.

R. Blumink

Colofon

Redactie:

herder R. Blumink
Jeroen v.d. Pavert
Emile Doppenberg
Annabelle Doppenberg
Maurice Thesselaar

Contact:

www.jongerenbazuin.nl
redactie@jongerenbazuin.nl

Uitgever:

Editoo
www.editoo.nl

Een volgende keer in de Jongerenbazuin:

-Hoe kijken ouderen en jongeren in de kerk naar elkaar?

-AHAVA 3

-Een spreuk

-Een artikel van jou? Mail het ons voor 16 oktober 2014