

## De goede strijd van het geloof

"Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe jij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen." 1Tim.6:12.

Het zijn de bemoedigende woorden die apostel Paulus aan de jonge Timotheüs schrijft. En het zijn woorden die we ook op ons zelf moeten betrekken, wij jonge mensen die aan het begin van het geloofsleven staan. We kunnen kiezen om de goede strijd te strijden, we kunnen ons bewust worden van de goede strijd des geloofs. Wanneer we de goede strijd van het geloof willen strijden, is het belangrijk om te weten waarom we deze strijd zouden strijden.

Kennen jullie de uitdrukking 'zonder strijd geen overwinning'? Er wacht ons dus een overwinning wanneer we de strijd volbracht hebben zoals apostel Paulus zegt in 2Tim.4:7,8. Apostel Paulus heeft de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Hij mag, bij de wederkomst van Jezus als Bruidegom, ontvangen de kroon der rechtvaardigheid en hij heeft dan als bruid deel aan het

Eeuwige en Zalige leven bij de Here. Wat een heerlijkheid om ons dat te mogen beseffen, dat er een leven op ons wacht bij de Here, wanneer we de goede strijd hebben gestreden. Die overwinning is waar wij allemaal naar hopen en verlangen, toch?

Maar op dit moment zitten wij nog in de goede strijd. Hoe kunnen wij volhouden en kracht ontvangen in deze strijd? Het is goed om te beseffen dat een strijder niet zonder bescherming op pad gaat, want hij is anders kwetsbaar voor de vijand die hij op zijn pad tegenkomt. In Efeze 6:10-18 vermaant apostel Paulus ons om de wapenrusting Gods aan te doen, omdat we dan stand kunnen houden tegen de verleidingen van de satan, die ons telkens ten val wil brengen. Maar dat we op de momenten dat de satan ons probeert te verleiden, weerstand bieden en standvastig blijven in onze goede strijd, want dan zal de satan weer weggaan zoals beschreven staat in Jak.4:7b: "maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden." Wanneer we dus elke dag voor de

## Inhoud

	Pag.
- De goede strijd van het geloof	1
- Anna	2
- Vraag en Antwoord	4
- Onzin	6
- Het komt aan	6
- Puzzel	8

Heer willen kiezen en in Hem willen blijven, dan zal de Heer ook in ons blijven en komen we, door de kracht en liefde van de Here (Joh.15:5), elke dag dichterbij de overwinning.

Er zullen dagen komen waarin we het zwaar hebben en moeite ervaren, laten we dan troost halen uit het Woord van God dat tot ons spreekt: "Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat." Jozua 1:9. Wat een troostende woorden, dat we mogen

**Kerstnummer  
met nadruk op  
strijd!  
2017**

De Jongerenbazuin is een uitgave van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland: [www.hazknederland.org](http://www.hazknederland.org). Dit blad komt 4 keer per jaar uit, in een oplage van 250 stuks, verspreid over de leden van de Hersteld Apostolische Zendingkerk en belangstellenden. Wilt u dit blad opgestuurd krijgen? Mail dan met [redactie@jongerenbazuin.nl](mailto:redactie@jongerenbazuin.nl).

beseffen, dat God met ons is in de strijd en Hij overal met ons is 'waar wij ook maar zijn mogen'. We staan er in de goede strijd dus niet alleen voor, God is met ons! De goede strijd van het geloof is geen natuurlijke strijd, maar het is een geestelijke strijd, we zullen dus nooit overwinnen wanneer we uitgaan van onze eigen kracht of door het gebruiken van geweld, maar we zullen overwinnen door de kracht van de Heilige Geest (Zach.4:6).

Laten we ons overgeven aan het werk van de Heilige Geest Die krachtig in ons wil werken en niet verder gaan in onze eigen zwakke kracht, Joh 14: 15-18,26.

Zo heb ik zelf in mijn leven ook veel strijd. De strijd die mijn geest voert tegen mijn vlees. Een aantal jaar geleden was mijn vlees sterker dan mijn geest, ik was toentertijd ook werelds gericht, waardoor het erg moeilijk was om dicht bij de Heer te blijven. Doordat ik toen zo werelds gericht was, kreeg ik het gevoel steeds verder bij de Heer vandaan te gaan. Ik wilde dat niet, maar ik wilde de wereld ook niet los laten. Dit heeft een aantal jaren geduurd en ik voelde steeds meer

dat ik een keuze moest maken: óf mijn keuze voor de Heer óf voor de wereld. Beide dienen, dat ging namelijk niet, dat had ik al een aantal jaar geprobeerd, maar dat bracht mij verder weg van de Heer. Anderhalf jaar geleden heb ik de Heer gebeden of Hij weer het



Licht op mijn pad wilde zijn en heb ik mij volledig aan Hem overgegeven. Vanaf dat moment voelde ik het (geloofs) leven weer in mijn stromen en ben ik echt begonnen om de goede strijd van het geloof te gaan strijden. Het is niet altijd gemakkelijk, maar ik merk wel dat ik kracht mag ontvangen van de Heer, om obstakels en zonden in mijn leven te overwinnen.

Wanneer we ervoor kiezen om met een oprecht hart de Heer lief te hebben en in Hem te willen blijven, dan zal niks ons kunnen

scheiden van de heerlijke liefde van de Heer. Een bemoedigend en vertroostend woord dat we van de Heer mogen ontvangen in het boek Romeinen sluit hier mooi bij aan: "Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here." (Rom.8:35-39). Laten wij met een oprecht hart de goede strijd van het geloof strijden, want er wacht ons een grote heerlijkheid wanneer wij eens mogen overwinnen en bij Hem mogen zijn, die wij lief hebben met geheel ons hart. Maranatha Amen, Jezus komt.

Sven Buijtenhuis

# Anna

**Kun jij je voorstellen hoe Jeruzalem er 2000 jaar geleden heeft uitgezien? Op het hoogste punt van de stad stond de prachtige tempel en rondom de tempelberg lagen de drukke straten.**

In deze straten werd veel handel gedreven: stoffen, vee, kruiden, groente, fruit, vlees, vis... De handelaren kwamen soms uit verre landen om hun spullen in Jeruzalem te verkopen. Op een dag liepen er twee mensen door de stad, een man en een vrouw. Ze hadden een kindje in de armen, beschermend tegen

zich aangedrukt, en liepen onopvallend door de drukke richting de tempel. Niemand keek ervan op...

In de tempel zat een oude vrouw. Haar naam was Anna en haar hele leven wachtte ze op de Heer. Ze wist dat Hij een keer in de tempel zou komen, het was haar immers geleerd toen ze nog een klein meisje was. Haar ouders vertelden dat haar familie ooit werd meegenomen naar een ver land. Samen met andere mensen van het land moesten ze hun huis verlaten, omdat ze dingen deden

# Maurice Thesselaar

**Jeremia treurend over de verwoesting van Jeruzalem**





die God niet wilde. Ze misten hun land heel erg. Maar wat was de opluchting groot toen het volk na 70 jaar weer terug mocht keren! Er was werk aan de winkel, want veel was kapot gemaakt. Zelfs de tempel in Jeruzalem was verwoest... en alles wat daarin stond, was gestolen. Na het harde



werken, was Gods Huis weer zoals de Heer het wilde. Je zou verwachten dat iedereen van het volk hier blij mee was, maar dat was niet zo. Veel mensen vonden de tempel zoals die vroeger was vele male mooier!

Toen sprak God: "Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het woord van de Here der heerscharen. De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de Here der heerscharen; op deze plaats zal Ik heil geven, luidt het woord van de Here der heerscharen" (Haggai 2:9-10). De Heer wees erop dat de Verlosser in deze tweede tempel gebracht zou worden, een zegen die de eerste tempel in al zijn pracht niet mocht ontvangen.

En daar zat de trouwe Anna, een paar honderd jaar na deze prachtige belofte. Ze diende de Heer, precies zoals Hij het van haar verlangde. Ze bleef in de tempel, zodat ze niet verleid kon worden door de dingen in het drukke Jeruzalem. Verkeerde dingen die mensen denken nodig te hebben om een mooi leven te kunnen hebben. Anna wist dat ze in de tempel moest blijven, omdat hier Jezus in zou verschijnen. Wanneer

precies wist ze niet, maar wel dat het snel zou gebeuren. Terwijl ze aan de woorden van haar ouders dacht en aan de profetieën die deze belofte bevestigden, zag ze het stel met het kindje van daarnet de tempel binnen komen. Anna wist het, dit is het moment! Dat kindje daar was Jezus, de Verlosser! Het had geen stralenkrans om het hoofd, zelfs geen kostbaar kleeid waarin het was gewikkeld (Jesaja 53: 2). Maar het was wel de Christus. Het moment waar Anna al die jaren op heeft gewacht. Door haar geloof, trouw en verlangen wist ze dat het de Heer was en sprak van Hem tot iedereen die de verlossing van Jeruzalem verwachtte.

De mensen buiten hadden geen idee dat de belofte op dat moment in vervulling ging. Ze waren te druk met onbelangrijke dingen.



Anna is een voorbeeld voor ons. Wij leven ook in de verwachting van de komst van Jezus, de wederkomst. Hij heeft een nieuwe tempel gemaakt, maar dan wel een geestelijke (Handelingen 2). Eentje die niet bestaat uit stenen, maar uit mensen. Deze tempel groeide en de gaven van de Heilige Geest waren volop aanwezig. Maar na een tijdje werden de christenen toch verleid. Ze deden dingen die God niet wilde. Daarom werd die geestelijke tempel verwoest. De ordeningen en inzettingen van de Heer verdwenen, er waren geen gaven meer en ook werden er geen dienstknechten meer geroepen (Hebreeën 5: 4). Maar wat een opluchting... na ongeveer 1500 jaar werd de tempel weer

herbouwd. De ordeningen en inzettingen kwamen terug en daarmee de gaven. Daardoor konden er ook weer dienstknechten geroepen worden. Wij zijn die tweede geestelijke tempel, de tempel waarin de Heer zal terugkomen.



Misschien heb jij in jouw gemeente ook wel iemand als Anna. Iemand die elke zondag in de kerk te vinden is en de Heer dient zoals Hij het wil. Iemand die al een heel leven lang wacht op de Heer en daarvan getuigt. O, laten we zulke mensen als voorbeeld nemen voor de rest van ons leven. Altijd in Zijn Huis zijn (Psalm 27: 4), daar waar zijn ordeningen en inzettingen aanwezig zijn en ons niet laten verleiden door de drukte in Jeruzalem, oftewel de vreemde leringen van andere kerken, overgenomen uit de wereld of andere geloven (BvoT 579-580, 5e druk). Dan zullen we eens Zijn roepstem herkennen, ja, dan zullen we de bazuin horen klinken: "Komt, klimt hogerop mijn volk!"

## Gezang 1

Hoe zal ik U ontvangen,  
hoe wilt Gij zijn ontmoet,  
o, 's werlds hoogst verlangen,  
des sterv'lings zaligst goed?  
Dat ons uw Geest verlichte!  
Houd zelf de fakkel bij,  
die, Heer, ons onderrichte,  
wat U behaag'lijk zij!

# Vraag en Antwoord

- 1) **Naam:** Daniël Bijster
- 2) **Geboren:** 26 januari 1999 te Haarlem
- 3) **Woonplaats:** Zwaanshoek
- 4) **Verliefd, verloofd, getrouwd:** Ik heb een vriendin
- 5) **Kinderen:** Geen
- 6) **Dieren:** Een hond
- 7) **Hobby's:** Orgelspelen, films en series kijken en af en toe videospellen spelen. Daarnaast luister ik veel muziek.
- 8) **Opleiding:** Ik zit in het 2e leerjaar van het MLO; Middelbaar Laboratorium Onderwijs, op het ROC Leiden gevestigd op de Hogeschool Leiden.
- 9) **Wat vind je leuk aan deze opleiding:** Op deze opleiding kan ik de onderzoeken hoe God de natuur en zijn wetten geschapen heeft. Ik leer hoe ingewikkeld de schepping eigenlijk is en verwonder mij daar ook over.



- 10) **Huidige beroep/stage/baan:** Ik werk parttime als kok in de keuken van een restaurant, helaas moet ik het nieuwe jaar opzoek naar nieuw werk omdat het restaurant verkocht is.
- 11) **Wat vind je leuk aan dit werk:** Ik vind het erg leuk om (lekker) eten te maken en steeds nieuwe dingen te leren.
- 12) **Favoriete sport:** Schaken.
- 13) **Favoriet vakantieadres/land:** Tot nu toe is mijn

favoriet Tenerife, mijn ervaring daar is dat het een soort mini paradijs is met super leuke en behulpzame mensen.

14) **Verder actief:** Niks, ik ga op in mijn studie, werk en orgelspelen.

15) **Wat zou je nog eens willen doen:** Ik zou nog eens naar Israël/Jeruzalem willen reizen om alle plekken te bezoeken die in de Bijbel beschreven staan om mij zo meer in te kunnen leven in de personen uit de Bijbel zoals Mozes.



16) **Wat betekent het geloof voor je/Favoriete kerkelijke activiteit (en waarom):** Het geloof is een standpunt in mijn leven, als ik bijvoorbeeld voor keuzes sta betrek ik bijna altijd het geloof; van daaruit maak ik de betreffende keuze. Dus mijn leven is eigenlijk gebouwd om het geloof heen.

17) **Favoriete Bijbelboek (en waarom):** Ondanks alle mooie Bijbelboeken kies ik toch voor het Boek Openbaring, omdat elke keer als ik het lees mijn verlangen naar de Wederkomst versterkt en zo dus ook mijn geloof.

18) **Favoriete Bijbelverhaal (en waarom):** Het verhaal waarin God Salomo in een droom verscheen en vroeg aan Salomo wat hij wou hebben en de Here zou het hem schenken, en Salomo vroeg toen om wijsheid naast alle dingen die hij had kunnen vragen. Ik vind het een inspirerend verhaal omdat je toch snel geneigd bent om toch voor het aardse te kiezen.

19) **Favoriete Gezang c.q. Psalm (en waarom):** Dit is een lastige vraag omdat ik veel psalmen en gezangen erg mooi vind, maar ik denk dat ik Gezang 35 toch de mooiste vind. Elke keer als ik dit nummer hoor, lees of in de kerk zing voel ik me bevoorrecht dat ik deel uit



mag maken van de bruidsgemeente; "Wie durft geloven, wie ziet in Hem Gods reddend' arm, van boven tot hem gestrekt? Wie durft zijn kruis belijden,"

**20) Favoriete Bijbelvertaling (en waarom):**

De Statenvertaling, omdat deze vertaling naar mijn mening zaken zodanig beschrijft dat deze niet verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden.

**21) Meest aansprekende Bijbelfiguur (uitgezonderd de Here Jezus):**

Job, omdat hij ondanks zijn rijkdommen, en later in zijn armoede en beperkingen toch altijd volhardend is geweest in het geloof.



**22) Welke gelijkenis spreekt je het meest aan:**

De gelijkenis van de rijke dwaas (Lukas 12 vers 13 –21). Dit gaat over een man die zijn hele leven gewerkt heeft om rijk te worden en spullen en land te verzamelen, en op het punt dat hij wil genieten van zijn land en spullen sterft hij diezelfde nacht. Het gaat er hier om dat je niet de schatten op de aarde moet verzamelen en bewaren maar de schatten in de Hemel moet zoeken omdat de aardse schatten zullen vergaan maar de Hemelse schatten voor altijd bewaard zullen blijven.

**23) Ben je van kinds af aan opgegroeid in het Apostolisch geloof, of ben je later tot het geloof gekomen c.q. in de Hersteld Apostolische Zendingkerk terecht gekomen:**

Ik ben van kinds af aan opgegroeid in het Apostolisch geloof.

**24) Hoe ben je in de Hersteld Apostolische Zendingkerk terecht gekomen:**

Van kleins af aan heeft mijn moeder mij elke zondag meegenomen naar de kerk.

**25) Leef je in een gelovige omgeving:**

Naast mijn familie en de mensen uit de kerk ken ik geen mensen die christelijk zijn.

**26) Wanneer je niet in een gelovige omgeving leeft, hoe beleef je dat:**

Voor mij is het een normale zaak omdat ik altijd buiten familie of de kerk om te maken heb met ongelovige mensen.

**27) Praat je makkelijk over het geloof:**

Ik zal er zelf niet snel over beginnen met mensen buiten de kerk, maar als er een gespreksonderwerp is en er naar gevraagd wordt ben ik erg open over mijn geloof en vertel dan graag over de kerk en waar wij in geloven.

**28) Als je ja hebt geantwoord, hoe doe je dat dan:**

Ik leg het zo rustig mogelijk uit waarom ik geloof en waarin ik geloof, ik respecteer de gedachtegangen van de andere mensen zodat zij ook mijn mening respecteren over het geloof.

**29) Wat vind je van de Jongerenbazuin:**

Ik vind het een erg leuk, informatief en interessant blad.

**30) Welk onderwerp zou je graag in de Jongerenbazuin behandeld willen hebben:**

Misschien wat meer kleine stukjes door jongeren geschreven, zoals een algemene vraag/stelling waar iedereen zijn gedachte/mening over kan sturen.

**31) Het estafettestokje gaat door naar:**

Beaudine Keijsper van de gemeente Haarlem

**32) Omdat:**

We op dezelfde dag jarig zijn.



**In deze tijd vlak voor de wederkomst van Jezus probeert de satan nog harder zo veel mogelijk mensen in zijn klauwen te krijgen. Dat kan bv. door ons te verleiden dingen te doen die tegenwoordig "normaal" zijn of "mogen", zoals gemeenschap hebben voor het huwelijk, wat internet je allemaal biedt te bekijken, verslaafd raken aan gamen enz..**

Hij is een expert om ons op onze zwakheden te pakken, om ons op een punt te brengen dat we de kerk vaarwel zeggen. De kerk is immers de plaats waar we ons geloof in God ten diepste vieren in de ontmoeting met Hem. Gelukkig weten we dat de afstand tussen God en ons nooit groter is dan tussen onze knieën en de grond als het fout is gegaan. Maar er zijn ook andere manieren die de satan gebruikt. 'Onzin' is een populaire methode van hem...

**Onzin.** Er is ontzettend veel onzin in de wereld. De hele dag krijgen we bergen halve waarheden, en

feitelijke onwaarheden, over ons heen. En ook nog onzin over wat we belangrijk, in de mode, mooi enz. moeten willen vinden, of wat je zou moeten willen bezitten, gedaan hebben enz..

En aan al die dingen moet je dus tijd besteden of je geld uitgeven. Je moet willen dat je 'erbij hoort'. De wereld heeft langzamerhand wel wat aandacht voor het aardse milieu; maar we zullen zelf moeten stilstaan bij de gevaren voor ons geestelijk milieu. We kunnen onszelf vergiftigen of laten vergiftigen als we niet oppassen. Al dat 'willen', het houdt nooit op en als je iets hebt dat je wilde, wil je weer wat anders. Het 'willen' de ruimte geven leidt vaak tot lijden. Je snapt dat dit soort onzin leuk is (in het begin is het altijd gemakkelijk en fijn, het is wat je eigenlijk wel wilt of al vindt) maar later zit je met de gebakken peren.

Laatst kwam ik een mooi voorbeeld van onzin tegen in de krant. Iemand rechtvaardigde zich

voor een onjuiste daad. Hij zei dat zijn daad niet erg was omdat feitelijke waarheid niet bestaat. Hij bedoelt dat waarheid een keuze is die iedereen zelf kan maken. Het is het standpunt van een heel belangrijke, heel geleerde en gerespecteerde filosoof, Nietzsche.

Klinkt mooi, toch? De krant vond het prima genoeg. Dat waarheid persoonlijk is, is ook wat in de wereld is geaccepteerd en op universiteiten wordt geleerd aan studenten.

**Maar het is onzin.**

De man zei eigenlijk: het is voor iedereen een feitelijke waarheid dat feitelijke waarheid niet bestaat. Dit soort uitspraken die zichzelf tegenspreken zijn er heel veel. Let maar eens op. Ze komen ook veel voor in gesprekken over wat "normaal" is. Wij weten dat er niet alleen waarheid is maar zelfs Waarheid is. Het is een Persoon. En Zijn wederkomst is nabij. Weest bereid.

## Het komt aan

H. Blumink



**Een tijd van verwachting, van feest, uitzienende naar een geboorte die beloofd is. Die voorzegt is nadat de mens in zonde gevallen was in het paradijs: „En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.”**

De mens werd verdreven uit het paradijs en van dien tijd horen en lezen wij dat God in liefde tot

Israël met hen mede trekt. God maakt in Abram een verbond met het Israëlietische volk, een eeuwig verbond, en sprak tot hem: „En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!” God zegende Abram en was zijn voor- en achtertocht. In Abram's leven toonde God in schaduwbeelden: „HET KOMT AAN”.





Zie het offer dat God hem vroeg te brengen: zijn zoon Izak. God gaf toen, in plaats van Izak, een ram tot offer opdat niet de mens maar Gods Zoon ten offer gebracht zou worden.

Wij zien verder in Gods woord dat het volk dat naar Egypte was gereisd daar in verdrukking leefde. Ook hier zien wij dat God Zijn volk ziet en hoort. Hij gebruikt Mozes om Zijn volk uit te doen trekken. Wij kennen de geschiedenis met de tien plagen en zien, vóórdat de tiende plaag over Egypte kwam, iets moois. Het volk moest een lam slachten en het bloed van het lam moest zij strijken „aan de beide zijposten, en aan de bovendorpel, aan de huizen, in welke zij het eten zullen.“ Aan die huizen zou de verderfengel voorbijgaan en zou de eerstgeborene daarbinnen niet sterven.



God toont ons ook hier het schaduwbeeld, ziende op Zijn Zoon: het bloed van het volkomen Lam dat de mens, die geloven zal, zal strijken aan de deurposten van het hart aan Hem gegeven. God trok met Zijn volk door de Schelfzee, ziende op de doop. Hij gaf hen met vele beelden zicht op wat komen zou: De Rots - Jezus Christus; Water – het Evangelie; Het manna - Zijn lichaam uit de Hemel. Hij gaf hen het beloofde land. God gaf de wet en de profeten om tot hen te komen met vermaning, met troost, met zicht op de toekomst, dit om het volk voor

te bereiden op Zijn belofte: Zijn Zoon. Wij lezen in de vele voorzeggingen door profetenmond dat God een heraut/een voorloper zal schenken (Johannes de Doper) en van het Rijsje dat zal voortkomen uit de afgehouden tronk van Isaï („een Kind is ons geboren“).



God komt op Zijn tijd en Zijn wijze tot Maria en spreekt door de engel: „gij zijt gezegend onder de vrouwen“ en dat uit haar geboren zal worden de Zoon des Allerhoogste. Zij was verward en verbijsterd en misschien ook bang, maar de engel sprak: „De Heilige Geest zal over u komen.“ Alzo geschiede. Dan zien wij de grootheid Gods. Hij gebruikt de mens, een hoog geplaatste, om een bevel te geven en uit te laten voeren: Men moest naar zijn eigen stad gaan (de stad waar dat geslacht vandaan kwam): Jozef en Maria moesten naar Bethlehem gaan. Hoe mooi, want staat er niet geschreven: „En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.“ En zo gaan zij en hoe wonderlijk: zij vonden geen plaats in de herberg en na de bevalling legde Maria het Kindeke Jezus, in doeken gewonden, in een kribbe (voederbak). Was dit het? Neen. God kwam tot eenvoudige mensen, tot herders, en zij zagen een engel die sprak: „Vreest niet,

want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids“, en vertelde hoe zij Hem vinden zouden. Zij zagen en hoorden „een menigte des hemelse heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.“ De herders gingen en zagen het Kindeke, en de herders maakten velen bekend wat zij gezien en gehoord hadden. Zij gingen en verheerlijkten en prezen God, en dan staat er zo mooi geschreven: „Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart.“ Ja, velen zullen gehoord hebben van alles wat gezien en gehoord was daar in het veld. De voorzeggingen waren geschied, „Het komt aan“ was gekomen!

De vraag aan ons allen: „Is er in onze harten Feest over de geboorte van Dit Kind in Bethlehem? Bewaren en overleggen wij dit ook in ons hart? Immers, „HET KOMT AAN“ ligt opnieuw voor ons!! Dat vraagt ernstige voorbereiding in ons hart, om in de Kracht van de H. GEEST te leven en te staan in Gods inzettingen én te leven in de hoop en verwachting van wat de Heere sprak: wanneer Ik „u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen“. Laat ons elk Woord wat geschreven staat en gesproken is door Woord en Geest beide, bewaren en overleggen en roepen dag en nacht: **KOM HEER JEZUS, JA KOM HAASTIG.**

**Goede en fijne gezegende dagen toe gewenst.**

H. Blumink



# Puzzel

Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele letters een aanduiding van onze Heere Jezus in 2 Timótheüs.

Let op, de vragen staan niet in de juiste volgorde om het bedoelde zinnetje te vormen. Voor deze puzzel gebruiken we de Statenvertaling. Met de tip kan je het antwoord vinden. Als in een woord een ij voorkomt zijn dat twee letters.

## VRAAG

- 1 Een begenadigde
- 2 Er was geen plaats
- 3 Heidense gasten
- 4 Rechtvaardig man
- 5 Woonplaats van Jezus
- 6 Uit haar waren 7 duivelen gedreven
- 7 Kruisheuvel
- 8 Hij komt als
- 9 . . .der koningen

## TIP

- Luc. 1
- Luc. 2
- Mat. 2
- Luc. 2
- Mat. 2
- Mar. 16
- Joh. 19
- Mat. 25
- Opb. 17

1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

Oplossing vorige keer: Ik zal trekken