

Jongerenbazuin

Eenheid in moeilijke tijden

Wij leven in een bijzondere tijd, niemand van ons heeft ooit zo'n tijd meegemaakt. Het coronavirus heeft zijn weg gebaad over de gehele wereld, en in al de landen hebben de overheden grote problemen om tegen het virus te strijden. Als men vanuit de overheid maatregelen heeft getroffen, en het is nog maar een paar dagen van kracht, dan staan de nieuwe maatregelen alweer voor de deur. Wij kennen ze bijna allemaal, in ieder geval de belangrijkste maatregelen. We kunnen dit verschrikkelijke virus bestrijden als het volk zich geheel inzet om de genomen maatregelen op te volgen. Dit vraagt om eenheid en discipline, anders is het onmogelijk om dit virus de kop in te drukken.

Ook binnen onze eigen kerkelijke gemeenschappen zijn er al heel wat maatregelen genomen om de Erediensten door te kunnen laten gaan. Het vragen om eenheid is voor ons als Christenen niet ongewoon. De heer Jezus leert ons om je naaste lief te hebben en om één te zijn. Wij kennen hopelijk de gelijkenis van de barmhartige

Samaritaan uit Lucas 10, de verzen 25 t/m 37. Een wetgeleerde, die de wet van God uit zijn hoofd kent, probeert Jezus te verzoeken en vraagt aan de Heer: "Meester wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?" Dan vraagt Jezus terecht aan de wetgeleerde: "Wat staat er in de wet geschreven?" Ja, de wetgeleerde gaf het juiste antwoord, maar kwam het nu alleen uit de mond of ook uit het hart? Nee dus, hij vraagt: "Wie is mijn naaste?" En dan vertelt Jezus dat geweldige verhaal over de barmhartige Samaritaan. Eigenlijk is dit verhaal nog steeds van toepassing. Denk aan een zieke corona patiënt, en natuurlijk ook aan andere zieke patiënten. Zonder hulp kunnen zij het niet overleven. Wij worden in deze tijd weer eens met onze neus op de feiten gedrukt hoe belangrijk het is om het tweede gebod van God te onderhouden, niet alleen met de mond maar met ons hart. Jezus laat ons zien dat de eerste die de gewonde zag, een priester, juist naar de halfdode man moet gaan om te helpen. Maar nee, hij kent

Inhoud

	Pag.
- Eenheid in moeilijke tijden	1
- Eredienst deel 7	2
- Tekenen der Tijden 3	3
- Vraag en antwoord	4
- Coronavirus	6
- Wist je dat...	7
- Puzzel	8

het gebod, maar niet in zijn hart. Zoals ook bij de Leviet. Aan een Leviet werd de dienst in en aan het heiligdom toevertrouwd en als dank daarvoor moesten de Israëliërs de tiende van hun opbrengst afstaan. Dus ook zij wisten hoe het is om afhankelijk te zijn van hun medemens. Maar nee, ook deze liep met een grote boog om de zwaar gewonde man heen. Maar dan verschijnt de barmhartige Samaritaan die zich wel om de halfdode man bekommert. Deze is het beeld van Jezus Christus. Nu gedenken wij in de veertigdagen tijd dat Hij op weg gaat naar het kruis op Golgotha om zichzelf te

**Lentenummer
met nadruk op
'Waarheid'
2020**

De Jongerenbazuin is een uitgave van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland: www.hazknederland.org. Dit blad komt 4 keer per jaar uit, in een oplage van 250 stuks, verspreid over de leden van de Hersteld Apostolische Zendingkerk en belangstellenden. Wilt u dit blad opgestuurd krijgen? Mail dan met redactie@jongerenbazuin.nl.

offeren, als een Lam voor alle mensen. Dat Kruis is en blijft voor ons het beeld van eenheid, eenheid in Jezus Christus, waar alles is gebeurd voor ons, ja, zelfs de dood is door Hem overwonnen. Hij brengt ons op Zijn eigen rijdier, dat het beeld is van de ambten, namelijk apostel, profeet, evangelist en herder, naar de herberg,



de kerk van Christus. Daar worden wij verzorgd totdat de Heer weder zal komen. Hopelijk worden wij in deze verschrikkelijke tijd weer meer bewust hoe kwetsbaar wij zijn en dat het leven een hoger doel heeft gekregen, namelijk het eeuwige leven. Het eerste gebod is: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Jezus zegt: doe dat en gij zult leven.

F.A.J.M. Thesselaar



Maurice Thesselaar

Eredienst deel 7

Wat hebben we in deze eredienst allemaal meegemaakt? En wat hebben we allemaal gekregen? We kwamen met onze zonden de kerk binnen, maar God heeft het ons alles vergeven. We mochten luisteren naar Gods Woord. We mochten ons offerande brengen naar lichaam, ziel en geest en we mochten opgaan naar het Heilig Avondmaal. Allemaal redenen om blij te zijn.



We zijn nu aan het einde van de eredienst gekomen. De dienstknecht spreekt daarom een dankgebed uit voor alle zegeningen die God ons gegeven heeft. Na de slotzang spreekt de dienstknecht een zegen uit: "Gaat nu heen in vrede, en ontvang de zegen des Heren: De genade van onze Heer en Heiland, de liefde van God, de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijve met ons allen. Amen." Deze

zegen is zeer belangrijk, we mogen dit niet missen. De wijding in het begin van de dienst duurt zolang deze eindzegen is gegeven. Daarom is het verkeerd als je zonder goede redenen de kerk verlaat voordat deze zegen is uitgesproken.

In de afgelopen jongerenbazuinen is er geprobeerd om de Eredienst uit te leggen, zodat je er meer van te weten komt en er meer bij betrokken raakt. Als je meer betrokken raakt bij de dienst, is het gelijk niet meer saai. Natuurlijk is het alsnog moeilijk te begrijpen, ook voor volwassenen. Maar we moeten begrijpen dat de dienst aan God belangrijk is. Je blijft er geestelijk gezond door, sterker nog: je ontvangt er het eeuwige leven.



Toppen der moerbeziebomen

Wij zijn gemaakt om met God om te gaan (Genesis 3:8). Hij wil dat wij veel van Hem te weten komen. Daarom nodigt de Heer ons uit om

na de morgendienst nog een keer naar de kerk te komen.

De avonddienst staat in het teken van leren, het helpt ons om de Bijbel en God beter te leren begrijpen. Wie er voor open staat, kan veel opsteken in deze leerdienst, en dit meenemen op de geloofsweg die wij bewandelen. Misschien kun je je geloof niet delen met je vrienden, vriendinnen, klasgenoten, de mensen op je werk of zelfs je familie. Dan sta je best wel alleen in het geloof. Daarom is het fijn om samen met je broeders en zusters te zingen, te bidden en te belijden. Het geeft een gevoel van verbondenheid. In Hebrreeën 10 staat dat we de bijeenkomsten niet mogen overslaan. Laten wij dit dan ook niet doen, zodat het gevoel van verbondenheid niet langzaam weggaat, en ook onze kennis over God en de Bijbel niet minder wordt.

De Heer komt ons zeer snel halen, dan zullen we altijd bij Hem zijn. Wat een heerlijk uitzicht!

Tekenen der tijden 3

Zoals in deel 1 gezegd hebben we het over de tijd voor de wederkomst van Jezus Christus als Bruidegom. We weten dat wanneer Jezus Zijn bruid en de gasten heeft opgenomen, de antichrist ruim baan krijgt (Mat. 25:10; 1 Kor. 15:21-24,51-52; 1 The. 4:15-17; Opb. 11:12; 2 The. 2:6-9).

Waar zullen we de tekenen der tijden dus zien? In zaken die de toenemende macht van de antichrist aantonen en in zaken die de aanstaande komst van de Bruidegom aantonen.

Laten we beginnen met de antichrist. Wie is of zijn dat? Als we dat weten kunnen we de tekenen van zijn toenemende macht iets makkelijker herkennen.

Apostel Johannes schreef al over de antichrist, zie 1 Joh. 2:18-23 en 2 Joh. 1:7. De antichrist was er toen al.

Uit deze teksten leren wij dat er niet één antichrist is maar dat heel veel mensen antichrist zijn. Dat lees je ook in Opb. 16:10, waar een meervoud staat ("zij kauwden hun tongen").

Het zijn de mensen die de leer van Christus niet aannemen. Over bijna de hele aarde is het Evangelie inmiddels verkondigd. Dat is een teken dat de komst van de Bruidegom nabij is (Mat. 24:14).

God wil dat alle mensen vrijwillig voor Hem kiezen. Hij wil niet dat mensen in de poel des vuurs eindigen (2 Pet. 3:9; Opb. 20:15).

zonder God ellendig is, maar met God zalig is. Dat willen zij niet aanvaarden. De leringen die zij geloven komen uit henzelf of zijn van de duivel.

Het maakt niet veel uit waar die andere leringen vandaan komen. Die leiden niet tot de Vader (Joh. 10:9, 14:6). Die leringen zeggen eigenlijk allemaal dat er geen plaats is voor de levende, Drievuldige God, Die alles zal herstellen. Ze geloven de andere leringen; er moet iets anders dan God aanbeden worden. De andere leringen zijn hun (af)god geworden.



Mensen kunnen fanatiek zijn in hun geloof. Christenen proberen met geheel hun hart, geheel hun ziel, geheel hun verstand en geheel hun kracht God lief te hebben én hun naasten lief te hebben als henzelf (Mar. 12:30-31). Ze bezoeken de erediensten, wetende dat God hen daar wil ontmoeten (2 Kro. 20:8-9; Ex. 25:8, 29:43-45; Mat. 18:20; 2 Kor. 6:16-18) en hen alles wil geven voor het geestelijk leven met Hem, ze proberen hun wisselkleed rein te houden (niet te zondigen) en ze willen mensen vertellen over Jezus. Je herkent in deze opsomming de Sulammith. Zij verlangt met haar hele hart naar de komst van haar Bruidegom en bereidt zich daarop voor en toe.

Wat proberen fanatieke antichristelijken en de duivel? Op alle mogelijke manieren te voorkomen dat mensen in God gaan geloven, of blijven geloven door hun geestelijk leven aan te tasten. De leugen is door de duivel in de wereld gekomen (Gen. 3:4-5). De leugen is een veelgebruikt middel om het christelijk geloof in een kwaad licht te stellen en om mensen "los te weken" uit hun

geloof in Christus.

Wat niet meehelpt is dat de christenen niet één zijn gebleven (Joh. 17:1-26) maar in talloze stromingen uiteen zijn gevallen, die verschillende opvattingen als 'waarheid' verkopen (Opb. 18:3). Wat nog minder meehelpt zijn antichristelijke mensen die zich als christen presenteren (Hand. 20:29-30). Allerlei onchristelijke gebeurtenissen en gedragingen worden daardoor als 'christelijk gedrag' aan de wereld gepresenteerd (inquisitie, kruistochten, kindermisbruik, enz.). Hieruit volgt de verkondiging dat het geloof alleen maar narigheid oplevert en dus verboden moet worden. Of vervangen moet worden door iets dat de moderne mens wel aanspreekt.

Een deel van de antichristelijke mensen zijn helemaal niet bezig tégen het geloof maar werken heel hard vóór hun afgod, hun leringen, hun 'redding van de mens en de wereld'. Als het oprechte mensen zijn, zijn hun bedoelingen goed. Zij kunnen er niet mee stoppen want hun geweten keurt hun denken en daden volledig goed. Wat zij verkondigen of doen of in regels en wetten vastleggen is voor onze bestwil! "We moeten de andere mensen helpen het ook te begrijpen en ervoor zorgen dat ze achter ons staan."

Dit leidt tot een zeer onderdrukkende tirannie over andere mensen, hun slacht-offers. We herkennen dit in het communisme (o.a. Rusland, China (Tibet, Hong Kong), Noord Korea) maar zien dit tegenwoordig ook op gebieden als milieu, klimaat, dieren, plastic, discriminatie enz.. Zelfs wetenschappers worden onderdrukt doordat ze hun baan kwijtraken als ze wijzen op feiten die aantonen dat de afgod een leugen is. Het zijn dappere kranten die hun resultaten willen publiceren.

Dit zijn huidige tekenen der tijden.



De antichristelijke mensen nemen Jezus, onze God, en Zijn Evangelie, niet aan. Ze zoeken andere leringen om te geloven. Het Evangelie leert ons dat de mens

Vraag & Antwoord

Naam:
Robin Scholtus

Geboren:
4 juli 2002

Woonplaats:
Veenendaal

Verliefd verloofd getrouwd:
Ik heb bijna een jaar verkering met Annemarie.

Dieren:
Wij hebben geen huisdieren thuis.

Hobby's:
Voetballen en afspreken met vrienden.



Opleiding:
Ik zit op dit moment in het 6e en laatste jaar van het Gymnasium op het Ichthus College.

Wat vind je leuk aan deze opleiding?

Doordat ik Gymnasium doe zit ik al 4 jaar bij dezelfde mensen in de klas en dat zorgt voor een erg sterke en leuke band met elkaar.

Huidige beroep/stage/baan:
Ik werk als vakkenvuller bij de Jumbo.



Favoriete sport:
Overduidelijk voetbal.

Favoriete vakantieadres/land:
Ik heb niet echt een voorkeur, maar ik heb de meeste goede herinneringen aan Frankrijk.

Verder actief:
Ik probeer regelmatig de sportschool te bezoeken.

Wat zou je nog eens willen doen?

Een ballonvaart lijkt me heel leuk.

Favoriete bijbelboek (en waarom):

Openbaring, Ik vind het lezen over de toekomst erg interessant.

Favoriete bijbelverhaal (en waarom):

Het raadsel van Simson. Ik houd zelf van puzzelen en ik vind het boeiend om me te verplaatsen in de uitgedaagden die 7 dagen over de oplossing hebben nagedacht zonder het antwoord te vinden.

Favoriete gezang c.q. psalm:
Gezang 197

Favoriete bijbelvertaling (en waarom):

Ik ben de Statenvertaling het meest gewend, maar het lezen van de Vulgaat is ook erg interessant.

Meest aansprekende Bijbelfiguur (uitgezonderd de Here Jezus):

Job. Wij moeten maar een fractie doorstaan van wat hij op zijn pad kreeg en zelfs hij kon volharden in het geloof.



Leef je in een gelovige omgeving?

Ja. Ik woon in Veenendaal, waar een groot deel christelijk is en ik zit op een school met een reformatorische grondslag.

Wanneer je niet in een gelovige omgeving leeft, hoe beleef je dat?

Ik ben er niet vreemd mee dus ik weet hoe ik mij dan moet opstellen.

Praat je makkelijk over je geloof?

Met mijn vrienden van school kan ik erg makkelijk over het geloof praten.

Wat vind je van de Jongerenbazuin?

Ik vind het een erg leuk boekje, maar er is natuurlijk altijd nog ruimte voor verbetering.

Welk onderwerp zou je graag in de Jongerenbazuin behandeld willen hebben?

Hoe we moeten kijken naar andere christenen.

Het estafetteestokje gaat door naar:

Rebecca van Loenhout (Gemeente Zierikzee)



Omdat?

Ik ben erg benieuwd hoe zij het geloof in haar omgeving beleeft.

Welke gelijkenis spreekt je het meeste aan?

De goede Herder, omdat het zo eenvoudig is en er toch zo veel in zit.

Ben je van kinds af aan opgegroeid in het Apostolisch geloof of ben je later tot het geloof gekomen c.q. in de Hersteld Apostolische Zendingkerk terecht gekomen?

Ik ben van kinds af aan opgegroeid in het Apostolisch geloof.



- Heer
- Heer
- Jezus
- Thomas
- Petrus
- Johannes
- Maria
- engel
- bewakers
- haan
- levende
- opstanding
- sabbat
- pasen
- doeken
- dood
- kruis
- graf
- olie
- dood
- aar *

o s v j
 j a m o
 e b a h
 z b r a
 u a i n
 e r o p s t a n d i n g
 d o e k e n p e t r u s
 l e v e n d e s t e e n
 g w b t
 e i e e
 l p w e
 h a a n
 t s k k
 h e e r
 o n r u
 m h s i
 a e n s
 s e n a
 g r a f
 o l i e
 d o o d
 a a r *



Welk woord hoort op de stippellijn?

Op het kruis staan woorden uit het Paasverhaal verstopt. Zoek ze op en streep ze door. De 11 letters die overblijven, vertellen je hoe de Here Jezus genoemd wordt als Hij is opgestaan uit de dood.

Hij is de

Coronavirus

De gevolgen van de verspreiding van dit virus zien we overal in de wereld. Ik hoef jullie daar niets over te vertellen. Het houdt de mensen erg bezig. Hoe lang gaat dit duren? Ben ik al ziek maar weet ik dat niet? Komt er een lock-down? Heb ik voldoende te eten, te drinken enz.?

Het is interessant om te kijken. Kijken naar de beelden op te TV. Wat mij opvalt is dat sommige mensen ontkennen dat er een probleem is ("de gewone griep kost elk jaar meer mensenlevens"). Andere mensen reageren alsof er een oorlogssituatie is, sommige regeringsleiders spreken zelfs over een oorlog.

Vóór de oorlog

Je hebt een baan, hobby's, sociaal leven, familiebezoek. Je kan wanneer je wilt ergens naar toe enz. Je leeft in een redelijk stabiele situatie. Er zijn dingen die heel belangrijk voor je zijn, die zelfs bepalen wie je bent, wat je doet. En je leven is zo ingericht dat je daar tijd en aandacht aan kunt besteden. Er zijn zekerheden voor je. Door je geld, status, afkomst enz. heb ik, krijg ik, zal ik

enz,

In de oorlog

In een oorlog blijven er weinig zekerheden over. De aardse zekerheden blijken niet zo robuust als ze leken. Wat doet dat met je? Mensen komen in een "overlevingsstand". Gaan allerlei zaken hamsteren bijvoorbeeld. Bekommeren zich niet meer om de naaste maar richten zich alleen op zichzelf of hun gezin. Anderen worden erg angstig om het virus op te lopen. Misschien ga ik wel dood.



En wij?

Hoe reageren wij? Hoe zouden we moeten reageren? Angstig worden of in paniek raken is in principe niet nodig. Wij richten ons niet op aardse zaken en aardse 'zekerheden'. Wij mogen ons geliefd weten. We weten niet eens waar we in ons leven door de Heer al voor behoed

zijn geweest! En zelfs als we het virus oplopen bepaalt de Heer zelf hoe Hij reageert op onze gebeden voor de zieke. En Zijn reactie is altijd de goede. Voor ons.

Veel angst in de wereld is verbonden aan lijden en sterven. Dat is volstrekt normaal. Maar wij mogen in alle omstandigheden, in vrede en oorlog, zekerheden hebben. Hemelse zekerheden. De eerste hebben alle christenen, de tweede alleen een kleine groep die in de Bijbel 'eerstelingen' en 'de bruid van het Lam' heten. Alle mensen die de Heilige Waterdoop hebben ontvangen hebben daarmee het onderpand ontvangen voor het eeuwige leven bij God, ze zijn 'kinderen Gods' geworden. Wij hebben daarnaast ook de Doop met de Heilige Geest en met vuur ontvangen; de Verzegeling, door een geroepen apostel, en daarmee het onderpand van het bruidsschap.

Het is daarom niet nodig om bang of angstig te zijn. Vertrouw op God, Hij maakt alles goed.





Wist je dat



1. God van Zijn schepsel houdt, dat “naar Ons beeld en Onze gelijkenis” is geschapen, (Gen. 1:26-27)? Hij wil zelfs dat geen enkel mens voor Hem verloren gaat (2 Pet. 3:9)
2. Ziekten, onkruid, natuurrampen enz. pas op de aarde kwamen toen de mens niet meer gehoorzaam aan God wilde zijn (zie Gen. 3:17-19)?
3. Dat ongehoorzaam aan God willen zijn en blijven, leidt tot nog meer narigheid op de aarde (zie o.a. Rom. 1:18-32)
4. Wij dus in een wereld leven waarin ook wij daarmee te maken kunnen krijgen (Flp. 2:15)?
5. God Zijn Gemeente voor veel kan en wil behoeden maar ook zaken toelaat als tuchtiging of verheerlijking (zie bv. Ps. 89:32-33; 1 Kor. 11:27-32; Joh. 21:19; Job 42:2-6)?
6. Dat toelatingen door God dus een opbouwend geloofsdoel hebben (2 Kor. 12:7-8)?
7. Dat dit niet ‘het sluiten van de kerk’ is, wat het BvOT op pag. 644 - 665 behandelt
8. Dat we in alle situaties waar we in terecht komen tevreden met ons lot moeten zijn (Spr. 16:33)?
9. Zijn genade ons genoeg is (2 Kor. 12:9-10)?
10. Dat het coronavirus geen straf van God is!

PUZZEL

Voorjaar 2020

Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele letters het antwoord op de vraag:
Grote omkering in bestaande toestand; beroering onder de volkeren?
(Heb. 12; Jes. 29)

Let op, de vragen staan niet in de juiste volgorde om het bedoelde woord te vormen. Voor deze puzzel gebruiken we de Statenvertaling. Met de **tip** kan je het antwoord vinden. Als in een woord (ook in het antwoord) een ij voorkomt zijn dat twee letters.



Antwoord vorig nummer: **dorpsgewijze**

1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

- Tip:**
1. Haman was een *Est. 8*
 2. doodsbleeke *Opb. 6*
 3. hieruit mag men offeren *Lev. 22*
 4. hoog geacht onder de mensen *Luk. 16*
 5. plaats van een gruwel *Mat. 24*
 6. hierdoor gingen de deuren open *Han. 16*
 7. weggenomen offer *Dan. 11*
 8. kamerling van de koning *Est. 2*
 9. komt vóór de wederkomst *2 Thes. 2*
 10. afgod *Deu. 7*



Colofon

Redactie:

Herder M.S. Antonisse, Annabelle en Emile Doppenberg, Arjé Rijnders, Jeroen van de Pavert, Luc Scholtus, Maurice Thesselaar en Michèl Keijsper

Contact:

redactie@jongerenbazuin.nl

ISSN:

2589-983X

Copyright:

Overname van artikelen alleen met toestemming en met bronvermelding.

Uiterste inleverdatum kopij:

juni 2020