



de STEM van de LAATSTE BAZUIN

42^e jaargang nr. 64, voorjaar 2016



*Driemaandelijke uitgave van de
Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland*

Een domme vraag

*Ik voel geen ergernis
en vind het kruis niet dwaas.
'K bemerk wel hier en daar
wat kleingeloof helaas.*

*Ook de verwondering
dat ik geloven mag,
in Iemand die het oneraardse
en toen de hemel zag.*

*Die naar Zijn Woord de oorzaak
is van alles dat bestaat,
Zich toch eenmaal berechten liet
ja, plaats gaf aan de haat*

*van mensen die Hij liefhad
tot op een houten kruis.
Ach Heer, misschien een domme vraag,
maar bent u niet abuis,*

*dat ook een zondaar zoals ik
van u het leven krijgt,
terwijl de wet, een ander mens,
dan toch voor altijd zwijgt?*

abe

COLOFON

Uitgeverij 'De Kandelaar'
Herenweg 7 bis
3513 CA Utrecht
Telefoon: 030 230 07 44
www.uitgeverijdekandelaar.nl

Redactie:

Hogerbeetsstraat 32
2242 TR Wassenaar
www.hazknederland.org
a.w.b@casema.nl
Telefoon: 030-603 28 98

Abonnementen worden gratis verstrekt.

Opgave 023-5285561
of via e-mail:
info@uitgeverijdekandelaar.nl
Overname van artikelen alleen
met toestemming, ongewijzigd
en met bronvermelding.

Redactie:

A.W. Berkhof
R.C. Boekhout
H. Kuipers

Hoofdredactie: H.F. Rijnders

Productie en lay-out:

theologische uitgeverij
NARRATIO
Postbus 1006
4200 CA Gorinchem

ISSN: 1568 - 3419

Bij de voorplaat:
James Tissot:
Uitzicht vanaf het kruis

De Lijdenstijd

De tijd waarin wij nu vertoeven, is een tijd van inkeer, het is een periode waarin wij ons bezinnen op het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus aan het kruishout van Golgotha. Bij het schrijven van dit artikel, ligt het kerstfeest nog maar kort achter ons, waarbij wij stil hebben gestaan bij de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Want een Kind is ons geboren, een Wonder is Het ons geworden. Ja, want het is toch een wonder, dat Hij voor ons de zonden op zich genomen heeft, en ook nu nog geeft Hij ons iedere eerste dag van de nieuwe week wederom de gelegenheid om onze zonden te belijden. Wij mogen en kunnen nog meer ontvangen, want op de eerste dag van de week, waren de discipelen bijeengekomen om het brood te breken, en ook wij mogen nu nog op de dag van Zijn opstanding, de zondag, met onze gedachten bezig zijn met Hem, Die voor ons gestorven is. Wat een voorrecht is het, om op deze dag op een bijzondere manier omgang met de Heer te genieten en Hem te dienen!

Aankondiging

In deze lijdensweken gedenken wij het lijden van de Heer, waarin wij de Heer met Zijn discipelen volgen. In het Evangelie van Marcus lezen wij dat zij op weg waren naar Jeruzalem, Jezus ging hen voor,

en zij die met Hem meeliepen waren verwonderd en bevreesd. Jezus nam Zijn twaalf discipelen tot Zich, en vertelde hun wat Hem in Jeruzalem te wachten stond zeggende: 'Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden en zij zullen Hem ter dood veroordelen. En zij zullen Hem overleveren aan de heidenen, en zij zullen Hem bespotten en Hem bespuwen en Hem geselen en doden, en na drie dagen zal Hij opstaan' (Mc.10:33,34). Marcus vertelt ons hier, dat ook de volgelingen vol angst en onzekerheid waren. Mattheüs schrijft in zijn Evangelie, dat de Heer eerst aan Zijn discipelen de vraag stelt: 'Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen ben?' Waarop Petrus sprak: 'Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.' Hierna verbood de Heer Zijn discipelen om aan iemand te vertellen dat Hij de Christus was. Vanaf dat moment begint Jezus Zijn discipelen voor te bereiden op het lijden wat Hem te wachten staat.

Gods raad

Naar de raad van God moest Jezus deze weg bewandelen, een weg die Jezus al reeds zag in de profetie van de knecht des Heren (Js.42:1-7). Enerzijds wist Jezus Zich de Zoon des mensen

in heerlijkheid en anderzijds de lijdende Knecht des Heren. 'Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen! (Mt.16:22). Toen gebeurde er iets wat zij zeker niet hadden verwacht.

De discipelen, maar zeker Petrus in zijn overtuiging die spontaan Zijn Meester beleden had als de Christus Gods, hij moest uit de mond des Heren de woorden horen: 'Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen.' Zo moest Petrus horen dat het de satan was, die door zijn mond sprak; dit zal zeker een vernedering zijn geweest voor de discipelen. Opmerkelijk in deze geschiedenis is wel, dat de Heer hier niet tot de mensenmenigte spreekt over Zijn aanstaand lijden, maar Hij spreekt hierover alleen tot Zijn discipelen. Toen de menigte zich verbaasde over de grote daden van de Heer, sprak Hij tot Zijn discipelen: 'Legt gij deze woorden in uw oren, want de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen' (Lc.9:44).

Lijden

Zo gebeurde het, dat na de verheerlijking op de berg de Heer nogmaals sprak over hetgeen Hij eerder had gezegd, doch zij begrepen Hem niet. Zij vroegen naar de komst van Elia, waarmede zij ongetwijfeld bedoelden de voor-

bereiding tot oprichting van het aanstaande Koninkrijk. De Heer wees hier op het lot van Johannes de Doper en sprak: 'Zo zal ook de Zoon des mensen door hen moeten lijden' (Mt.17:1-13). Uit deze woorden mogen wij verstaan, dat de Heer andermaal over Zijn lijden gesproken heeft toen hij Zich met Zijn discipelen opmaakte om naar Jeruzalem te gaan. Juist toen begon de eigenlijke tocht, die zou eindigen op Golgotha. Waarin iedere discipel van de Heer Hem moet volgen. Dat ook wij in deze lijdensweken doordrongen mogen worden van hetgeen de Heer om en voor ons geleden heeft, dat wij verslagen zijn over zoveel liefde, dat wij op onze weg die eeuwige liefde en vreugde mogen gevoelen en wij het allen zullen uitroepen: 'Het is al om mij geschied!'

'Dienen' is onze plicht om de Heer te volgen. Dat juist in deze weken ons verlangen meerder wordt om de Heer te ontmoeten, en die plaats in te mogen nemen die Hij voor ons aan het bereiden is. Maar onze eigen zwakheid zet nog wel eens een stempel op ons geestelijk leven, en daarmee doen wij de Heer verdriet. Hij die ons gekocht heeft met Zijn kostelijk bloed, Hij wil, dat wij Hem volgen op de weg naar Golgotha. Het werd de discipelen op hun reis naar Jeruzalem, welke gepaard ging met vele beproevingen en teleurstellingen, niet eenvoudig gemaakt. Maar het is wel opmerkelijk, dat, hoe weinig zij ook van hun Meester begrepen, zij Hem liefhadden.



De berg v.d. verheerlijking (Tabor)

De weg volgen

Ook nu nog trekken vele christenen met ons mee om Zijn lijden te herdenken en vervolgens het Paasfeest te vieren. Er zijn landen waar de christenen het moeilijk hebben. Ook wij ervaren soms dat het er niet gemakkelijker op wordt om de boodschap van het Evangelie te verkondigen. Wellicht zullen er onder hen zijn, die daarvoor twijfelen aan de beloften Gods, dat Hij het werk Zijner handen niet zal laten varen. Maar toch, wie gelooft, zal gesterkt worden, juist door de geschiedenis van de Heer en Zijn discipelen, weer nieuwe moed krijgen om de strijd te strijden tot het einde toe. Ook wij die leven in deze laatste tijd, verstaan vele dingen niet in Gods Koninkrijk, maar het ligt meestal wel aan onszelf.

De Heer ging ons voor op de aardse lijdensweg, Hij ging ons ook voor naar het Jeruzalem, dat boven is (Gl.4:26). Laat dat ons duidelijk zijn, als ook wij hier een weg gaan van lijden en beproeving; het kan een weg van vreugde en blijdschap worden, als wij ons opofferen en leren van de Heer, die niet kwam om gediend te worden, maar kwam om te dienen.

Vreugde

Op de berg spraken Mozes en Elia met de Heer over Zijn uitgang, die Hij te Jeruzalem zou hebben (Lc.9:30,31). Zeker hebben zij gesproken over de vreugde, die op het kruislijden zou volgen. 'Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods' (Hbr.12:1,2).

Zo heeft de Heer ook een heerlijke troost gegeven aan allen, die Hem op de weg van lijden zullen volgen, want die weg loopt uit op de eeuwige heerlijkheid in het nieuwe Jeruzalem (Opb.21). Laat deze lijdenstijd een periode zijn van bezinning met als doel onze relatie met God te verdiepen en te vernieuwen. Dan zijn we gereed voor het Paasfeest, om de genade en de vernieuwing van ons leven met blijdschap in ons hart te begroeten.

G.D. v/d Kraats

Calvarieberg ofwel kruisheuvel

De Calvarieberg of Golgotha (= Schedelplaats) is een verwijzing naar de gelijknamige heuvel bij Jeruzalem waar Christus samen met twee misdadigers werd gekruisigd. Een berg zoals er vele zijn, maar voor ons Apostolischen wel een berg met een zeer bijzondere betekenis. Het betreft de oorspronkelijk buiten Jeruzalem gelegen heuvel waar Jezus gekruisigd werd. De naam komt van het Latijnse calvaris dat schedel betekent (Golgotha is de Griekse vertaling van schedel uit het Aramees). De heuvel werd geacht de plaats te zijn waar Adam begraven was en stond derhalve bekend als de 'plaats van de schedel'. Wij willen ons in de geest eens ver-

plaatsen naar die berg, daar even buiten Jeruzalem, waar Hij zo'n groot offer heeft gebracht... om onzentwil, voor u en voor mij.

Golgotha

Golgotha komt in de Bijbel alleen voor in het Nieuwe Testament. Het was een locatie buiten, maar dichtbij de stad Jeruzalem. Dit komt overeen met het gegeven dat Joden wegens de onreinheid van lijken geen executies binnen de muren van Jeruzalem mochten uitvoeren. Een andere aanwijzing voor de locatie is dat er volgens Jh.19:41 een tuin of olijfgaard met een graf in de buurt was. Een andere naam voor Golgota is 'Calvarië' of 'Calvarieberg', dat is



Golgotha vandaag de dag

afgeleid van Calvaria, de Latijnse naam voor Golgota. Een calvarie is een opstelling van beelden die vaak op een katholieke begraafplaats voorkomt. Ze bestaat uit een al dan niet overdekte verhoging waarop een beeld of beeldengroep is geplaatst die de kruisiging voorstelt. Een paar dagen daarvoor is Hij nog juichend Jeruzalem binnengehaald, als de verwachte koning der Joden! Er werden palmtakken voor Zijn voeten gestrooid, men riep het uit 'Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen' (Mt.21:9b)! Nu, slechts enkele dagen later, schreeuwen vele mensen 'Kruis hem, kruis hem'!

Voor ons

Hij is voor u en voor mij op aarde gekomen, als zijnde het vleesgeworden Woord, om de wil van Zijn Vader, tot het einde toe, te volbrengen. Hij Die wist dat Zijn weg, een weg van strijd zou worden, van onnoemelijk verdriet en lijden. Hij Die tot Zijn Vader bad en vroeg hetgeen staat in Mt.26:42b: 'Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drinke, uw wil geschiede!' Hij Die met zoveel Liefde tot Zijn volk kwam, om hen te leiden in Zijn waarheid, Hij was het immers Die sprak: 'Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde' (Jh3:17). Maar wat gebeurde er? Hij werd vervolgd, gelijk wij ook nu nog heden

ten dage bemerken en zien dat ook bij de mensen die Hem willen volgen. Enige tijd geleden las ik een bericht van 'Open Doors'; daarin werd melding gemaakt van de volgende feiten: 'de vervolging van christenen neemt wereldwijd nog steeds toe. In 2015 verloren 7100 christenen door vervolging het leven. Daarnaast werden meer dan 2400 kerken beschadigd of vernietigd.' Er bestaat zelfs een ranglijst van meer dan 50 landen waar christenen dagelijks vervolgd worden, enkel en alleen om het feit dat zij Hem willen volgen. Het is gewoon niet voor te stellen hoe erg dit is.

Daar op die kruisheuvel heeft Hij voor ons geleden en gestreden. Hij heeft zelfs voor Zijn vijanden gebeden, zoals we kunnen lezen in Lc.23:34b: 'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.' De vrijdag voor Pasen noemen wij 'Goede Vrijdag'. Beseffen wij allemaal wel waarom dit zo is? Op die dag, die vreselijke dag dat Hij aan het kruis werd genageld, heeft Hij voor ons, voor u en voor mij, verzoening aangebracht bij God de Vader. Hij was het Lam Gods, dat de zonden der wereld droeg. Hij sprak aan het einde van Zijn strijd de woorden: 'Het is volbracht' (Jh.19:30). Hij had het werk, dat Zijn Vader Hem op de schouders had gelegd, volbracht. Wij willen daarom toch volgers van Hem zijn (of worden), omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad, met een oneindige Liefde. Hij is altijd met barmhartigheid over ons bewogen, Hij wil ons schragen en

dragen in dagen dat wij het moeilijk hebben. Hij wil er altijd voor ons zijn, in moeite, zorgen en strijd. Hij wil ook onze grote en goede Herder zijn, zoals staat beschreven in Psalm 23.

Het kruis opnemen

Wij zullen ook ons kruis op moeten nemen en al lijkt het ook moeilijk of zwaar, Hij is het immers Die tot ons spreekt: 'Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht' (Mt.11:29,30). Wij mogen dus al onze bekommernissen op Hem werpen en Hij zal ons rust geven. Hij Die ook sprak: 'Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij' (Mc.8:34). Wanneer wij onszelf geheel en al willen overgeven, Hem willen volgen, al de dagen van ons leven,

dan zal Hij ons zegenen met de keur Zijner zegeningen. Zoals ik al eerder schreef, de christenvervolging neemt weer grote vormen aan. Wij kunnen het bijna dagelijks lezen in de krant, of volgen in de media. In Nigeria waar Boko Haram voortdurend aanslaan pleegt, enkel en alleen maar omdat zij een streng Islamitische staat willen en er dus er geen plaats is voor andersdenkenden. In Syrië worden constant aanslagen gepleegd, dit vanuit diezelfde geloofsovertuiging. Er komen vele honderden mensen bij zulke aanslagen om het leven, dit terwijl Hij ons de liefde wil leren. Zijn liefde en barmhartigheid wil Hij aan mensenkinderen schenken, Hij wil ons de rust en de vrede in het hart aanbrengen. Hij wil Zijn werk werken, Hij wil Zijn werk voleindigen, Hij Die sprak in Zch.4:6: 'Niet door kracht noch door geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE

Vooraankondiging

Ook dit jaar wordt weer
(voor de vijftiende keer)
een Ontmoetingsdag georganiseerd, namelijk
op D.V. zaterdag 21 mei a.s.
te Utrecht
(Marcuskerk, Hoograven)
aanvang 10.00 uur

Houdt u deze dag reeds vrij!

Het onderwerp is:
Als Hij komt, zal Hij nog geloof vinden?

der heerscharen.' De Heer van de kerk is niet in de wind, noch in de aardbeving, noch in het vuur, maar in de stilte wil Hij Zich openbaren. Hij wil aan mensenkinderen Zijn wil kenbaar maken door Zijn Geest, de Heilige Geest. Hij wil mensenkinderen blijven trekken met koorden van Liefde tot Zijn wonderbaar Licht.

Goede Vrijdag

Dat wij, een ieder voor zich persoonlijk, dan ook de stilte willen opzoeken om Hem te vinden, te belijden en ook te aanbidden, gelijk een Daniël deed, zoals we dit kunnen lezen in Dn.6:11b: 'Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem; en driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen.'

Wij willen met Goede Vrijdag dan ook in ootmoed en nederigheid knielen bij dat akelig vloekhout op Golgotha. Wij willen stilstaan bij het grote werk dat Hij voor u en voor mij tot stand heeft gebracht. Wij willen stilstaan bij Zijn strijd en onmetelijke lijden dat Hij voor ons heeft volbracht. Nooit en te nimmer zullen er woorden gevonden kunnen worden om Hem daarvoor te kunnen danken. Wij moeten onze schuld bij vernieuwing voor Zijn heilig en aanbeddelyk aangezicht neerleggen en smeken om genade voor recht.

Pasen

Op Eerste Paasdag zullen wij dan ook met elkaar dat heerlijke Paasfeest mogen vieren. De dag

van Zijn opstanding in heerlijkheid. De dag dat Hij ons het eeuwig heerlijk leven heeft aangebracht. Hij heeft overwonnen, dood, hel en al haar machten. Dat heeft Hij volbracht voor ieder menskind dat Hem wil volgen en Zijn geboden bewaren en onderhouden.

Op die eerste dag der nieuwe week zullen wij ook het Heilig Avondmaal mogen vieren. In de Geest zullen wij het vieren met onze ontslapenen en allen die de Heer daartoe vrijheid wil geven. Dat het dan waarlijk feest mag zijn, niet alleen op de aarde, in de hemel, maar ook onder de aarde.

Laat ons hart van vreugde opspringen en dat wij met elkaar, één volk, één van hart, één van geest en één van liefde zullen mogen zijn. Dat wij hand in hand, schouder aan schouder, de geloofsweg willen bewandelen, strijdende de goede strijd van het geloof. Dat wij mogen verlangen en uitzien naar die grote en heerlijke dag van Zijn wederkomst. Dan zal Hij komen om Zijn bruid, Zijn Sulammith te halen en om haar te voeren in de hemelse bruiloftszaal, om aldaar de bruiloft van Het Lam te vieren. Dat wij, u en ik, alzo gereed zullen zijn om Hem te mogen ontmoeten, om Hem te leren kennen van aangezicht tot aangezicht, om voor eeuwig en altijd met Hem te mogen heersen als koningen en priesters.

Dat die dag dan ook spoedig zal mogen aanbreken. Maranatha..... Jezus komt!

Ik wens u allen een zeer gezegend Paasfeest.

R. Blumink

Pasen

Paasfeest. De Heer is opgestaan uit het graf! Het is de eerste dag der week en de macht der hel is verslagen, ja de dood is vernietigd. Nog voordat iemand dit wist, heeft God Zijn rijke zegen ons geschonken, want op Gods machtswoord hebben ook wij het doodskleed afgeworpen en zijn wij door het verlossingswerk van Christus aan het kruishout van Golgotha uit ons zondengraf getreden. Want ook wij zijn met de Heiland mee gekruisigd, gestorven en herboren opgestaan. Zo zijn wij reizende, achter de Zaligmaker aan naar de hemel. Welk een troost en blijdschap hebben wij op Pasen ontvangen, dat de Heer Jezus met Zijn licht en leven in onze harten schijnt. Ja, dat Hij ons een eerste dag, een rustdag, een opstandingsdag, heeft geschonken en dat wij bij Zijn wederkomst, zo wij ontslapen zijn, onsterfelijk, verheerlijkt uit het graf zullen opstaan en eeuwig bij Hem zullen zijn. Het pand hiertoe hebben wij in de opstanding van Christus gekregen, de Eersteling uit de dood. Hij is de Allersterkste Held, die de macht van de dood heeft overwonnen. Hiermee hebben wij de zekerheid dat zelfs de dood vernietigd zal worden. Zo zijn wij met de Borg en Middelaar in aanraking gekomen, ja zijn ook wij in Zijn gemeenschap opgenomen en hebben wij deel aan Christus. Hij, Die na Zijn bitter lijden en ster-

ven uitermate verhoogd is en een Naam boven alle naam heeft ontvangen. Zijn verhoging stijgt van trede tot trede: van opstanding tot de hemelvaart, van de hemelvaart tot het zitten aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, terwijl wij onze kroon zullen ontvangen als de Heer wederkomt op de wolken des hemels.

Is Onze Verlosser reeds in Zijn dienstknechtsgestalte aanbiddenswaardig, hoeveel te meer is Hij het dan, wanneer Hij ons verschijnt in de glans van de hemelse heerlijkheid en majesteit. Bij deze gedachte buigen wij eerbiedig het hoofd en spreken Thomas na: 'Mijn Heer en Mijn God!' Want ook wij zijn niet langer meer ongelovig, maar gelovig en verwachten alles van Christus. In deze belijdenis willen wij nog even stilstaan bij het grote gebeuren van het Paasfeest, van het Opstandingsfeest.

De oorsprong

Eerst brengen wij u de oorsprong van het Paasfeest in herinnering, dat bij de instelling blijkt in onlosmakelijk verband te staan met de verzoening der zonde, gelijk Golgotha ook voor ons christenen de onmisbare achtergrond is van de opstanding. Het is waar dat het Pascha in Israël tevens een natuurfest was om het begin van de gersteoogst te vieren als een gedachte aan de vernieu-

wing van het scheppingsleven, maar het was tevens en vooral de herdenking van de verlossing uit het Egyptische diensthuis. Te middernacht ging Gods gericht over de onderdrukkende macht waardoor Gods volk geknecht werd. Alle eerstgeborenen werden door het zwaard der goddelijke gerechtigheid geveld. Het oordeel ging echter aan de huizen der Israëlieten voorbij, want de Heer verschoonde hun ziel van het verderf, niet omdat er geen schuld in hen was, want als God in 't recht wil treden, wie kan dan bestaan? Maar God spaarde hen genadiglijk, omdat zij naar Zijn aanwijzing een schuilplaats tegen het oordeel gezocht en gevonden hadden achter het aan de deurposten gestreken bloed van het lam, een lam, dat het gericht van de dood als het ware reeds voor hen gedragen had, zodat de verderfengel deze huizen voorbij ging, zonder

aan Gods wrekende gerechtigheid te kort te doen. Dit genadiglijk 'voorbijgaan' werd weergegeven in het woord 'Pascha'. Wij vinden dit ook in ons Pasen terug, waar wij ons niet alleen verblijden over het ontwaken van de natuur uit de winterse slaap, want dan zou ons Pasen hol en leeg zijn, maar de hoofdzaak bij ons gelovigen ligt in het verlossende 'voorbijgaan' van het dreigende oordeel, dat wij duizendmaal door onze overtredingen hebben verdiend. Maar ook ons Paaslam, zoals Paulus Christus noemt, is voor ons geslacht en in het geloof hebben wij bedekking gevonden in het bloed, dat voor velen, en ook voor ons, vergoten is op Golgotha.

Voor ons

Christus is in onze plaats in het oordeel ondergegaan en stervend is Hij de dood ingegaan, om er op de derde dag uit op te staan,





bewijzend dat Hij de dood ten volle heeft ondergaan, maar dat de dood Hem niet kon houden. De opstanding heeft daarom een dubbele betekenis en zegen. Voor Christus Zelf èn voor de vrijgekochten. Voor Christus, omdat Hij volstrekt schuldeloos en rechtvaardig was, want de dood, die de macht over alle schuldigen heeft, kon Hem niet houden. Maar deze opstanding is tevens ook de onze, want als de Heiland uit het graf verrijst, hebben wij de zekerheid, dat allen die door het geloof ingeplant zijn in Hem, eveneens voor rechtvaardig worden gerekend, want Hij is overgeleverd om onze zonden, maar

ook opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En dit is het Paasfeest van ons. Wij kunnen niet alleen leven in lentevernieuwing, maar leven juist en bovenal naar het Evangelie van Goede Vrijdag en Pasen, dat er geen verdoemenis, maar gerechtigheid en eeuwig leven is voor ons, die in Christus zijn, en dat wij ook ons geloof hierover openbaren, dat wij niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Dat is ook onze rijke wens en bede.

De opstanding

Nu nog even terug naar het feit van de opstanding, dat reeds plaats had gevonden, voordat de vrouwen bij het graf zijn aangekomen. Mattheüs schrijft het als volgt: 'En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden.' Wij lezen hier niet, noch in de andere evangeliën, hoe de Heer Jezus uit het graf verrezen is. Geen sterfelijk oog heeft Christus uit de spelonk zien opstaan, ofschoon de Heer daarna aan velen verschenen is. Noch de wachters, die als doden waren, noch de vrouwen, die in de vroegte op weg naar de hof waren, zijn er ooggetuigen van geweest. Kennelijk behoorde Jezus' opwekking als een wonderwerking Gods niet tot de dingen, die een mense-lijk oog kon aanschouwen zonder

door de gloed dier majesteit verblind te worden. Zij was trouwens levendmakend, iets wat uitsluitend de macht van God is en de oorsprong van alle leven is daarom een verborgenheid, waarvan niemand weet dan God alleen. Ook in de beginne heeft God, zonder ooggetuigen, het wondere leven in de uit stof gevormde mens geblazen, en daardoor werd de mens tot een levende ziel, bekwaam om zich te heffen boven het stof, teneinde met hart en stem de Schepper te loven en Hem te dienen.

Leven!

Maar ook is het zo met het geestelijk leven, dat toch ook in het verborgene gewekt wordt in het dode zondaarshart, waardoor het uit God herboren wordt. Immers wij bespeuren het nieuwe leven als het er eenmaal is en zich openbaart, maar het ontstaan ervan is en blijft een mysterie; wij zien het, maar doorgronden het niet. Zo heeft God, en ook Hij alleen, zonder ooggetuigen, Christus uit de dood opgewekt; ja, verrees Hij ook door eigen kracht. De dodenopwekkingen, die de Heer Zelf heeft verricht, waren onder het oog van vele getuigen geschied. Maar zij waren dan ook van andere aard; zij betekenden een tijdelijke terugkeer tot het vroegere aardse bestaan, terwijl de opstanding van Christus geen teruggang, maar een opgang tot een hogere levensorde was, een ingang tot de sfeer der verheerlijking, waarin de dood eeuwig tot overwinning is verslonden.

Blijft de opstanding zelf achter een sluier verborgen, de verschijnenselen en tekenen die haar begeleiden en tekenen die haar begeleiden hebben, geven ons toch het bewijs van de Goddelijke kracht en majesteit, waardoor zij tot stand gebracht is. Ja, Christus is opgestaan. Hemel en aarde waren bij die indrukwekkende verschijnenselen betrokken: de hemel, doordat deze zich opende om een engel, ja, zelfs meerdere engelen, te laten nederdalen in de hof en de aarde, doordat zij schudde onder de voet van de engel. Deze beving wijst dan ook op een bijzondere openbaring van God, waardoor de opstanding van Christus gewrocht is geworden. Trouwens ook bij het sterven van de Heiland beefde de aarde en braken de steenrotsen, waaruit wij mogen verstaan dat de ganse schepping, die thans nog onder de vloek ligt en in barensnood is, verlost en vrijgemaakt zal worden uit de banden der dienstbaarheid, opdat de Heer haar van vloek ontdaan, vernieuwd en herschapen, als een Gode welbehagelijke offerande aan de Vader moge opdragen. Christus is opgestaan, ja Zijn triomf over zonde, vloek, dood en graf is de zekerheid van onze eeuwige heerlijkheid.

Halleluja, Het is waarachtig Pasen; Onze Heer en Koning is verrezen uit de dood. Het is Bevrijdingsdag. Het Lam is geslacht en het eeuwig heerlijk leven is ons gegeven door de Almachtige God, door Zijn Zoon. Kom Heer Jezus. Maranatha.

H. Kuipers

Betanië

Betanië was een vlek, een klein plaatsje, nog net op de Olijfberg gelegen op 15 stadiën afstand (dat is 2,8 kilometer) van Jeruzalem, een half uur gaans, langs de weg naar Jericho. Van dit kleine dorpje kennen we vier inwoners van naam! Lazarus natuurlijk, met zijn zusters Maria en Martha, maar ook Simon de melaatse. In het huis van de laatste lag de Heer aan tafel toen een vrouw kwam die kostbare nardusmirre bij zich had en de albasten kruik waar dit in zat brak en de mirre over het hoofd van Jezus uitgoot. Er ontstond beroering onder de discipelen vanwege de volgens hen verspilling. De Heer echter sprak: 'De armen hebt gij immers altijd bij u, maar Mij hebt gij niet altijd. Want toen zij deze mirre over mijn lichaam uitgoot, heeft zij dat gedaan om mijn begrafenis voor te bereiden' (Mt.26:11,12). We mogen hieruit concluderen dat deze gebeurtenis vlak voor de kruisdood van de Heer plaatsvond, ook al omdat we in het vervolg lezen dat Judas naar aanleiding van deze 'zalving' naar de overpriesters ging om hen aan te bieden Jezus over te leveren.

Nardus

De nardusolie was bekend in oude tijden. De met een viltachtige haarlaag bedekte worteluitloper en onderste stengeldeel van de gebruikte plant werden gedroogd.



Nardus

Hieruit werd een roze/rode en zoet ruikende exquisite zalf of olie gewonnen. De zalf zou nu, net als in vroegere tijden, in verzegelde albasten kruiken vervoerd worden. Als een baas van een huis bijzondere gasten ontving dan kroonde hij zijn gasten met bloemen en brak de zegel van de albasten fles en zalfde hen met nardus. De zalf werd ook gebruikt door vrouwen als een olie om het haar te parfumeren. Bij een begrafenis werd er gezalfd vanwege zijn geur en om verrotting te voorkomen. Het had een helende werking en bezat krachten om vele gebreken te genezen, was versterkend en werkte vergif tegen. De meer dan driehonderd schellingen die de olie kostte (Mr.14:5) was een klein vermogen en zou vandaag de dag ongeveer 15.000 euro bedragen. Daar hadden inderdaad veel armen mee kunnen worden geholpen. Degene echter die werd gezalfd heeft veel meer (ook geestelijk) armen gered van de eeuwige dood en de handeling van de vrouw was dus meer dan terecht. Laten we daarbij bedenken dat het woord 'Messias' ook 'Gezalfde' betekent!

Een van de betekenissen van de naam Betanië is 'huis der armen'. De Here Jezus bezocht deze plaats meerdere malen en Hij wist wat Zijn zending inhield en kon Johannes de dooper laten meedelen: 'blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie.' En apostel Paulus kon verwijzen naar een tekst uit Ps.112: 'gelijk geschreven staat: Hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid' (2Kor.9:9).

Overwinning

De naam Betanië heeft nog een betekenis: 'huis van dadels'. Dadels groeiden aan dadelpalmen en we weten van Christus' intocht in Jeruzalem dat men naast de klederen op de weg ook palmtakken meedroeg (Jh.12:13). De olijfberg had dus niet alleen olijfbomen, maar ook palmbomen. De palmtakken getuigden van overwinning; men dacht nog dat de Heer het koningschap op zich zou nemen, maar dit was die dag slechts profetisch.

Zoals de Heer uit het oosten richting Jeruzalem kwam, verbeelde Hij ook de Zonne der gerechtigheid die opgaat in de harten van hen die in Hem (zouden) geloven. Hij zal eenmaal wederkomen en met de Zijnen een rijk stichten van vrede en gerechtigheid waarover Hij de Koning zijn zal. Dat is de tijd der overwinning. Het is de 'dag van duizend jaar' waarnaar we uitzien. Aan het begin daarvan lezen we van een grote schare die niemand tellen kan (Op.7:9) 'uit alle volk en stammen en natiën en talen (die) stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.' Hier zijn ze het zinnebeeld van de vreugde over de overwinning, die zij door het geloof behaald hebben. Omdat zij uit de grote verdrukking komen en gerechtvaardigd in het bloed van Jezus 'zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte,



want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen' (Op.7:15-17).

Macht?

De belangrijkste en meest in het oog springende gebeurtenis in Betanië was natuurlijk de opwekking van de vier dagen tevoren gestorven Lazarus, de overwinning op de dood, die de Heer niet veel later Zelf mocht behalen. Ten derde dage na Zijn kruisdood en vier dagen van duizend jaar na de schepping en zondeval van de mens. Die opwekking was echter ook de directe aanleiding voor Farizeeën en Schriftgeleerden om te gaan beraadslagen hoe Christus ter dood te brengen (Jh.11:53). 'Wat doen wij, want deze mens doet vele tekenen? Als wij Hem zo laten geworden, zullen allen in Hem geloven en de Romeinen zullen komen en ons zowel onze plaats als ons volk ontnemen' (vs.47,48). Hier blijkt toch de voornaamste reden waarom men in 's lands geestelijke leiding zo'n hekel aan de Heer had. Men dacht dat Hij hun positie bedreigde en dat zij hun vooraanstaande plaats kwijt zouden raken. Dat is hoe de mens van nature in elkaar zit. Men haakt naar bewondering en status. Hoevelen zijn in de loop der geschiedenis al achtergesteld of erger door jaloezische medeburgers die joegen naar geld en macht? Zelfs een Zondeloze ontkwam hier niet aan. Wie neemt het woord van de Heer serieus als Hij zegt: 'Want

wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden' (Mc.8:36)? Gelukkig zijn er in de wereld mensen die nederig en zachtmoedig proberen te zijn en hun Herder na willen volgen. Dat zulks altijd met vallen en opstaan geschiedt, is een feit waarvan we, God zij gedankt, weten dat eenmaal de zonde tenietgedaan zal zijn. O, wat kijken we daarnaar uit! Naar de tijd dat we niet meer kunnen zondigen, omdat we eindelijk zijn zoals bedoeld 'in den beginne', toen God de mens schiep en constateerde dat het zeer goed was wat Hij had verricht. Zonde en dood verkregen macht over de mens toen Eva en Adam Gods gebod overtraden. Maar de Heer gaf uitkomst. Hij zond Zijn Zoon, de laatste Adam, met een blijde boodschap van overwinning over zonde en dood. Zij die zich arm wisten konden het Evangelie aannemen en de overwinning vieren, zoals in Betanië eenvoudige mensen de macht van God leerden kennen en verblijd waren over Degene Die kon zeggen: 'Lazarus, kom naar buiten!' Het graf kon hem niet houden, net zoals Gods Zoon triomfeerde en kon zeggen: 'Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk' (Opb.1:17,18). Laten we ons blijvend aan Zijn leiding toevertrouwen! Totdat Hij de plaatsen bereid zal hebben en het zal klinken: 'Komt hoger op.'

A.W. Berkhof

'Houd goede moed...'

Deze woorden treffen wij aan in het laatste vers van hoofdstuk 16 van het evangelie van Johannes. Kennelijk is er een goede reden dat de Heer deze woorden op heeft laten tekenen. Er wordt ons als het ware succes en sterkte gewenst. Dit gebeurt echter niet zonder de belofte in de laatste woorden van het hoofdstuk 'Ik heb de wereld overwonnen'. Deze tekst trof ik ook aan als begeleidende tekst in de Bijbel die ik kreeg bij het verlaten van de zondagsschool in 1967. Goede reden om er in deze tijd van het jaar een kort artikel aan te wijden.

De situatie in de wereld

De afgelopen (tientallen) jaren mogen wij allen constateren dat het er niet gemakkelijker op wordt. Hoe vaak horen we niet woorden van verzuchting die als achtergrond hebben de situatie in de wereld: oorlog, verdriet, honger, armoede etc. De Bijbel helpt ons hier ook weer. Lees hiervoor o.a. Mt.24 dat gaat over de laatste dagen en de zaken die dan plaatshebben. Hebben we niet vaak verdriet over zaken die in onze directe omgeving gebeuren? Eenzaamheid, afval van het geloof, ziekte etc. Hebben we niet vaak verdriet over het feit dat er wellicht ook minder liefde en eenheid onder ons wordt gevonden dan door de Heer wordt gevraagd? We worden hierom-



trent niet voor niets zeer serieus vermaand door Woord en Geest. Worden we niet verdrietig door het feit dat er instanties zijn die harde pogingen doen om het Woord Gods uit de samenleving te bannen? Het Humanistisch Verbond heeft het over een 'externe autoriteit' waarmee ook en met name de Schepper van hemel, zee en aarde wordt bedoeld. Politieke partijen die onder de noemer van scheiding van kerk en staat proberen alles wat met de Heer, Zijn Woord en werk te maken heeft, weg te krijgen. Zijn we niet verdrietig over het feit dat nog maar zo weinigen iets willen horen over het Woord Gods? Hebben we niet het gevoel dat 'we het allemaal voor niets doen'?

En dat 'we' er alleen voor staan?

Het bestuur in Europa (dat vooral geen hulp aan Hem zal vragen) laat opmerkelijk vaak blijken dat men het eigenlijk ook niet meer weet.

Er worden ontzaglijke hoeveelheden geld (dat we niet hebben) gedrukt om de inflatie aan te wakkeren en zo een beetje economische groei te krijgen. Op deze groei (een toename van consumptie) is de westerse economie gebouwd. Het gebouw dreigt in te storten bij bijvoorbeeld deflatie, dat het geld meer waard wordt. Het drama met de vluchtelingen is ook een dossier waarop wij niet de antwoorden hebben. Eenheid van bestuur is een opkomend probleem. Landen die een afwijkend beeld hebben bij een bepaald onderwerp worden bedreigd met maatregelen door 'de zichzelf als oppermachtig beschouwende commissie'. Denk hierbij

met name aan de politieke situatie in Polen en Hongarije. Hoeveel te beter zou het zijn de Heer om hulp, leiding en dus uitkomst te vragen. Dat echter zal de grote en machtige mens, naar wij aannemen en eigenlijk wel weten, niet doen. Het concept van de maakbaarheid van samenleving is hen te dierbaar.

Gewoon volhouden...

Ook al denken en vinden we dat het niet makkelijk is (hetgeen ook vaak zo is), we mogen toch weer een groot aantal bemoedigende teksten halen uit Zijn woord en hieruit kracht putten voor de periode die voor ons ligt. Hij heeft toch gesproken dat Hij 'het zwakke der

wereld heeft uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen'. Zie 1Kor.1:27. Zijn wij niet de exponent van nietig en zwak? Het woord zal niet ledig tot Hem terugkeren volgens Js.55:11 'Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren.' Oftewel: we moeten gewoon doorwerken in de wereld en Zijn Naam verkondigen. Hij zal de inspanningen zegenen en tot wasdom laten komen al zien wij het (nog) niet!

Nog regelmatig horen wij de profetische woorden die Hij laat spreken door broeders en zusters. Denk daarbij aan de openbare lezingen, de Maranatha-dagen etc. Dit betekent dat Hij een betrouwbare Leidsman is. Hij doet nog steeds wat Hij heeft beloofd. Zie Am.3:7. Lees de woorden nog eens na over wat Hij voor de Zijnen wil zijn: een Leidsman die Zijn sterke arm zal doen gelden, een Behoeder, een Trooster, een Voor- en Achartocht, Degene Die geeft wat goed, nodig en nuttig is etc. Hij was, is en blijft Dezelfde. Dus reken er maar op dat Hij het waarmaakt. Velen kunnen hiervan om ons heen getuigen en hebben dit mogen ervaren.

Ja, de wetsverachting neemt toe, ja, de liefde verkilt, ja, misschien moeten wij huis en haard verlaten, maar: de belofte en eis is dat wij moeten volharden tot het einde. De kroon op ons hoofd kan niet weggenomen worden door anderen, hooguit door onszelf. Dit zal echter niet gebeuren als wij wandelen in de voetsporen van onze geliefde Here Jezus Christus en echt proberen om Zijn ordeningen

en inzettingen te volgen met een vertrouwen dat wij niet van onszelf hebben maar dat wij wel bij Hem mogen afsmecken.

Het is geschied...

Ondanks het feit dat het soms heel moeilijk is om vol te houden, door te gaan en ieder op zijn of haar eigen wijze te strijden en te lijden heeft, mogen wij altijd, en in het bijzonder in deze dagen, zien op de woorden waarmee we dit artikelje begonnen: 'Houd goede moed' maar in het bijzonder op hetgeen aansluitend volgt: 'Ik heb de wereld overwonnen'. De Heer heeft namelijk allang overwonnen. Het is niet iets wat in de toekomst verborgen ligt. De Heer heeft overwonnen toen Hij opstond uit de dood en deze dus terzijde gelegd heeft! Zoals de dood geen macht had over Christus heeft deze dat ook niet meer over ons, dankzij het verlossingswerk van onze Heer en Heiland. Of Hij zal ons opwekken of we zullen levend veranderd worden. Zie o.a. 1Kor.15:20-26;51-52 en 1Ts.4:15-17. We zien uit natuurlijk uit naar het laatste: de opname van Zijn bruidsgemeente en aansluitend Zijn bestuur over de wereld die er echt heel anders uit zal zien. De eerste brief aan de Korinthiërs zegt het volgende: 'Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.' Dat dit ongelooflijk prachtige vergezicht ons geloof van dag tot dag mag versterken!

R.C. Boekhout

ADVERTENTIE

Het Hooglied van Sálomo

Door Uitgeverij de Kandelaar is een nieuw boek uitgegeven onder de titel: "Het Hooglied van Sálomo".

Het Hooglied, het lied der liederen, handelt over de liefde tussen een bruidegom en een bruid. Als wij ons verdiepen in de tekst, dan zien wij veel meer dan een waarneembare liefde tussen een bruidegom en een bruid. De lezer mag de openbaring van de zuiverste liefde van de Bruidegom, Jezus Christus tot Zijn bruid, de gemeente ervaren en andersom.

Het, in biddend opzien, zoeken naar de zuiverste liefdeband met Christus verrijkt en verdiept het geloofsleven van iedere gelovige en christelijke gemeente. Het brengt zowel de persoonlijke gelovige als de christelijke gemeente dichter bij de Heer. Dit boek helpt de lezer(s) bij deze zoektocht.

Het boek geeft vers voor vers een verklaring bij het Bijbelboek, "het Hooglied van Sálomo" en nodigt uit tot (verdere) Bijbelstudie zowel persoonlijk als in groepsverband.

"Wat zou die zuiverste of uitnemende liefde voor ú kunnen betekenen?"

"Het Hooglied van Sálomo" is te bestellen via onze website, of via uw plaatselijke bediening.



€ 12,⁵⁰

www.uitgeverijdekandelaar.nl

In Numeri 33 vinden we een overzicht van de pleisterplaatsen die het volk Israël aandeed gedurende hun woestijnreis. Ze zijn blijkbaar belangrijk genoeg om opgenomen te worden in Gods Woord. Het zijn de plaatsen waar God hen deed stoppen en van deed optrekken, want we lezen: 'De HERE ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom om hen te leiden op de weg, en des nachts in een vuurkolom om hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden voortgaan. Zonder ophouden bleef de wolkkolom des daags en de vuurkolom des nachts aan de spits van het volk.' (Ex.13:21,22). Voor ons zijn die wolk- en vuurkolom tekenen die overeenkomen met Woord en Geest. Het Woord is immers een lamp voor onze voet en een licht op het pad dat we gaan, terwijl we geleid worden door de Koning van de kerk, Christus Jezus, Die ons vertelt wat we te doen en te laten hebben door de gaven van de Heilige Geest.

Vleespotten

Als we dan aan het eind van 2015 terugkijken, kunnen we constateren dat zulks bij ons nog steeds het geval is. De Heer leidt ons onophoudelijk door Woord en Geest. Tegelijkertijd bemerken we dat er wel van enige stagnatie sprake was; er kon afgelopen jaar in Juda geen verzegeling

plaatsvinden vanwege de mindere gezondheidstoestand van apostel H.F. Rijnders. We waren zo te bemerken aangeland op een pleisterplaats van de woestijnreis die we gaan op weg naar het beloofde land. Maar net zoals Israël de wolken vuurkolom voortdurend aan de spits van het volk zag gaan, is dit bij ons het geval. De Heer verlaat Zijn werk niet, hoewel Hij zeker aanmerkingen heeft op de manier waarop wij omgaan met Hem en het geloof. Nog steeds moet de Heer regelmatig vermanend spreken, als Hij constateert dat we te vaak hangen aan de dingen van de wereld, zoals Israël met weemoed teruggacht aan de vleespotten van Egypte: 'De Israëlieten begonnen weer te jammeren en zeiden: Wie geeft ons vlees te eten? Wij denken terug aan de vis, die wij in Egypte aten om niet, aan de komkommers en de meloenen, het look, de uien en het knoflook' (Nm.11:4b,5).

Maranathadag

Dus niet voor niets werden op de tweejarige Maranathadag vermanende profetieën besproken en was de titel van de dag: 'Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.' Zowel in de behandelde profetische woorden als in de korte predicatie in de eredienst aan het einde van de dag kwam naar voren dat we ons als levende stenen moesten

laten bewerken tot een geestelijk huis 'om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus' (1Pt.2:5). Ook werden we nog eens bepaald bij het feit dat ons 'lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in ons woont'. Een en ander heeft natuurlijk consequenties voor ons dagelijkse leven. Wij moeten, sprak hrd. F.A.M.J. Thesselaar aan het einde van de dag, daders van het Woord zijn en niet louter luisteraars. Als we de Heer ons laten vormen naar Zijn beeld, dan sluiten de stenen van Gods tempel nauw aaneen, is er geen pleisterwerk nodig en kunnen we de vermaning van apostel Paulus waarmaken: 'Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst' (Rm.12:1). Daartoe moeten we onze wil aan God onderwerpen, zodat we net zoals de Heer overwinnaars kunnen zijn. Kan men om ons heen iets van Christus Jezus in ons zien? Dat is wel nodig en daartoe mogen we de Heer vragen intocht te doen in ons gemoed. Rondom horend werd deze dag in oktober in ieder geval als bijzonder plezierig en opbeurend ervaren.

Andere activiteiten

Net als in andere jaren werd weer een Nederland-lezing georganiseerd, dit keer in Zwolle. Ook de jaarlijkse ontmoetingsdag werd in de week na Pinksteren geor-

ganiseerd met als thema 'Dorst? Levend water!' Natuurlijk waren er diverse activiteiten om geld te verzamelen voor onze broeders en zusters in Benjamin met als hoogtepunt de jaarlijkse rommelmarkt in de gemeente Wageningen, die gelukkig weer een fors bedrag opbracht. In vrijwel alle gemeenten worden ook regelmatig collectes gehouden voor de kerk aldaar. In Haarlem bracht een straatcollecte zelfs ruim 2000 euro op.

Ook de jongeren werden niet vergeten. Er waren diverse jongerenzondagen en jongvolwassenen-diensten. De behandelde thema's sloten aan bij het onderwerp van de Maranathadag, zoals 'Jongeren als tempel van de Heilige Geest' en 'In stilte bouwen aan de Tempel des Heren'.

Er is nog steeds goed contact met de kleine gemeente in Tbilisi. Men heeft elke zondag een bijeenkomst waar men de geloofslessen bespreekt. Ev. J.L.M. Straetmans heeft regelmatig e-mailcontact en we mogen dankbaar zijn dat de kerk nu ook officieel geplant is in Georgië. Men is door de overheid officieel erkend per 15 januari van dit jaar, na heel wat papierwerk te hebben moeten inleveren. Daarmee werd deze datum tot een historische dag voor onze zustergemeente.

We mogen de Heer danken en prijzen voor al hetgeen Hij weer gegeven heeft. Zijn arm is niet verkort en Hij schenkt wat goed, nodig en nuttig is aan allen die het van Hem verwachten.

(red)

Gemeentelijke gebeurtenissen in 2015

Amersfoort

H. Waterdoop

11-01-2015

Luca

zoon van br. en zr. M. Zalm-Faro

Mees Heimen

zoon van br. en zr. L. Senger- van

Dusschoten

4-10-2015

Rebekka Willempje

zoon van br. en zr. E.

Doppenberg-Rijke



14-10-2015

Zr. Irena M. Buné-Draijer (79 jr)

Overleden

22-11-2015

Br. Marcel Kreijne (48 jr.)

Amsterdam

Huwelijk

20-03-2015

Timo Misset en Maxine van der

Klauw.

Arnhem

Huwelijkszegen

28-06- 2015

René Blumink en Natasha de

Jong

Haarlem

25-jarig ambtsjubileum

20-09-2015

Br. J.L.M. Straetemans als

evangelist

Overleden

24-06-2015

Zr. Martine G. Brust-Sonneveld

(68 jr)

Utrecht

25-jarig ambtsjubileum

24-05-2015

Br. A.W. Berkhof als

diaken-evangelist

Overleden

19-02-2015

Ingrid Bianca Jansen (43 jr)

dochter van br. en zr. P.J. Jansen-

van Camp

Wageningen

Belijdenis

13-12-2015

Eliane Rijnders

Huwelijkszegen 25 jr.

04-10-2015

Br. en zr. A Blumink- A. v.

Zadelhoff

Overleden

07-04-2015

Zr. Jorina M. Blumink-Nederveen

(63 jr)

ACTIE 'RED EEN KIND'

Financieel overzicht betreffende het jaar 2015 *BANKREKENING*

ONTVANGSTEN

Saldo per 01-01-2015	€	1961,54
Vaste maandelijkse giften 2015	-	1254,30
Individuele giften 2015	-	1090,00

Totaal € **4305,84**

UITGAVEN

Red een Kind, Zwolle	€	1872,00
SNS Bank, Arnhem		
Diverse bankkosten	-	7,20
Saldo per 31-12-2015	-	2426,64

Totaal € **4305,84**

Geachte sponsors,

Hierbij geven wij u het financieel overzicht betreffende het jaar 2015 van de Actie 'Red een Kind'. Op de eerste plaats zeggen wij u hartelijk dank voor uw bijdragen.

De dankbaarheid van de kinderen is zeer groot. Diverse keren in het jaar ontvangen wij bericht van de kinderen zelf, die wij sponsoren. Zij zijn dankbaar dat zij door onze sponsoring onderwijs kunnen volgen. Een van de kinderen schreef ons: Ik wil u danken voor de hulp die u geeft en ik bid voor u om sterkte. Een ander kind schreef weer dat het met haar goed gaat en dat zij het prima doet op school. Een derde vroeg om gebed voor een belangrijke toets.

Laten wij hopen en bidden dat u ook weer in het nieuwe jaar 2016 de gelegenheid hebt om uw bijdrage aan de Actie 'Red een Kind' te kunnen realiseren.

Jammer genoeg zijn er nog zoveel kinderen die niet in de gelegenheid zijn om onderwijs te volgen. Daarom hopen wij dat er onder de broeders en zusters nog personen zijn die voor deze kinderen een bijdrage willen geven, zodat ook zij gesponsord kunnen worden.

Wij leven in een deel van de wereld waar wij over het algemeen nog kunnen doen wat wij graag willen. Maar voor zeer vele kinderen in die landen is dat niet mogelijk.

Wanneer u aan deze actie uw bijdragen zou willen geven, hetzij maandelijks of dat u incidenteel wat wilt geven, dan kunt u dit doen op bankrekening **NL17SNSB 096.35.50.225** t.n.v. Hersteld Apostolische Zendingkerk, Utrecht. Wij zien uw bijdrage met dankbaarheid tegemoet. Alvast dank voor uw medewerking.



Namens de actie Red een Kind.
A. Hobé, Utrecht,
03 februari 2016



kapel van de gemeente Amsterdam

De erediensten worden op zondag gehouden te:

Amersfoort	Banckertstraat 3	10 en 17 uur
Amsterdam	Burg. Röellstraat 199	10:30 en 17 uur
Arnhem	Uitzichtkerk, Zaslaan 22	10 en 17 uur
Enkhuizen	Zuiderhavendijk 25	10:30 en 17 uur
's-Gravenhage	Willemstraat 69	10 uur en (17 uur 2e en laatste zondag v.d. maand)
Groningen	Geulstraat 14	10 uur
Haarlem	Wilhelminastraat 21	10 en 17 uur
Utrecht	Herenweg 7	10 en 17 uur
Wageningen	Churchillweg 138, hoek Kolkakkerweg	10 en 16:30 uur
Zierikzee	Lutherse kerk Gat van West-Noord-Westen	10 uur tweemaal per maand
Hersteld Apostolische Zendingkerk		
Correspondentieadres: H.F. Rijnders, Hogerbeetsstraat 32, 2242 TR Wassenaar		